

Verschijnt 11 november 2012

De gemeente Den Haag
van de Christengemeenschap



Kroniek 1926-2011

De gemeente Den Haag van de Christengemeenschap *Kroniek 1926-2011*

Chroniqueur: Alexander Patijn

Met wie heb je nu eigenlijk van doen, als je in de Haagse gemeente vertoeft?

Dit vroegen twee verslaggevers van *In beweging* zich af na een bezoek aan de gemeente in 2001. Op deze vraag geeft deze kroniek antwoorden.

Intussen is de gemeente een meer dan 85-jarige dame geworden, nog vijf en opgewekt, die geëngageerd in de wereld staat (wórdt ze wel echt oud, vraag je je wel eens af?). Zij heeft een vrij bewogen leven achter de rug vanaf het moment dat zij de Nederlandse tak van de familie heeft gesticht, die in al die jaren ook veel gestorvenen om zich heen heeft gekregen. Op haar 45e (eigenlijk was ze al 55!) kreeg ze een grondige face-lift en begon zich gepast modern te bewegen.

Als je meer wilt weten: zoek dan met deze kroniek een rustig hoekje op!

Op zondag 11 november wordt de Kroniek in het kerkgebouw gepresenteerd om ongeveer half twaalf.

Formaat: paperback, 13,5 x 21 cm

Omvang: 170 blz. met 70 afbeeldingen

Prijs: € 10,00

ISBN 978 90 816799 6 1

Uitgegeven door De Christengemeenschap,
Gemeente Den Haag

Redactie, omslagontwerp, layout en zetwerk: Jaap Verheij

Thomaskerk



De Christengemeenschap
Beweging tot religieuze vernieuwing
Den Haag

Verkrijgbaar bij:

Boekentafel De Christengemeenschap, Groot Hertoginnelaan 2-4, 2517 EG Den Haag
De Haagse Boekerij, Frederikstraat 34, 2514 LK, Den Haag, telefoon (070) 3464800