

De Christengemeenschap

Beweging tot religieuze vernieuwing



Gemeenteberichten Thomaskerk
Gemeente te Den Haag

juni, juli, augustus, september 2017

Johannes de Doper

“Een stem roept in de eenzaamheid, baan de weg van de Heer, maak zijn paden recht”.

Met deze woorden beschrijft Mattheüs in zijn evangelie de opgave van Johannes de Doper. Hij kondigt aan de hem omringende mensen een nieuw tijdperk aan, een tijdperk waarin een nieuw bewustzijn nodig zal zijn om aan te kunnen voelen en te begrijpen wat nodig zal zijn vanaf dat moment.

“Verandert uw gezindheid, want het rijk der hemelen is nabij gekomen”.

Hij kon dit zeggen omdat hij zelf deze weg was gegaan en kon waarnemen dat Christus zich met de aarde en de mensen wilde verbinden om een nieuw tijdperk in te luiden. Hij wilde zich verbinden om aarde en mensheid uit de omringende duisternis op te heffen als een stralende, levendige zon.

Ondanks het feit dat het al zo'n tweeduizend jaar geleden is dat hij deze boodschap verkondigde, hebben zijn woorden nog niets aan actualiteit verloren. Hoe doen we dat, de paden van de Heer recht maken?

Dat begint in de eigen ziel. De ziel kent vele wegen, bergen en dalen, vele omwegen ook. Soms lijkt de weg vanzelf te gaan, soms moeizaam. Daar waar de ziel streeft naar evenwicht, naar vrede worden die wegen enigszins recht gemaakt.

Dan kan in de eigen ziel een stuk van de hemel - die nabijgekomen is - zichtbaar en hoorbaar worden.

Dan kunnen we merken dat onze eigen wegen zich in dienst kunnen stellen van de rechte wegen van Hem, die ons leidt naar onze ware bestemming.

De weg naar Johannes leidt ons door het landschap van Pasen, Hemelvaart en Pinksteren en brengt ons tot een beleving van het alomvattende werelddoel. Wij worden gevraagd om daar onze bescheiden, maar belangrijke bijdrage aan te leveren: aan het voltooien van de weg; een weg van waarheid en waarlijk leven.

Adam Ricketts

DE MENSENWIJDINGSDIENST

DE MENSENWIJDINGSDIENST IN DE THOMASKERK

In de Thomaskerk zijn de mensenwijdingsdiensten op:
zondag 10.15 uur, behalve op 4 juni, dan is het om 9.00 uur.

[N.B: Op Pinksterzondag 4 juni is de mensenwijdingsdienst in de Thomaskerk om 9.00 uur. In verband met de Internationale Pinksterconferentie in Den Bosch, zie ook pagina 15. De diensten van 5 en 6 juni te vervallen]

woensdag 10.00 uur (niet op 7 en 14 juni en op 20 september).

**In de maanden juli en augustus vallen de weekdiensten uit.
Hervatting op dinsdag 5 september.**

DE MENSENWIJDINGSDIENST IN DE ENGELSE TAAL

Eenmaal per maand wordt er een dienst in de Engelse taal gehouden op:
dinsdag 10.00 uur.

Data: 5 september.

DE MENSENWIJDINGSDIENST IN RUDOLF STEINER ZORG

In Rudolf Steiner Zorg (Nieuwe Parklaan 58) is er een dienst op:
vrijdag 10.30 uur.

Data: 9 juni, 23 juni, 22 september, 6 oktober.

DIENSTEN MET PINKSTEREN, MET HET BEGIN VAN DE FEESTTIJD VAN JOHANNES EN DE MICHAËLSTIJD

Pinksterzondag 9.00 uur, op 5 en 6 juni vervallen de diensten.

Mensenwijdingsdienst bij het begin van de feesttijd van **Johannes**:
zaterdag 24 juni om 10.15 uur.

Mensenwijdingsdienst bij het begin van de feesttijd van **Michaël**: vrijdag
29 september om 10.15 uur.

HUWELIJKSWIJDING

Op zondag 2 juli om 12.00 uur zal het sacrament van het huwelijk worden voltrokken bij de zilveren bruiloft van ... en

DE ZONDAGSDIENST VOOR KINDEREN

De zondagsdienst voor kinderen, voorafgegaan door een les om 9.00 uur.

Data: 28 mei, 11 juni, 25 juni, 3 september, 17 september, 1 oktober

HET EVANGELIE

28 mei Johannes 16, 24-33
4 - 6 juni Johannes 14, 23-31
11 juni Johannes 4, 1-26
18 juni Johannes 3, 1-17
24 juni Markus 1, 1-18
2 juli Johannes 1, 19-39
9 juli Johannes 3, 22-36
16 juli Mattheüs 11, 2-15
23 juli Markus 8, 27-38
30 juli Mattheüs 7, 1-14
6 augustus Lukas 15, 3-32
13 augustus Lukas 9, 1-17
20 augustus Lukas 18, 35-43
27 augustus Markus 7, 31-37
3 september Lukas 10, 1-20
10 september Lukas 17, 1-19
17 september Mattheüs 6, 19-34
24 september Lukas 7, 11-17
29 september Mattheüs 22, 1-14

DE FEESTTIJDEN

Pinksteren: 4 tot en met 6 juni

Johannes de Doper: 24 juni tot en met 22 juli

De Michaëlstijd begint op 29 september

LIEDEREN IN DE MENSENWIJDINGSDIENST

Pinksteren en tussentijd

Wij hebben niet ontvangen

De God van de vrede

Johannestijd

Wij staan voor u
O Heer uw vrede

Tussentijd

Groot en vol wonderen
Wie kan der koren zien

LIEDEREN IN DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN

Tussentijd 11 juni

Hij is de ster

Johannestijd

Engel voor Hem uitgegaan

Tussentijd september

Wij leren op de aarde rond te gaan

Michaëlstijd

Onoverwinnelijk sterke held

MEDEDELINGEN UIT DE GEMEENTE

AFWEZIGHEID VAN DE GEESTELIJKEN

Beide geestelijken zijn afwezig van 1 tot en met 7 juni (Pinksterconferentie) uitgezonderd 4 juni, 12 tot en met 17 juni (internationale synode Berlijn) en 18 tot en met 21 september (retraite synode).

Adam is afwezig van 17 juli tot en met 8 augustus (vakantie) en van 9 tot en met 26 augustus (zeilkamp).

Marije is afwezig van 17 juni tot en met 21 juni, van 3 juli tot en met 16 juli en van 27 augustus tot en met 5 september (vakantie).

In dringende gevallen kunt u bellen naar 06 47170136.

ONZE GEMEENTE

Jeugdwijding

Op 7 mei mochten ..., ..., ..., ... en ... in onze kerk de Jeugdwijding ontvangen.

Nieuw Lid

Op 21 mei is lid geworden
Hartelijk welkom!

Huwelijkswijding

Op zondag 2 juli om 12.00 uur zal het sacrament van het huwelijk worden voltrokken bij de zilveren bruiloft van ... en

GODSDIENSTLESSEN, CURSUSSEN EN SAMENKOMSTEN

GODSDIENSTLESSEN

Klas 1 tot en met 7 op zondag 9.00 uur in de Thomaskerk
Data: 28 mei, 11 juni, 25 juni, 3 september, 17 september, 1 oktober

CURSUSSEN EN SAMENKOMSTEN

Het Lukas evangelie

Cursus door Adam Ricketts om de week op dinsdag van 20.00 tot 21.00 u.
Data: Hervatting in oktober.

Samen zingen!

Samen zingen o.l.v. Adam Ricketts op woensdag van 19.30 - 20.45 uur.
Data: Hervatting in oktober.

Cursus Mensenwijdingsdienst

In oktober zijn we gestart ons met inleiding en gesprek te verdiepen in de mensenwijdingsdienst. Deze bijeenkomsten hebben tot mooie gesprekken en uitwisselingen geleid en ons geholpen onze persoonlijke verbinding

met de dienst bewust te maken. De mensenwijdingsdienst is immers het centrale sacrament, dat we wekelijks kunnen ervaren.

Een sacrament is in het Grieks een *mysterion*, een mysterie! We willen ook dit jaar dit mysterion met warme gedachten benaderen.

Dit jaar hebben wij in verschillende bijeenkomsten stil gestaan bij de mensenwijdingsdienst. We hebben fijne gesprekken met elkaar gehad. Gesprekken die helpen om onze verbinding met dit sacrament te verdiepen. In deze laatste ontmoeting rond dit thema voor de zomer zullen wij onze weg vervolgen en tot een voorlopige afronding komen.

De laatste cursus over de mensenwijdingsdienst vóór de zomer is op 28 mei na de mensenwijdingsdienst, hervatting in oktober.

BIJEENKOMSTEN IN DE THOMASKERK

Pinksterconferentie

Van 2 tot en met 6 juni is er de Pinksterconferentie in Den Bosch (Zie voor meer informatie pagina 15).

Zondag 18 juni na de mensenwijdingsdienst

Het sacrament van het Huwelijk. Inleiding door Adam Ricketts.

Zaterdag 24 juni na de mensenwijdingsdienst (ca 11.30 uur)

Dit jaar vieren wij het Sint Jansfeest graag een heel weekend!

Speciaal voor de kinderen en ijverige volwassenen, is een muzikale ontvangst met een mooi **Sint Jansverhaal**, waarna we allemaal aan het werk gaan.

Voor de kinderen is er een leuke knutselactiviteit en voor de volwassenen ligt er een klussen & schoonmaak-wensenlijst van koster en bestuur klaar. Waarna we de middag feestelijk (vurig!) afsluiten met thee en allerlei lekkers erbij.

Wij hopen op taarten-bak-activiteit, gezonde werk- en feestlust en een vrolijke opkomst.

Zondag 25 juni na de mensenwijdingsdienst

Sint Jansfeest

Na de dienst is er muziek en vertelt Marije over Elisabeth, Zacharias en de jonge Johannes.

Daarna willen we met elkaar genieten van een door gemeenteleden zelf meegebracht lunchbuffet met muzikale omlijsting. Wie weet kunnen we met een (etens)bord in de hand wel even buiten staan bij mooi weer.

Enkele weken van tevoren hangt er een intekenlijst in de hal voor mee te brengen en genieten gerechten, hapjes en ingrediënten.

Voor vragen kunt u terecht bij Adam.

Dinsdag 27, woensdag 28 en donderdag 29 juni van 11.30-15.00 uur Zomerbezinning “Verandert uw gezindheid, het rijk der hemelen is nabij”.

Gedurende deze dagen zullen wij ons bezinnend bezighouden met verschillende vraagstukken rondom de ziel van de mens. De ziel als instrument van lichaam en geest, de ziel als bemiddelaar tussen geest en wereld.

Wat was de boodschap van Johannes de Doper, wie was hij en waarom beleven wij hem zo sterk in de zomertijd? Hoe kunnen zijn woorden en de weg die hij gegaan is ons inspireren en sterken op onze eigen weg?

Door middel van inleidingen, gespreksvormen, oefeningen en kunstzinnig bezig zijn willen we deze thema's en vragen bewegen.

Adam Ricketts, geestelijke in de Christengemeenschap en Els van Beek, antroposofisch psychologe zullen vanuit verschillende gezichtspunten deze dagen begeleiden.

Op donderdagmiddag zal het geheel aan het altaar cultisch worden afgesloten.

(Er zal koffie en thee zijn en een eenvoudige soep geschonken worden).

Zaterdag 1 juli is er een jongerendag voor jongeren die de afgelopen jaren de jeugdwijding hebben ontvangen en alle andere jonge mensen die geïnteresseerd zijn (zie voor meer informatie pagina 16).

Dinsdag 18 juli 10.00 – 12.00 uur

(Eigen)wijze oma ochtend zal weer plaatsvinden: In de vierde week van Sint Jan.

Locatie:

Graag opgeven bij

Zondag 24 september

Intrede van onze nieuwe geestelijke Marjolein te Pas.

Donderdag 5, 12 en 19 oktober aanvang 20.00 uur

Voordrachtendrieluik in het najaar

Via lezingen willen we dit jaar ruimte scheppen om bij twee belangrijke en actuele thema's stil te staan.

In het voorjaar stonden wij stil bij het thema communicatie en relaties en in het najaar staan we stil bij het thema het kwaad en de moderne mens.

Het drieluik omvat een overkoepelend thema, maar elke lezing is ook apart te bezoeken. Drie verschillende sprekers zullen stilstaan bij een thema vanuit hun perspectief. Na afloop is er ruimte om vragen te stellen en in gesprek te komen met elkaar.

In het voorjaar hebben Laurien van der Laan de Vries, Adam Ricketts en Els van Beek stilgestaan bij thema's als: vertrouwen, het mannelijke en het vrouwelijke, de ziel van de mens, communiceren kan je leren, luisteren en spreken, het sacrament van het huwelijk.

In het najaar zullen Mathijs van Alstein, Frank Storm en Adam Ricketts spreken over het thema van het kwaad en hoe het zich manifesteert in onze wereld en de opgaven die het ons als moderne mens en mensheid met zich meebrengt.

Op het prikbord zullen details van de individuele lezingen vermeld worden.

Zondag 1 oktober na de mensenwijdingsdienst

Michaëlsviering

Hierbij zal het gedicht "De zwervers" van Adriaan Roland Holst worden opgevoerd door ... (euritmie) en ... (spraak). Het geheel zal omlijst worden met muziek.

EXPOSITIES IN DE ONTMOETINGSRUIMTE

In de Lijdenstijd werden in de ontmoetingsruimte iconen, geschilderd door ... tentoongesteld.

Van Pasen tot na Pinksteren is er werk te zien van

Daarna zal er tot na de zomer werk te zien zijn dat aan de Thomaskerk geschonken is.

TERUGBLIK

IMPRESSIE VAN DE OUDERENMIDDAG (10 mei)

Op deze woensdagmiddag organiseerde de ouderenwerkgroep weer een middag voor de ouderen onder ons. Overigens zijn jongeren ook van harte welkom.

De ruimte in de kerk was opgeluisterd met vrolijke voorjaarsbloemen, de thee met toebehoren stond klaar.

Ooit is ..., samen met Harry Buisman deze middagen begonnen. Vele mensen hebben hun medewerking verleend; vele onderwerpen zijn aan bod gekomen. Nu bestaat de ouderenwerkgroep uit ..., ..., ... en Marije Stevens.

Deze keer sprak Marije Stevens over 'het lijden en innerlijke vrede'.

Zij ging uit van het boek van Charlotte, het diep persoonlijke relaas van Pia de Jong over het jaar waarin zij haar pasgeboren, doodzieke dochter koesterde binnen de veilige cocon van haar gezin. Haar werd verteld zich op het ergste voor te bereiden. In plaats daarvan koos zij voor de liefde.

Overweldigende liefde. Pia de Jong is de echtgenote van Robbert Dijkgraaf, de bekende natuurkundige.

Na een theepauze was er nog ruimte voor gesprek, dat geanimeerd verliep.

Het is de bedoeling dat er in het najaar nog een middag georganiseerd wordt. Daarover krijgt u tijdig bericht!

Marije Stevens-Engels

WITTE DONDERDAGVIERING (13 april)

Adam hield een inleiding. Daarna werden onder leiding van ... een aantal aria's uit de Mattheüs Passion van Bach uitgevoerd door leerlingen van haar, begeleid op piano en viool.

Vervolgens werd een koraal uit de Mattheüs Passion gezongen met alle aanwezigen, begeleid op piano. Dit was op een aantal zondagen na de mensenwijdingsdienst onder leiding van ... met de aanwezige mensen vier-stemmig ingestudeerd.

Tot slot was er een cultische afsluiting waarbij het koraal aan het begin en aan het eind nogmaals werd gezongen. Het was mooi om te ervaren hoe de muziek van Bach je met Christus mee laat lijden, maar je tegelijkertijd ook troost biedt. Dank voor deze mooie viering.

JEUGDWIJDING

Op 7 mei mochten ..., ..., ... , ... en ... in onze kerk de Jeugdwijding ontvangen.

Na de levendige voorbereidingsbijeenkomsten met Adam en met de vreugdevolle stemming bij alle aanwezigen, was op deze zondagochtend de substantie waarneembaar die vanuit de geestelijke wereld als sterrendaalders op deze jonge mensen uitstroomde. Elke Jeugdwijding is een bijzonder moment waarin een grote verandering plaatsvindt van kind naar jong volwassene. Er wordt een drempel overschreden. Dat geldt zowel voor de ouders en andere aanwezigen als voor de jonge mens die verder op zijn levenspad gaat. De deur staat wijd open!

Laurien van der Laan de Vries

ER IS EEN TIJD VAN GAAN

Een periode van vijf maanden lijkt lang, wanneer je aan het begin ervan staat.

Op Advent kwam ik rechtstreeks van het priesterseminarie uit Hamburg en mocht het kinderverhaal vertellen, in het donker, een kring van lichtjes en verwachtingsvolle gezichten.

Nu zijn we alweer onderweg naar Hemelvaart en ben ik (terwijl ik dit schrijf, bijna) in de bus gestapt en weer terug naar Hamburg voor mijn deelname aan de laatste weken van het zomersemester, nu in een lichte

tijd, vol leven en activiteit. Dat heb ik het duidelijkst kunnen beleven tijdens mijn stage in onze Thomaskerk, bij mijzelf en bij de mensen die de gemeente vormen; de vruchtbare afwisseling tussen stille tijd en levendige dienstbaarheid.

In de vele ontmoetingen die ik met u mocht hebben blijft voor mij de waardevolle herinnering aan het contact en de wederzijdse interesse. In het Johannes evangelie van deze laatste Paasweek klinkt de opdracht tot vriendschap. Over en weer van elkaar leren, bemoediging en vertrouwen zijn de kenmerken van vriendschap. Ik heb dat ook in vele momenten mogen beleven in uw midden.

Ik kijk met dankbaarheid terug en met vertrouwen op naar de toekomst.

Laurien van der Laan de Vries

DANKWOORD AAN LAURIEN VAN DER LAAN DE VRIES

De afgelopen maanden had ik de vreugdevolle en dankbare taak om Laurien te begeleiden tijdens haar stage bij ons in de gemeente. Zij heeft zich op bijzondere wijze verbonden met haar opgaven en heeft achter de coulissen veel werk verricht, niet alleen bij ons in de gemeente maar ook elders in het land.

De cursus die zij gaf over het Mattheüs evangelie werd dankbaar bezocht. Wij wensen haar al het goede op haar verdere weg en spreken hiermee onze dankbaarheid uit voor haar inbreng en inzet gedurende haar tijd bij ons in de gemeente.

Namens het convent, Adam Ricketts

DANK AAN LAURIEN

In dankbaarheid kunnen we terugkijken op de inspirerende werking van Laurien van der Laan de Vries in voordracht, preek, cursus en gesprek.

MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR

FINANCIËLE BROCHURE VAN ONZE KERKGEMEENTE

Als bijlage bij deze Gemeenteberichten ontvangt u een recente versie van de financiële brochure van onze Kerkgemeente. Deze brochure geeft onder andere informatie over het vaststellen van uw bijdragen.

Tijdens de ledenvergadering in maart is aan de orde gesteld dat de stroom van schenkgeld aan leden- en belangstellenden bijdragen in 2016 opnieuw is afgenomen.

Dit schenkgeld samen met de huurinkomsten zouden in het ideale geval het fundament moeten zijn op basis waarvan alle reguliere uitgaven voor het gemeentewerk, het onderhouden van het convent en de exploitatie van het kerkgebouw gedaan kunnen worden.

Dat is nu echter niet zo.

Wanneer we gezamenlijk onze jaarlijkse schenkingen in de vorm van leden- en belangstellenden bijdragen met minimaal 2 % verhogen kunnen we deze situatie aanzienlijk verbeteren.

Rense Kuil (penningmeester)

MEDEDELING VAN HET BESTUUR

Het bestuur ziet voorlopig af van een bijzondere vergadering over bestuurlijke verandering cq vernieuwing binnen onze kerk en wacht de komst af van de nieuwe geestelijke, die in het najaar onze gemeente zal komen versterken. Wel zal het bestuur een planning opstellen voor de diverse onder handen zijnde bestuurstaken en na accordering verzenden.

DIVERSE BERICHTEN

PRIKBORDEN

Onze gemeente heeft twee prikborden. Het ene bord bevat officiële informatie over gemeente aangelegenheden zoals doop, overlijden, jeugdwijding, priesterwijding, cursussen etc. Dit bord vindt u bij de ingang van de kerk.

In de gemeenteruimte beneden is ook een prikbord met een meer algemeen karakter. Deze borden worden beheerd en verzorgd door respectievelijk Adam Ricketts namens het convent (het prikbord bij de ingang) en ... (het prikbord in de gemeenteruimte). Als u iets op een prikbord wilt hangen, of flyers neerleggen, wilt u dan contact opnemen met Adam of Alexandra. Zo houden wij onze prikborden up-to-date. Dank voor uw medewerking!

Adam Ricketts en ...

KOFFIE EN THEE

Op zondag hebben wij de traditie om samen thee en koffie te drinken na de dienst. Dat is een belangrijk en fijn moment om elkaar te ontmoeten en met elkaar te spreken.

Na weekdiensten doen we dat bewust niet. Dat heeft een reden. Er vinden gedurende de week regelmatig gesprekken met een priester plaats die om de nodige rust en privacy vragen. Ook de geestelijke substantie van het gebouw krijgt daardoor de nodige rust en ruimte om de directe omgeving te doordringen. In die zin is de kerk nooit leeg!

We willen nadrukkelijk vragen geen samenkomsten te organiseren in de kerk (bijvoorbeeld na de diensten op woensdag) zonder overleg gepleegd te hebben met een van de geestelijken.

Natuurlijk bent u vrij om een kopje koffie of thee te maken als u aan het werk bent in de kerk.

Namens het convent, Adam Ricketts

PINKSTERCONFERENTIE 2017

Organisatie

De organisatie van de Internationale Pinksterconferentie gaat zijn laatste fase in. Alle onderdelen worden nu in elkaar geschoven en moeten op hun plek komen, ook letterlijk moet voor elk onderdeel vastgesteld worden op welke vierkante meters het plaats zal gaan vinden. Het is als een hele grote puzzel waarvan elk stukje uiteindelijk op de juiste plek moet worden ingevoegd.

Ambassadeurs

Het is voor de organisatie van cruciaal belang om in elke gemeente een vast aanspreekpunt te hebben. Gelukkig hebben de meeste gemeenten inmiddels een ambassadeur benoemd. Vooral in deze laatste maanden komt het aan op korte communicatielijnen en snelle uitwisseling van informatie. Het organisatiecomité is erg geholpen als er in elke gemeente een ambassadeur is.

Vrijwilligers

Er zijn veel vrijwilligers nodig voor uiteenlopende taken. De verschillende taakgroepen (bijvoorbeeld cultus, programma, cultuur en entertainment, logistiek) bepalen zelf waar ze vrijwilligers voor nodig hebben. U kunt zich via het contactformulier op de website beschikbaar stellen als vrijwilliger.

Het is prettig als u daarbij vermeldt waar uw kwaliteiten liggen.

Bijvoorbeeld of u handig bent als het gaat om opbouwen, afbreken en het ophangen van materialen, of in welke talen u zich redelijk vlot kunt uitdrukken. Er zijn geen vrijwilligers nodig voor de catering; eten en drinken is geheel in handen van het congrescentrum. Als vrijwilliger moet u er rekening mee houden dat u stukjes van het programma mist, omdat u voor een bepaalde taak wordt ingezet. Wordt u alstublieft niet boos als u na uw aanmelding niet meteen wordt benaderd, misschien wel helemaal niet wordt benaderd, of wordt gevraagd voor een taak waar uw belangstelling niet in de eerste plaats naar uitgaat. De behoefte van de organisatie is leidend. Dat klinkt streng, maar het kan echt niet anders.

Programma

Op de website is al geruime tijd te zien welke voordrachten er 's morgens en 's avonds worden gehouden. Het streven is om half maart ook de werkgroepen op de website te hebben. Er is een rijk aanbod van werkgroepen in verschillende talen en met verschillende activiteiten. Er kan niet alleen worden gepraat, maar ook gezongen, gemusiceerd, geschilderd en gedanst worden. Iedereen die zich al heeft aangemeld krijgt een email op het moment dat de werkgroepen kunnen worden gekozen. De verwachting is dat voor eind april ook de culturele en ontspanningsactiviteiten op de website verschijnen.

JONGERENWERK

Bij verschillende mensen leeft de vraag of het mogelijk zou zijn om voor de jonge mensen binnen de Christengemeenschap ruimte te maken en activiteiten te organiseren. Een ruimte waarin jonge mensen elkaar kunnen ontmoeten en met vragen en inhoudelijke thema's bezig kunnen zijn door in gesprek te komen maar ook door leuke dingen samen te doen en te ondernemen. Samen met Adam zijn we aan dit werk begonnen en hebben we de eerste stappen al gemaakt.

Op zaterdag 1 juli organiseren we een jongerendag voor jongeren die de afgelopen jaren de jeugdwijding hebben ontvangen en alle andere jonge mensen die geïnteresseerd zijn. De leeftijdsgroep waar we ons op richten ligt tussen de 14 en 21 jaar.

Verder willen we in het komende jaar (landelijk) een aantal weekenden vorm geven zoals er vroeger ook jeugdweekenden zijn geweest. Het eerste weekend staat gepland in september, het liefst op een locatie buiten de stad. Het zou heel mooi zijn als er in de toekomst in verschillende gemeenten jeugdgroepen kunnen ontstaan. Te beginnen natuurlijk in onze eigen gemeente, het zou mooi zijn als deze weekenden een springplank kunnen zijn voor maandelijks werk en ontmoetingen met jonge mensen. We hopen dat we door met deze ontmoetingsdagen te beginnen, er misschien ook in de toekomst andere initiatieven kunnen ontstaan.

Het zou heel fijn zijn als mensen ons helpen willen om bekendheid te geven aan ons initiatief.

Voor vragen, hulp of ideeën kan contact opgenomen worden met: ..., ... en Adam Ricketts (06-47425881, adamricketts4@gmail.com)

KOPIJDATUM VAN DE GEMEENTEBERICHTEN

GEMEENTEBERICHTEN OKTOBER, NOVEMBER 2017

Kopijsluiting: zondag 3 september 17.00 uur.

Kopij per e-mail, in Microsoft/Word opmaak, sturen naar:
gemeenteberichtenthomaskerk@gmail.com.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden bijdragen in te korten, te wijzigen of te weigeren.

ALGEMENE INFORMATIE

GEESTELIJKEN

Adam Ricketts

Marije Stevens - Engels

BESTUUR

Voorzitter: Vacant

Secretaris: Ingrid Klerk

Penningmeester: Rense Kuil

Lid en vertegenwoordiger in de landelijke raad: Peter de Haan (a.i.)

Namens het convent: Adam Ricketts

ADRESSENBESTAND LEDEN EN BELANGSTELLENDEN

Adreswijzigingen: Ledenadministratie Thomaskerk,
Groot Hertoginnelaan 2, 2517 EG Den Haag.

KOSTERSWONING

Groot Hertoginnelaan 4, 2517 EG Den Haag,

***** VANWEGE PRIVACY ZIJN NAMEN EN PERSOONLIJKE
GEGEVENS UIT DEZE WEBVERSIE VAN DE GEMEENTEBERICHTEN
VERWIJDERD *****

De Christengemeenschap

Beweging tot religieuze vernieuwing

GEMEENTE TE DEN HAAG:

Thomaskerk

Groot Hertoginnelaan 2
2517 EG Den Haag

E-mail: dethomaskerk@gmail.com

De Gemeenteberichten is een uitgave van de Thomaskerk en verschijnt vijf maal per jaar.

Het programma van diensten en activiteiten van de Thomaskerk vindt u op www.den-haag.christengemeenschap.nl en van alle gemeenten in Nederland en Vlaanderen op www.christengemeenschap.nl.

Het werk van de Christengemeenschap wordt uitsluitend mogelijk gemaakt door bijdragen van leden en belangstellenden:

IBAN: NL11INGB0000465228 t.n.v. de penningmeester van de Christengemeenschap, gemeente Den Haag.

