

De Christengemeenschap

Gemeente te Den Haag



De Thomaskerk

Gemeenteberichten

februari, maart, begin april 2018

Vertrouwen

Na de kleuren van Advent, Kerst en Epifanie, die de edelste krachten van de mensenziel tot uitdrukking brengen en via het vertrouwde lila komen we onherroepelijk aan het altaar het zwart van de lijdenstijd tegen.

Nadat onze gedachten en gevoelens vooral met de krachten van de geboorte verbonden waren, worden zij nu geconfronteerd met die andere kracht van het leven: de dood.

Het zwart dat zo sterk afsteekt tegen het heldere wit. Zo beleven wij ook het lijden in het leven: dat steekt sterk af tegen de gewone dingen in ons leven; alsof een diep kruis in onze biografie geschreven wordt waarmee veel verdriet, verwarring en een gevoel van machteloosheid verbonden kan zijn.

Het leren omgaan met het lijden, het leren omvormen ervan tot een dragende kracht behoort tot de opgaven van ons allemaal.

Maar hoe vinden wij in al onze machteloosheid een beginpunt, een perspectief, een richting? Dat begint met het omarmen van de machteloosheid - niet het bestrijden - maar het erkennen en toelaten ervan.

Machteloosheid niet als een doodlopende weg maar als een poort.

Een poort?

Waarheen?

In het erkennen van onze machteloosheid wordt een kiem zichtbaar: de opstanding. Christus zelf beleefde op Zijn weg naar de kruisiging ook machteloosheid. Mattheüs beschrijft hoe Hij in de tuin van Gethsemane worstelt met de weg die Hij moet gaan en Hij spreekt: "Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze beker aan Mij voorbijgaan, doch niet gelijk Ik wil maar gelijk Gij wilt". Deze woorden brengen tot uitdrukking de hoogst mogelijke graad van overgave en vertrouwen. Zij vormen de kern van alle christelijke gebeden. De overgave aan een hogere wil, ook al begrijpen wij die wil niet altijd. Het is geen onverschillige en afstandelijke wil, maar de wil van de Vader, vol warmte en liefde.

Zo kan de poort van machteloosheid leiden tot het allergrootste vertrouwen.

Adam Ricketts

Op zondag 25 maart begint de zomertijd. De klok wordt dan één uur vooruitgezet.

DE MENSENWIJDINGSDIENST

DE MENSENWIJDINGSDIENST IN DE THOMASKERK

In de Thomaskerk zijn de mensenwijdingsdiensten op:

zondag 10.15 uur en

woensdag 10.00 uur, geen dienst op 31 januari.

Zie ook de diensten in de Stille Week en met Pasen hieronder.

DE MENSENWIJDINGSDIENST IN DE ENGELSE TAAL

Eenmaal per maand wordt er een dienst in de Engelse taal gehouden op:

dinsdag 10.00 uur.

Data: 6 februari en 13 maart.

DE MENSENWIJDINGSDIENST IN RUDOLF STEINER ZORG

In Rudolf Steiner Zorg (Nieuwe Parklaan 58) is er een dienst op:

vrijdag 10.30 uur.

Data: 9 en 23 februari, 9 en 23 maart.

DE STILLE WEEK

Gedurende de Stille Week zullen er een aantal activiteiten plaatsvinden waardoor wij ons kunnen verbinden met de indringende gebeurtenissen van deze week. Met muziek, zang, euritmie en inhoudelijke bijdragen worden de beelden die in het evangelie geschilderd worden tot leven gebracht. Het programma is nog in wording en zal te zijner tijd bekend gemaakt worden.

DIENSTEN IN DE STILLE WEEK EN PASEN

Zondag 25 maart **Palmzondag** 10.15 uur (zomertijd!)

Maandag 26 maart 10.00 uur

Dinsdag 27 maart 10.00 uur

Woensdag 28 maart 10.00 uur

Donderdag 29 maart **Witte Donderdag** 10.00 uur

Vrijdag 30 maart **Goede Vrijdag** 10.15 uur

Zaterdag 31 maart **Stille Zaterdag** 10.00 uur.

Paaszondag 1 april 10.15 uur

Tweede Paasdag maandag 2 april 10.15 uur

LEZING VAN HET EVANGELIE VAN HET LIJDEN EN STERVEN VAN JEZUS CHRISTUS

Goede Vrijdag 30 maart 15.00 uur in de Thomaskerk. Tevens zal er een bezinning plaatsvinden rond deze tijd in Rudolf Steiner Zorg.

STILLE ZATERDAG

Stille Zaterdag 31 maart 21.30 uur cultische viering aan het altaar als afsluiting van de Stille Week – Paaswake.

DE ZONDAGSDIENST VOOR KINDEREN

De zondagsdienst voor kinderen, voorafgegaan door een les om 9.00 uur
Data: 28 januari, 11 en 25 februari en 11 en 25 maart.

HET EVANGELIE

4 februari Lukas 8, 4 - 18

11 februari Lukas 18, 18 - 34

18 februari Mattheüs 4, 1 - 11

25 februari Mattheüs 17, 1 - 13

4 maart Lukas 11, 29 - 36

11 maart Johannes 6, 1 - 15

18 maart Johannes 8, 1 - 20

Stille Week

25 maart Mattheüs 21, 1 - 11

26 maart Markus 11, 12 - 25

27 maart Lukas 20, 1 - 8

28 maart Markus 14, 1 - 11

29 maart Lukas 23, 13 - 32

30 maart Johannes 19, 1 - 15

31 maart Johannes 19, 16 - 42

Pasen

1 en 2 april Markus 16, 1 – 18

DE FEESTTIJDEN

Epifanie: eindigt op 3 februari

Lijdenstijd: 4 maart tot en met 31 maart

Stille Week: 25 maart tot en met 31 maart

Paastijd: begint op 1 april

LIEDEREN IN DE MENSENWIJDINGSDIENST

Tussentijd

Gij zijt de weg
Temidden van ons zijt Gij

Lijdenstijd

Wees ons nabij
Dood noch leven

Paastijd (eerste vier zondagen)

Verrezen is de Heer
Heer in uw woorden

LIEDEREN IN DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN

Tussentijd

Wees gij een leid-ster boven mij

Lijdenstijd

Zaai nu uw zaad

Paastijd (eerste vier zondagen)

Christus is herrezen

MEDEDELINGEN UIT DE GEMEENTE

AFWEZIGHEID VAN DE GEESTELIJKEN

Alle geestelijken zijn afwezig van 29 tot en met 31 januari (synode Zeist).
Marjolein is afwezig van 15 tot en met 19 februari (priesterwijdingen
Stuttgart). In dringende gevallen kunt u bellen naar 06 47170136.

DANK

Marjolein, Adam en Marije willen hartelijk danken voor de vele helpende
handen in de Advents- en Kersttijd. Velen hebben zich ingezet om alles op
tijd in orde te krijgen.

Ook de vele kerstwensen die wij ontvingen werden gewaardeerd!

ONZE GEMEENTE

Gemeenteleden

Onze leden ... en ... komen weer in onze gemeente wonen. Hartelijk
welkom!

Overleden

De stervenswijding, de dienst bij de crematie en de mensenwijdingsdienst werden gehouden voor ..., overleden 13 november 2017, geboren 13 december 1959.

De dienst bij de crematie en de mensenwijdingsdienst werden gehouden voor ..., overleden 2 december 2017, geboren 8 juni 1929.

PRIESTERWIJDINGEN

Op vrijdag, zaterdag en zondag 16, 17 en 18 februari in Stuttgart en op 4 maart in Tiflis (Georgië) zullen priesterwijdingen plaatsvinden voor in totaal 12 kandidaten:

Bettina Glas, Joseb Gumberidze, Kaori Mogi, Ragnhild Nesheim, Kristina Parow, Thomas Prange, Hieronymus Rentsch, Martin Thiele, Viviane Trunkle, Friederike Waizenegger, Dorothea Wolber, Jakob Besuch.

GODSDIENSTLESSEN EN CURSUSSEN

GODSDIENSTLESSEN

Klas 1 tot en met 7 op zondag 9.00 uur in de Thomaskerk
Data: 28 januari, 11 en 25 februari en 11 en 25 maart.

Vorbereitung op de Jeugdwijding

De data zijn in overleg met de ouders vastgesteld. Inlichtingen bij Adam Ricketts. De jeugdwijding zal plaatsvinden op 15 april.

CURSUSSEN

Het Lukas evangelie

Cursus door Adam Ricketts om de week op dinsdag van 20.00 tot 21.00 u.
Data: 6 en 20 februari en 6 en 20 maart.

Het Mattheüs evangelie

Cursus door Marjolein te Pas op woensdag 11.00 tot 12.00 uur.
Data: 7 en 21 februari, 7 en 21 maart en 4 april.

De mensenwijdingsdienst

Cursus met de drie geestelijken één maal per maand op zondag na de mensenwijdingsdienst. Eén van de geestelijken zal een inleiding houden waarna we met elkaar in gesprek kunnen komen.

Datum: 28 januari. De cursus wordt voortgezet in april.

BIJEENKOMSTEN IN DE THOMASKERK

Zondag 28 januari na de mensenwijdingsdienst

De Mensenwijdingsdienst

We vervolgen onze gesprekken over de mensenwijdingsdienst. Eén van de geestelijken zal een inleiding houden waarna we met elkaar in gesprek kunnen komen.

Zondag 11 februari na de mensenwijdingsdienst

Gemeentegesprek

Gespreksleider is Sjerp van der Vaart.

Zondag 18 februari na de mensenwijdingsdienst

Inleiding over de priesterwijding

Zondag 25 februari na de mensenwijdingsdienst

Terugblik op de priesterwijding

Donderdag 1 maart 20.00 uur

De thuiskomst

Marjolein te Pas zal een lezing geven over het thema aan de hand van het schilderij *'De terugkeer van de verloren zoon'* van Rembrandt.

Zondag 4 maart na de mensenwijdingsdienst

Zingen met Marjolein (ongeveer een half uur).

Donderdag 15, 22 en 29 maart 20.00 uur

De voetwassing

Beschouwing in drie delen aan de hand van Johannes 13: "Heer, niet alleen mijn voeten maar ook mijn handen en mijn hoofd".

Donderdag 15 maart **de handen**; donderdag 22 maart **het hoofd**; Witte
Donderdag 29 maart **de voeten**.

Dinsdag 13 maart 19.30 – 21.00 uur
Ministrantenbijeenkomst

DIVERSE BERICHTEN

TENTOONSTELLINGEN

Tijdens Advent , Kerst en Epifanie heeft Janneke Rosenbrand een serie
waskrijttekeningen tentoongesteld die het kerstverhaal uitbeelden. Op ver-
schillende wijze weergegeven in levendige kleuren (zie hieronder).
Tijdens Kerst en Epifanie heeft ... schilderijen tentoongesteld met als
thema Driekoningen. Dank aan ... en ...!



Binnenkort: Met thema "transformatie" werk van Jacqueline van Kester
vanaf 2 februari en "Het wachten" , schilderijen van Molona Boertien,
tijdens de lijdenstijd.

Geschonken aan de Thomaskerk:

Een schilderij van bloemen van ...;

Een vilt schilderij van Michaël van ...;

Een tekening van de Adventsengel geschonken door Marije Stevens.

Met dank aan de schenkers. Deze werken hingen in de ontmoetingsruimte tijdens Epifanie.

BERICHT VAN DE BOEKENTAFEL

Het boekje “Over de epistels in de mensenwijdingsdienst” door H.W.

Schroeder is te koop bij de Boekentafel, en de volgende pas verschenen boeken:

- *Kleuren in de cultus*, met los Werkboekje om zelf met de kleuren aan de slag te gaan.
- *De Mensenzoon*, door W. Kelber (uit het Duits vertaald).
- Koopt u “een eeuwigdurende “ kalender die de gang door het cultische jaar volgt in de kleuren die daar bij horen, met de betreffende evangelietekst, dan steunt u daarmee de kerkbouw in Zuid-Amerika (Argentinië) – de kalender is in het Spaans.
- Het boekje over het kruis, “Grondvorm voor religieuze beleving” (door S. Knijpenga) gaat o.m. over het bekruisen in de mensenwijdingsdienst. De opbrengst van dit boekje komt ten goede aan de kerkbouw in Nederland en Vlaanderen.

N.B.: Op 4 februari is er weer een Boekenbazaar na de dienst: mooie tweedehands boeken en platen (schilderingen) voor uw Zonnedaalders.

HUWELIJKSWIJDING

Wij willen alle aanwezigen en de op andere wijzen betrokkenen bedanken voor onze huwelijkswijding op 16 december. De muziek, de bloemenboog, hartelijke wensen en lieve geschenken gaven extra glans aan onze wijding. In de voorbereidende gesprekken met Adam gaf hij ons als huiswerk de vraag mee “wat is een goed huwelijk?”. Het sacrament roept ons op actief ja te zeggen tegen de leefgemeenschap met elkaar.

Moge het ons gegeven zijn u daarvan blijvend te laten getuigen.

Laurien en René

KOPIJDATUM VAN DE GEMEENTEBERICHTEN

GEMEENTEBERICHTEN APRIL EN MEI 2018

Kopijsluiting: zondag 11 maart 17.00 uur.

Kopij per e-mail, in Microsoft/Word opmaak, sturen naar:
gemeenteberichtenthomaskerk@gmail.com.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden bijdragen in te korten, te wijzigen of niet te plaatsen.

ALGEMENE INFORMATIE

GEESTELIJKEN

Marjolein te Pas

Adam Ricketts

Marije Stevens - Engels

BESTUUR

Voorzitter: Sjerp van der Vaart

Secretaris: Ingrid Klerk

Penningmeester: Rense Kuil

Lid en vertegenwoordiger in de landelijke raad: Peter de Haan

Namens het convent: Marjolein te Pas en Adam Ricketts

ADRESSENBESTAND LEDEN EN BELANGSTELLENDEN

Adreswijzigingen: Ledenadministratie Thomaskerk,

Groot Hertoginnelaan 2, 2517 EG Den Haag.

KOSTERSWONING

Groot Hertoginnelaan 4, 2517 EG Den Haag,

***** VANWEGE PRIVACY ZIJN NAMEN EN PERSOONLIJKE
GEGEVENS UIT DEZE WEBVERSIE VAN DE GEMEENTEBERICHTEN
VERWIJDERD *****

De Christengemeenschap

Beweging tot religieuze vernieuwing

Gemeente te Den Haag

De Thomaskerk

Groot Hertoginnelaan 2

2517 EG Den Haag

E-mail: dethomaskerk@gmail.com

De Gemeenteberichten is een uitgave van de Thomaskerk en verschijnt vijf maal per jaar.

Het programma van diensten en activiteiten van de Thomaskerk en meer vindt u op www.den-haag.christengemeenschap.nl, en van alle gemeenten in Nederland en Vlaanderen op www.christengemeenschap.nl.

Het werk van de Christengemeenschap wordt uitsluitend mogelijk gemaakt door bijdragen van leden en belangstellenden:

IBAN: NL11INGB0000465228 t.n.v. Christengemeenschap gemeente 's Gravenhage.

ANBI: 824275883.

