

De Christengemeenschap

Gemeente te Den Haag



De Thomaskerk

Gemeenteberichten

juni, juli, augustus, september 2018

PSYCHE

Ik las de Phaedo met mijn vijfde klas;
en in de tekst kwam het woord ψυχή voor:
ik legde, aan 't nog kinderlijk gehoor,
uit waarom ψυχή 'ziel' èn 'vlinder' was.

Terwijl ik nòg eens de passage las
was er ineens een ritseling, en een spoor
van glanzen kwam, van 't raam, de ruimte door.
Er zat een grote vlinder voor het glas.

Het was een dagpauwoog. En ieder zag
de purperen gloed, die op zijn vleugels lag;
de ogen, waar het aetherblauw in brandt.

Ten laatste –hij zat rustig op de hand–
bracht hem een jongen weg. Onaangerand,
zei hij, was hij ontweken naar het blauw.

Ida Gerhardt

DE MENSENWIJDINGSDIENST

DE MENSENWIJDINGSDIENST IN DE THOMASKERK

In de Thomaskerk zijn de mensenwijdingsdiensten op:

zondag 10.15 uur en

woensdag 10.00 uur, geen dienst op 30 mei en 26 september.

DE MENSENWIJDINGSDIENST IN DE ENGELSE TAAL

Deze dienst moet helaas vervallen in verband met het vertrek van Adam Ricketts naar Zutphen.

De laatste dienst in de Engelse taal is op derde Pinksterdag 22 mei.

DE MENSENWIJDINGSDIENST IN RUDOLF STEINER ZORG

In Rudolf Steiner Zorg (Nieuwe Parklaan 58) is er een dienst op:
vrijdag 10.30 uur.

Data: 8 juni en 21 september.

DOOP

Op zondag 1 juli om 12.00 uur. Nadere gegevens op het prikbord.

DIENSTEN MET HET BEGIN VAN DE FEESTTIJD VAN JOHANNES EN DE MICHAËLSTIJD

Mensenwijdingsdienst bij het begin van de feesttijd van **Johannes**:
zondag 24 juni om 10.15 uur.

Mensenwijdingsdienst bij het begin van de feesttijd van **Michaël**:
zaterdag 29 september om 10.15 uur.

DE ZONDAGSDIENST VOOR KINDEREN

De zondagsdienst voor kinderen, voorafgegaan door een les om 9.00 uur
Data: 3 en 17 juni (laatste verhaal en kinderdienst vóór de zomervakantie).
Hervatting op 2, 16 en 30 september.

HET EVANGELIE

27 mei Johannes 4, 1-26

3 juni Johannes 3, 1-17

10 juni Johannes 1, 35-51
17 juni Johannes 17, 6-11
24 juni Markus 1, 1-11
1 juli Johannes 1, 19-34
8 juli Johannes 3, 22-36
15 juli Mattheüs 11, 2-15
22 juli Markus 8, 27-38
29 juli Mattheüs 7, 1-14
5 augustus Lukas 15, 3-32
12 augustus Lukas 9, 1-17
19 augustus Lukas 18, 35-43
26 augustus Markus 7, 31-37
2 september Lukas 10, 1-20
9 september Lukas 17, 5-19
16 september Mattheüs 6, 19-34
23 september Lukas 7, 1-19
29 en 30 september Mattheüs 22, 1-14

DE FEESTTIJDEN

Johannes de Doper: 24 juni tot en met 21 juli

De Michaëlstijd begint op 29 september

LIEDEREN IN DE MENSENWIJDINGSDIENST

Pinksteren en tussentijd

Wij hebben niet ontvangen

De God van de vrede

Johannestijd

Wij staan voor U

O Heer Uw vrede

Tussentijd

Groot en vol wonderen

Wie kan der koren zien

Michaëlstijd

Laten wij afleggen

De waarachtige

LIEDEREN IN DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN

3 en 17 juni

Hij is de ster

Tussentijd september

Wij leren op de aarde

Michaëlstijd

Onoverwinnelijk sterke held

MEDEDELINGEN UIT DE GEMEENTE

AFWEZIGHEID VAN DE GEESTELIJKEN

Alle geestelijken zijn afwezig van 28 mei tot en met 2 juni voor de internationale synode in München.

Marjolein heeft vakantie van 4 tot en met 29 juni.

Marije heeft vakantie van 16 juli tot en met 18 augustus.

Beide geestelijken zijn i.v.m. de septembersynode afwezig van 24 tot en met 26 september.

In dringende gevallen kunt u bellen naar 06 47170136.

ONZE GEMEENTE

Jeugdwijding

Op 15 april ontvingen ... en ... de Jeugdwijding.

VOORBEREIDING JEUGDWIJDING 2019

Eind september wordt begonnen met de voorbereiding voor de Jeugdwijding in de Paastijd van 2019.

Mocht u uw zoon of dochter aan deze voorbereiding willen laten deelnemen, dan kunt u tot uiterlijk 3 september contact opnemen met Marjolein te Pas, tel. 070-3310686, e-mail: m.tepas@hetnet.nl

GODSDIENSTLESSEN EN CURSUSSEN

GODSDIENSTLESSEN

Klas 1 tot en met 7 op zondag 9.00 uur in de Thomaskerk.

Data: 3 en 17 juni. Daarna 2, 16 en 30 september.

CURSUSSEN

Het Mattheüs evangelie

Cursus door Marjolein te Pas op woensdag 11.00 tot 12.00 uur.

Data: 16 en 23 mei, 5 en 19 september en 3 oktober.

Nieuwe Cursus: Het Onze Vader

Cursus door Marjolein te Pas op zaterdag 11.00 tot 12.00 uur.

Data: 27 oktober en 17 november.

De mensenwijdingsdienst

Cursus met de twee geestelijken op een zondag na de mensenwijdingsdienst. Eén van de geestelijken zal een inleiding houden waarna we met elkaar in gesprek kunnen komen.

Datum: 14 oktober.

BIJEENKOMSTEN IN DE THOMASKERK

Zondag 27 mei na de mensenwijdingsdienst

Afscheidsbijeenkomst

Adam Ricketts neemt afscheid naar aanleiding van zijn vertrek naar de gemeente te Zutphen.

Zondag 10 juni na de mensenwijdingsdienst

Samen zingen

Na de mensenwijdingsdienst zal ... het lied 'Amen' van Matthias Reisch met de aanwezigen oefenen, met de bedoeling het in de toekomst a capella met de gemeente in de dienst te zingen.

(Eigen)wijze Oma ochtend van 10.00 – 12.00 uur

In de tijd rond Sint Jan zullen wij weer een ochtend met elkaar delen, ook opa's zijn welkom. Er zullen mails verstuurd worden over de datum en er komt weer een duidelijke aankondiging op het mededelingenbord in de hal van de Thomaskerk.

Locatie zal waarschijnlijk weer zijn aan de ... Parkeren is mogelijk (ik kan je gratis aanmelden).

Zaterdag 23 juni vanaf 11.00 uur

Schoonmaakdag in en om het kerkgebouw.

Welkom vanaf 11.00 uur tot uiterlijk 14.00 uur. Op het prikbord komt een intekenlijst te hangen in verband met de catering.

Vragen en opmerkingen bij ...

Zondag 24 juni na de mensenwijdingsdienst Boekenbazar

Zondag 8 juli na de mensenwijdingsdienst Thomas-kringgesprek

Vrijdag 24 en zaterdag 25 augustus

Zomerbezinging over Metamorfose met Marjolein te Pas.

Met het woord 'metamorfose' wordt een proces aangeduid; een proces van omvorming in het leven. Metamorfose is de beweging of de weg van vorm naar vorm. Er is geen weg terug, alleen nog een weg vooruit. Alles wordt anders, niets blijft hetzelfde. "*Alles is nieuw en toch blijft altijd het oude*", zegt Goethe.

Deels (on)zichtbaar voltrekt zich in verschillende stadia een grote verandering: een zaadje wordt plant, struik of zelfs boom, een rups wordt tenslotte vlinder... Het ene ontwikkelt zich uit het andere. Een ware gedaantewisseling is het resultaat. Maar wat heeft de metamorfose van plant en dier vandoen met de mens! Voltrekt zich aan of in de mens een vergelijkbaar proces van verandering?

Gedurende twee dagen wordt besproken, waargenomen en bewogen:

het wonder van het wordende leven, dat gekenmerkt wordt door sterven, opstaan en nieuw leven. Meer informatie: zie de folder begin juli.

Zondag 16 september na de mensenwijdingsdienst

In 1922, op 16 september, werd de mensenwijdingsdienst geboren. 45 priesters hadden de wijding ontvangen en werden uitgezonden om de vernieuwde sacramenten uit te dragen.

Rudolf Frieling was één van hen. Na Friedrich Rittelmeyer en Emil Bock werd hij de derde Erzoberlenker die nog bij de stichting van de Christengemeenschap aanwezig was.

Marije Stevens vertelt uit zijn leven. Einde ongeveer 12.30 uur.

Zondag 23 september na de mensenwijdingsdienst

Het Onze Vader in het Aramees

Een compositie van ..., gezongen door een trio o.l.v.

Het Onze Vader in het Aramees kent een enorme rijkdom aan spirituele betekenissen die in de taal verborgen liggen.

De acht bedes worden gezongen in het Aramees en in de Nederlandse vertaling hiervan, op basis van "Gebeden van de kosmos" door Neil Douglas-Klotz en vertaald door W.W. v.d. Zwan.

Duur ongeveer 35 minuten.

Zondag 30 september

Korte inleiding over **de feesttijd van Michaël**, omlijst door muziek.

EXPOSITIES IN DE ONTMOETINGSRUIMTE

In de Paastijd hebben schilderijen in verschillende technieken gehangen van o.a. ..., ... en

Nu is er een tentoonstelling met werk van Deze zal tot 14 juni te zien zijn.



Thomas

TERUGBLIK

OUDERENMIDDAG (25 april)

Citaat van Aad de Haas: *"Ik wou, dat iedereen zich eens gevangen gaf, dan kom je echt tot vrijheid"* (1944).

Als religieus kind (geboren in 1920 in Rotterdam), groeit hij op in een streng katholiek milieu. In zijn vroege jeugd tekende hij de stadia van de Heilige Mis, en als 16-jarige weet hij het zeker: "Ik word kunstenaar." Hij wordt toegelaten, mede dank zij de milde vasthoudendheid van zijn moeder, en voltooit in 1942 zijn opleiding aan de kunstacademie. Nu kan hij een eigen werkplaats beginnen.

Inmiddels is zijn zusje onverwachts overleden (1939), breekt de oorlog uit met het bombardement op Rotterdam. Gelukkig blijft het ouderlijk huis gespaard, maar de academie niet. Dan ontmoet hij Nel Koekman die zijn vrouw wordt en die hem altijd door dik en dun gesteund heeft.

Zijn eerste expositie komt tot stand en hij verkoopt 45 van de 50 schilderijen. Met zijn tweede expositie tekent hij letterlijk protest aan. Hij zoekt de grenzen op en is heel direct.

Zijn (helderziende...) werken "De vergadering" en "De dode clown" wekken argwaan bij de bezetter: "Hoe kan deze kunstenaar, Aad de Haas, op de hoogte zijn van het bestaan van de vernietigingskampen?"

Aad weigert lid te worden van de *Kulturkammer*, er wordt beslaggelegd op zijn werk wegens *entartete Kunst* en hij komt in de gevangenis.

Nel zorgt stiekem voor tekenmateriaal en zo tekent hij wel 900 tekeningen dankzij de coulance van de cipier.

In 1944 komt hij vrij en op advies van pater Matot trouwt hij vliegensvlug en vlucht naar Limburg.

Daar gaat hij samen met Nel beginnen met het restaureren van een kerkje in Wahlwiller (1946). Aad de Haas werkt vanuit het creëren van een mystieke sfeer en zoekt de harmonische aansluiting met de architectuur.

Het Vaticaan en de kunst zijn moeilijk op één lijn te brengen; met name het hondje en het hoedje in de 16 staties worden onacceptabel gevonden.

De dood van zijn moeder in 1948, het plotselinge heengaan van het broertje van Nel en de tegenwerking die hij ondervindt bij de schepping van zijn kunstwerk doet hem een ernstig besluit nemen. Op Goede Vrijdag neemt hij alle staties mee en vertrekt. Zo voelt hij het: 'Ik word net als Christus gekruisigd...!'

Hij sterft onverwacht in 1972.

Nu is de Sint Cunibertuskerk in ere hersteld en tot monument verklaard. In 1996 biedt de bisschop publiekelijk excuses aan.

Aad de Haas is alsnog geëerd met het Verzetskruis.

Onze harte warme dank, Marjolein, voor dit levendige beeld en eerbetoon aan deze bijzondere kunstenaar. Nu weet ik wie hij was/is!

En ook aan ..., die met de ingetogen warme celloklanken ons gehoor ontvankelijker kon maken. En bovenal dank aan onze gastvrouwen en -heer zonder wie dit alles niet had kunnen plaatsvinden.

En..., wellicht mag het ooit zo zijn, dat we het idee van kunnen uitvoeren en gezamenlijk een bezoek mogen gaan brengen aan de mysterieuze Sint Cunibertuskerk in Wahlwiller....

THOMAS-KRINGGESPREK

EEN KORTE IMPRESSIE (6 mei)

Gespreksleider: Sjerp van der Vaart

aantal deelnemers: 30 (leden en belangstellenden), tijdsduur: 1 uur.

Dit gesprek bouwt voort op recente verkenningen naar vorm en inhoud van het sociale leven in de Thomaskerk.

Het *Thomas-kringgesprek* is bedoeld als omhulling van de centrale activiteiten, dat wil zeggen: uitoefening van de 7 sacramenten (met als kern de mensenwijdingsdienst), het werk van de taakgroepen (zoals de programmagroep) en de cursussen van de priesters.

Iedere deelnemer is vrij gesprekspunten aan te dragen bij de gespreksleider. Als daar behoefte aan is kan de gespreksleider wisselen van persoon. Bestuur en convent stellen zich open voor hetgeen ter sprake komt. Vertegenwoordigers van de taakgroepen krijgen de gelegenheid het bestuur rechtstreeks te informeren. Op de achtergrond blijft de Algemene Ledenvergadering het forum waar de leden zich formeel uitspreken over beleidsvoorstellen van het bestuur.

Hoewel sommigen pleiten voor driewekelijkse bijeenkomsten zal om verschillende redenen de interval liggen op tenminste 6 weken.

De eerstvolgende bijeenkomst is bepaald op zondag 8 juli a.s..

Aangedragen onderwerpen voor volgende bijeenkomsten in willekeurige volgorde:

- * jongerenbeleid en werving nieuwe leden/belangstellenden;
- * ideeënbusje (?) voor voeding programmagroep;
- * uitbreiden van het sociale element (het oog op degenen die langdurig niet in staat zijn tot kerkbezoek);
- * inbreng van de persoonlijke biografie;

- * openzetten van de luiken naar andere religieuze groepen;
- * in hoeverre moet/kan de website een rol spelen in de communicatie.

Het convent meldt dat in de gemeenteberichten onder het kopje 'Geestelijken' voortaan ook de naam wordt vermeld van Wilma Bos. Zij is priester en maakt deel uit van de gemeente Den Haag, maar is met emeritaat en niet meer actief of beschikbaar.

Tenslotte wordt aandacht besteed aan het komende vertrek van Adam Ricketts. De laatste mensenwijdingsdienst onder zijn leiding zal plaatsvinden op dinsdag 22 mei om 10.15 uur, in het Engels inclusief de preek. Het afscheidsprogramma op zondag 27 mei zal op wens van Adam van bescheiden duur zijn.

DIVERSE BERICHTEN

GRATIS PARKEREN NA 18.00 UUR

Komt u met de auto naar een avondactiviteit in de Thomaskerk dan kunt u gratis parkeren. Meldt u van te voren aan, met uw autokenteken, bij de koster. De koster meldt u vervolgens bij de Gemeente aan en na de bijeenkomst weer af voor uw gratis parkeren.

[Gratis parkeren geldt tot het maximum aantal uren op jaarbasis bereikt is]

BIBLIOTHEEK EN BOEKENTAFEL

Zes delen met afbeeldingen van wat beschreven wordt in het Oude en Nieuwe Testament werden aan de bibliotheek geschonken:

Rembrandt en de Bijbel: Statenvertaling, verhalen door Rembrandt in schilderijen, etsen en tekeningen in beeld gebracht.

De Boekentafel heeft weer veel mooie tweedehands boeken ontvangen, en het feest van Johannes is een goede gelegenheid om een boekenbazaar te organiseren. De opbrengst komt geheel ten goede aan onze gemeente.

PARADIJSSPEL

Indien mogelijk gaan we dit jaar (weer) een Paradijsspel instuderen en uitvoeren in de Thomaskerk. Het Paradijsspel vertelt de toeschouwers het verhaal van de schepping en de verwijdering die daarna ontstaat tussen God (geestelijke wereld) en Adam en Eva (de mens) door het ingrijpen van de slang (de Diabolos, de scheidende geest).

Zes spelers zijn nodig voor het spel. Onmisbaar is daarnaast een pianist. Ik ben bereid om het spel te regisseren.

Wie zin heeft om mee te doen kan zich aanmelden via Ik ga graag het gesprek aan over de mogelijkheden van het spel. Je kunt me ook bellen:

....

De uitvoering is voorzien op zondag 16 december 2018. Afspraken over de repetities maken we in onderling overleg.

Heb je zin?

GEVONDEN VOORWERPEN

De koster heeft een aardige verzameling gevonden voorwerpen. Mocht u het vermoeden hebben iets in de kerk te hebben laten liggen neem dan contact hierover op met

KOPIJDATUM VAN DE GEMEENTEBERICHTEN

GEMEENTEBERICHTEN JUNI, JULI, AUGUSTUS, SEPTEMBER 2018

Kopijsluiting: zondag 2 september 17.00 uur.

Kopij per e-mail, in Word opmaak, sturen naar:
gemeenteberichtenthomaskerk@gmail.com

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden bijdragen in te korten, te wijzigen of niet te plaatsen.

ALGEMENE INFORMATIE

GEESTELIJKEN

Marjolein te Pas

Marije Stevens – Engels

Wilma Bos (met emiraat)

BESTUUR

Voorzitter: Sjerp van der Vaart

Secretaris: Ingrid Klerk

Penningmeester: Rense Kuil

Lid en vertegenwoordiger in de landelijke raad: Peter de Haan

Namens het convent: Marjolein te Pas.

ADRESSENBESTAND LEDEN EN BELANGSTELLENDEN

Adreswijzigingen: Ledenadministratie Thomaskerk,

Groot Hertoginnelaan 2, 2517 EG Den Haag.

KOSTERSWONING

Groot Hertoginnelaan 4, 2517 EG Den Haag,

***** VANWEGE PRIVACY ZIJN NAMEN EN PERSOONLIJKE
GEGEVENS UIT DEZE WEBVERSIE VAN DE GEMEENTEBERICHTEN
VERWIJDERD *****

De Christengemeenschap

Beweging tot religieuze vernieuwing

Gemeente te Den Haag

De Thomaskerk

Groot Hertoginnelaan 2

2517 EG Den Haag

E-mail: dethomaskerk@gmail.com

De Gemeenteberichten is een uitgave van de Thomaskerk en verschijnt vijf maal per jaar.

Het programma van diensten en activiteiten van de Thomaskerk en meer vindt u op www.den-haag.christengemeenschap.nl, en van alle gemeenten in Nederland en Vlaanderen op www.christengemeenschap.nl.

Het werk van de Christengemeenschap wordt uitsluitend mogelijk gemaakt door bijdragen van leden en belangstellenden:

IBAN: NL11INGB0000465228 t.n.v. Christengemeenschap gemeente 's Gravenhage.

ANBI: 824275883.

