

De Christengemeenschap

Gemeente te Den Haag



De Thomaskerk
gemeenteberichten
april, mei 2021

Beste leden en belangstellenden,

In verband met het beperkte aantal plaatsen is het **voor ALLE activiteiten en de diensten noodzakelijk om u vooraf aan te melden**. Wilt u deelnemen aan een activiteit of dienst en bent u vrij van verkoudheidsklachten, meldt u zich dan vooraf aan via thomaskerkdiensten@gmail.com en wacht op de daaropvolgende bevestiging per e-mail. Bij aanmelding (uiterlijk 24 uur van tevoren) aangeven om welke activiteit of dienst het gaat.

Hebt u geen e-mail, dan kunt u Laurien (06 54638566) een bericht sturen via sms, WhatsApp of Signal. Eventueel kunt u haar bellen op maandagavond of vrijdagavond van 19.00-19.30 uur.

U kunt uw voorkeur doorgeven; er zal geprobeerd worden zoveel mogelijk verschillende mensen de mogelijkheid te geven een dienst bij te wonen.

Ook kunt u bij Laurien aangeven of en wanneer u **de communie** wilt ontvangen op een bepaalde dag. Zij geeft dat dan aan de priester door. U hoort dan of dat mogelijk is.

Aan de diensten kunnen vanwege de huidige omstandigheden maximaal **25 personen** deelnemen. Personen uit één huishouden kunnen naast elkaar zitten. De 25 zitplaatsen zijn met een sticker aangegeven, zodat u als deelnemer weet, waar u kunt gaan zitten.

De diensten zullen vanwege de huidige situatie voorlopig zonder de gebruikelijke vorm van gemeentecommunie plaatsvinden. Om tegemoet te komen aan de behoefte van sommige mensen in de gemeente de gave van het sacrament met hen te delen, zal de priester dit doen door in iedere mensenwijdingsdienst aan 2 personen (of tweemaal 2 uit één huishouden) de communie uit te reiken.

Vanaf **Palmzondag** 28 maart worden dat er 3 (c.q. 6). Als u zich aanmeldt voor een dienst kunt u aangeven of u dit wilt, dan zal de priester via Laurien laten weten of het in de betreffende dienst mogelijk is. Alle andere aanwezigen kunnen de gebruikelijke woorden die door de celebrant gesproken worden innerlijk opnemen, bewegen en zich ermee verbinden. De communicanten vertegenwoordigen op dat moment ook als het ware de gemeente.

Tenslotte: Als u een **mondkapje** wilt dragen, voelt u zich dan vrij dat te doen. De gemeenteliederen zullen zo mogelijk weer in de dienst gespeeld worden, maar u wordt dringend verzocht nog niet mee te zingen of te neuriën, om het risico van coronabesmetting zoveel mogelijk te beperken.

Aards

*O lieve God, ik dank U dat ik niet
opgevouwen ben gebleven in mijn vleugels,
in de cocon van de ziel, of op de heuvels
des hemels ben ontbloeid als engelenlied.*

*Maar dat ik meeviel met al het zaad
waaruit mensenkinderen worden geboren,
dat ik bij de aarde mag behoren
als een witte boom die op sterven staat.*

*Dat ik ben gevallen maar dat ik leef
en opga in al mijn armen en benen,
dwaas en zalig, door liefde beschenen
aan leven en dood mij overgeef.*

J.W. Schulte Nordholt

Op 28 maart begint de zomertijd, de klok wordt dan één uur vooruitgezet.

DE MENSENWIJDINGSDIENST

DE MENSENWIJDINGSDIENST IN DE THOMASKERK

In de Thomaskerk zijn de mensenwijdingsdiensten op:

zondag 10.15 uur;

woensdag 10.00 uur, **geen dienst** op 31 maart, 7 april, 14 april, 21 april (synode), 26 mei en 2 juni (internationale synode).

De diensten in de Stille Week en Pasen, Hemelvaart en Pinksteren staan hieronder.

DE MENSENWIJDINGSDIENST IN RUDOLF STEINER ZORG

Deze diensten kunnen voorlopig niet plaatsvinden.

DE MENSENWIJDINGSDIENST IN DE STILLE WEEK EN PASEN, HEMELVAART EN PINKSTEREN

Zondag 28 maart 10.15 uur **Palmzondag**

Woensdag 31 maart geen dienst

Donderdag 1 april 10.00 uur **Witte Donderdag**

Vrijdag 2 april 10.15 uur **Goede Vrijdag**

Zaterdag 3 april 10.00 uur **Stille Zaterdag**

Paaszondag 4 april 10.15 uur

Tweede Paasdag maandag 5 april 10.15 uur

Woensdag 7 april geen dienst

Hemelvaartsdag donderdag 13 mei 10.15 uur

Zondag 16 mei 10.15 uur Hemelvaart

Pinksteren zondag 23 mei 10.15 uur

Pinksteren maandag 24 mei 10.15 uur

Pinksteren dinsdag 25 mei 10.15 uur

Woensdag 26 mei geen dienst

GOEDE VRIJDAG 2 APRIL 15.00 UUR

Cultische lezing van het evangelie van het lijden en sterven van Jezus Christus. Het geheel wordt omlijst door muziek.

DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN

De zondagsdienst voor de kinderen zal in de Paastijd weer opgenomen worden met ingang van zondag 18 april. Voorlopig zonder verhaal vooraf. Data: 18 april (Paastijd), 16 mei (Hemelvaart) en 23 mei (Pinksteren), telkens om 9.30 uur.

De laatste aangepaste kinderdienst: op 28 maart (zomertijd!).

Inlichtingen bij Marije Stevens: marije.stevensengels@gmail.com of 070 3464371.

HET EVANGELIE

28 maart Mattheüs 21, 1-11 **Palmzondag**

1 april Lukas 23, 13-32 **Witte Donderdag**

2 april Johannes 19, 1-15 **Goede Vrijdag**

3 april Johannes 19,16-42 **Stille Zaterdag**

4 april Markus 16, 1-18 **Paaszondag**

11 april Johannes 20, 19-29

18 april Johannes 10, 1-16

25 april Johannes 15, 1-27

2 mei Johannes 16, 1-33

9 mei Johannes 14, 1-31

13 mei Johannes 16, 22-33 **Hemelvaart**

16 mei Johannes 16, 22-33

23, 24 en 25 mei Johannes 14, 23-31 **Pinksteren**

30 mei Mattheüs 28, 16-20

DE FEESTTIJDEN

Stille Week: 28 maart tot en met 3 april

De Paastijd: 4 april tot en met 12 mei

Hemelvaart: 13 mei tot en met 22 mei

Pinksteren: 23, 24 en 25 mei

Triniteit: 26 mei tot en met 23 juni

LIEDEREN IN DE MENSENWIJDINGSDIENST

De liederen kunnen nog niet gezongen of geneuried worden in coronatijd, wel worden zij instrumentaal ten gehore gebracht.

Lijdenstijd

Wees ons nabij

Dood noch leven

Paastijd (eerste vier weken)

Verrezen is de Heer

Heer in uw woorden

Paastijd (laatste 2 weken)

Tot de hoogten

De vrede Gods, die hoger is

Hemelvaart

Tot de hoogten

De vrede Gods, die hoger is

Pinksteren en Triniteit

Wij hebben niet ontvangen

De God van de vrede

LIEDEREN IN DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN

Ook deze liederen zullen voorlopig alleen instrumentaal klinken.

Paastijd en Hemelvaart

Christus is herrezen

Pinksteren

Hemelse vlammen dalen neder

Triniteit

Hij is de ster

MEDEDELINGEN UIT HET CONVENT

Beste mensen,

Toen ik de deur opende, zag ik eerst een enorme bos bloemen, daarachter ontwaarde ik Marije. Zij bracht mij voor mijn zestigste verjaardag van het bestuur, namens jullie: werkelijk prachtige, heerlijk ruikende rozen met bloeiende takken ertussen en een enveloppe met inhoud, waar ik een paar mooie boeken van kan aanschaffen. Op de deurmat vond ik steeds weer jullie kaarten, brieven, gedichtjes, kleine pakketjes met boekjes, zelfgemaakte koekjes of andere verrassingen. Het heeft me zo goed gedaan en ik wil jullie daarvoor heel hartelijk bedanken. Het was een rustige, maar innige verjaardag en daar ben ik heel dankbaar voor.

Wat mijn gezondheid betreft: ik weet niet of jullie ooit een vlindertje uit een pop hebben zien kruipen. Ik heb het een aantal keren mogen zien en vond het een wonder. Zo'n vlindertje is nog kwetsbaar en het gebeurt langzaam, pootje voor pootje. Het is een heel proces. Ik geloof dat ik inmiddels een pootje over de rand van de pop heb gewurmd; ik ben dus op de goede weg, maar het heeft nog veel tijd nodig voordat ik mijn vleugels weer uit kan slaan.

Wat mij goed doet is rust, stilte, wandelen in de natuur, schrijven, musiceren en het contact met mijn familie. Natuurlijk denk ik veel aan jullie; tijdens de diensten zit ik in mijn werkkamer en ben ik er in gedachten bij. Ik wens jullie, het bestuur en Marije alle goeds toe voor de komende tijd en veel kracht en goede moed.

In verbondenheid, Marjolein

Marije:

Gelukkig gaat het beter met Marjolein, daar ben ik heel dankbaar voor. Zij voelt voor mij als een zus. Dat gebeurt als je in de geest samenwerkt. Maar zoals dat bij alle natuurlijke processen is: het gaat langzaam, het heeft zijn tijd nodig. Daarom vind ik het beeld van de pop ook zo treffend. Ik vraag u daarom Marjolein tijd en rust te geven, niet bij haar langs te gaan, haar niet te bellen, alleen aan haar te denken of via de post iets te laten horen.

Daar geniet zij van en dat is goed. Marije

AFWEZIGHEID VAN DE GEESTELIJKE

Marije is afwezig van 6 tot en met 17 april.

Van 19 tot en met 27 april (o.a. synode).

Van 26 mei tot en met 8 juni (o.a. internationale synode).

Op de zondagen dat Marije afwezig is zal er een andere priester komen vervangen: Ernst Terpstra, Marie-Hélène van Tol en Ardan Heerkens.

In dringende gevallen kunt u bellen naar 06 47149470 (let op ander nummer) of naar een bestuurslid.

ONZE GEMEENTE

Dit jaar zullen twee kinderen uit onze gemeente de jeugdwijding ontvangen in een andere gemeente:

... op 11 april in Rotterdam

... op 25 april in Amsterdam

Veel goeds gewenst op jullie levenspad!

... is uit Meppel weer naar onze gemeente gekomen. Welkom!

Tenslotte is ... onlangs naar Voorst verhuisd, zij verbindt zich nu met de gemeente Zutphen. Dank voor je fluitspel bij de kinderdienst, ... en alle goeds toegewenst in Voorst!

PRIESTERWIJDINGEN IN BERLIJN

Op 19, 20 en 21 februari werden de volgende personen tot priester gewijd:

Svenn Olav Kalvø (N)

Liza Lillicrap (GB/ AUS)

Ragnhild Nesheim (N)

Gabriela Halmagean (RO)

Nataliia Shatna (UA)

Jan Kirdorf (D)

Van 13 tot 16 mei zullen er priesterwijdingen zijn in Spring Valley (USA). Acht kandidaten worden hierop voorbereid.

OVERIGE MEDEDELINGEN

Op zondag 14 maart zijn we weer teruggekeerd naar de oude vertrouwde vorm van de mensenwijdingsdienst. Alleen moeten we nog afwachten wanneer er weer gezongen kan gaan worden. Wel worden de liederen instrumentaal ten gehore gebracht.

Op zondag 18 april zal ook de zondagsdienst voor de kinderen worden hervat. Voorlopig met één ministrant en zonder dat de kinderen het lied meezingen. Het verhaal vooraf komt tot de zomer ook te vervallen. Als u de kinderdienst wilt bijwonen kunt u gaan zitten op de met stickers aangegeven plaatsen. Data: 18 april (Paastijd), 16 mei (Hemelvaart) en 23 mei (Pinksteren, met Pinksterhymne), telkens om 9.30 uur.

GESPREGSGROEP

DE ZEVEN TEKENS IN HET JOHANNESEVANGELIE

De zeven tekens in het Johannesevangelie die Christus' lichtwezen tot verschijning brengen.

Gespreksgroep op twee zaterdagen van 11.00 - 12.00 uur met Wilma Bos, waarbij de laatste twee van de zeven tekens besproken zullen worden.

Op 27 april: de genezing van de blinde (Johannes 9).

Op 29 mei: de opwekking van Lazarus (Johannes 11).

Deze gespreksgroep - door Marjolein begonnen - is in eerste instantie bedoeld voor degenen die ook de eerste vijf hebben meegemaakt.

Graag opnieuw aanmelden bij Laurien.thomaskerkdiensten@gmail.com, zodat zij kan beoordelen of er eventueel nog plaats is voor nieuwe deelnemers.

Maximaal 9 deelnemers.

BIJEENKOMSTEN IN DE THOMASKERK

[ZIE OOK BIJ GESPREKSGROEP]

Zondag 25 april om ongeveer 11.30 uur

Wolkenlot - Christuslot - Mensenlot

Marie-Hélène van Tol komt vanuit Eindhoven naar onze gemeente om de mensenwijdingsdienst te celebreren.

Na een pauze zal zij in de cultusruimte een inleiding houden met bovengenoemde titel. Zoals gebruikelijk kunt u zich aanmelden via thomaskerkdiensten@gmail.com en aangeven of u ook deze inleiding wilt bijwonen. Er zijn 25 plaatsen.

IN DE ONTMOETINGSRUIMTE

Voorafgaand aan de Lijdenstijd hingen er foto's van de maan in verschillende fasen, jaargetijden en landen die uit een kalender kwamen met de volgende gedachte:



The moon brings Easter.
Christ into this flood of
sadness,
Pour one drop of merciful
blood,
That we may resurrect
with gladness!



Daarbij van Charlotte Luijckink 'Evenwicht' met de volgende gedachte:

Er was een kruis
met dood en opstanding
Zijn daad.
Iedere dag leven
met dood en opstanding
Zijn liefde
De toekomst tegemoet
met dood en opstanding
Zijn licht,
Moge schijnen op mijn
weg.

Sinds het begin van de coronamaatregelen is gekozen uit kunstwerken die in de kerkruimtes al hangen of verzameld zijn en mijn eigen collectie echte en fotokunst.

In de Lijdenstijd hangt nu 'Golgotha' van Ellen Dubourcq, 'Avondmaal' van Margarita Woloschina en op de jaarfeesttafel een zwart/wit foto met het thema 'Golgotha'.

TERUGBLIK

ARTHURMYSTERIEËN EN TINTAGEL (11 februari)

Op 11 februari hield Paul- Philippe Stevens een lezing over de Arthurmysterieën en Tintagel in het Vreedehuis.

Aan de hand van natuurbeelden in de vorm van foto's en video's van plekken in en om Tintagel in Cornwall in Engeland liet Paul-Philippe Arthur voor ons zieleoog verschijnen.

Beschrijvingen van ervaringen, die Rudolf Steiner had toen hij die plekken bezocht, en ook zijn eigen indrukken, die hij opdeed tijdens zijn reis naar Cornwall in 2019, vormden de basis van zijn verhaal.

De ridders van de tafelronde, waartoe Arthur behoorde, beleefden in de elementen van de natuur beelden van hun binnenwereld. In licht en lucht beleefden ze hun bovennatuur en in water en aarde hun ondernatuur. Zij schouwden de Christus in de zon en zagen de bemiddelende rol, die hij tussen de boven- en de ondernatuur zou kunnen spelen. In het zwaard van koning Arthur komt zijn verbinding met Michaël tot uitdrukking. Met het zwaard van de denkkraft kan de mens het wezenlijke van het onwezenlijke leren onderscheiden. Zo kan Arthur, "The once and future king", in iedere mens ontwaken.

Dank voor de rijke beelden, die dat bewustzijn in ons op een nieuwe manier konden wekken.

BERICHT VAN HET BESTUUR

DE GEMEENTELIJKE FINANCIËN

Bijdrage naar draagkracht

Als het over het doen van een bijdrage aan de Christengemeenschap gaat, zeggen we vaak 'naar draagkracht'. Dit klinkt eenvoudig, maar wat als iemands financiële situatie zodanig is dat er niets kan worden bijgedragen?

Het bestuur kijkt aan het einde van het jaar wie ze nog een herinneringsbrief zal sturen, om erop te wijzen dat er dat jaar geen betaling heeft plaatsgevonden, mogelijk vergeten. Hierbij wordt door het bestuur en het convent weloverwogen te werk gegaan: mensen waarvan bekend is, dat die het financieel moeilijk hebben, krijgen geen herinneringsbrief. Mocht u zelf vinden dat een bijdrage er niet in zit, zou het ons helpen, als u iemand van het bestuur of convent in vertrouwen hier iets over doorgeeft. Dit is geen verplichting, maar het voorkomt dat u mogelijk een herinneringsbrief ontvangt.

Het bestuur

Een financiële commissie

Wie wil meedenken over de gemeentelijke financiën?

Als bestuur willen we een commissie in het leven roepen om in grote lijnen mee te denken over de gemeentelijke financiën. Zetten we een wervingsactie in gang of doen we juist een bezuinigingsactie? Zo kan er ook buiten de kaders meegedacht worden.

Wie wil vanuit deze insteek enkele keren per jaar samenkomen om gezamenlijk ideeën uit te wisselen?

Het bestuur

KOFFIE MET GESPREK

Het bestuur heeft besloten om met ingang van 14 maart, aan diegenen die dat wensen, de gelegenheid te geven om in de ontmoetingsruimte koffie te drinken.

Wij hanteren daarbij de volgende omgangsvormen:

- geef eerst voorrang aan de mensen die het kerkgebouw willen verlaten na de dienst.
- respecteer elkaars ruimte en de geldende afstandsnormen.

Vriendelijke groeten van Laurien

DIVERSE BERICHTEN

NIEUWS VAN DE BOEKENTAFEL

Bouwend vernieuwen: kroniek van de gemeente Rotterdam

De kroniek verscheen op 26 december 2019, ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van deze gemeente. Deze kroniek is niet chronologisch opgebouwd, maar heeft het karakter van een mozaïek: per thema wordt een blik geworpen op het verleden en de lezer kan belangrijke ontwikkelingen volgen naar het moment van heden. Samen vormen de vele mozaïekstukken een boeiend beeld van 90-jaar “gemeente zijn” in Rotterdam, van “ontwikkelingen waarin een gemeente zichtbaar wordt die in het leven wil staan, initiatieven neemt en handelt vanuit eerbied voor het sacrament en met hartewarmte voor het gemeenschapsleven.”

Als u belangstelling heeft voor een exemplaar, neem dan even contact met mij op.

Essentials of eurythmy in social life: een boekje dat onlangs uitgebracht werd door Annemarie Ehrlich-Liefmann en haar achterkleindochter Rebecca Streng.

Meer informatie kunt u krijgen bij Antoon.

ORIENTATIE SEMESTER: BE-ROEPING



PRIESTERSEMINAR
Stuttgart

**BEROEPSORIENTATIE aan het
Priesterseminarie van de
Christengemeenschap in Stuttgart**

Van 11 April tot en met 16 Juli 2021

Voor jongvolwassenen tussen 18 en 35 jaar

In dit oriëntatiesemester gaan we gemeenschappelijk op zoek naar onze idealen, impulsen en mogelijkheden. We gaan het priesterlijke principe onderzoeken in ieders mogelijke beroepsleven. De vraag die centraal staat is: hoe kan ik helend werken in de wereld? Door samen te leven, door het studeren van de antroposofie, in gesprek en in beoefening van gebed en meditatie, gaan we opzoek naar de oerprincipes van het menszijn op aarde.

De roep van vreugde en pijn

De opleiding: zelfkennis en zelfopvoeding

Het besluit: Ik verbind mij

Het beroep: de wereld veranderen

Het gehele oriëntatiesemester is in het Duits. De semesterkosten bedragen € 3.420,- en omvatten lesgeld, onderdak, en op door de weekse dagen een ontbijt en warme middagmaaltijd.

Voor aanmelding, of als je vragen hebt, kun je bellen of mailen naar:

Tel.: 0049 711 166830, info@priesterseminar-stuttgart.de

Wij kijken er naar uit je te ontmoeten.

De seminarieleiding,

Xenia Medvedeva, Mariano Kasanetz

PRIESTERSEMINAR Stuttgart

Freie Hochschule der Christengemeinschaft e.V. in eigener Trägerschaft ohne staatliche Anerkennung

Spittlerstraße 15 D-70190 Stuttgart T +49 (0)711 166830 F +49 (0)711 1668324

info@priesterseminar-stuttgart.de www.priesterseminar-stuttgart.de

KOPIJDATUM VAN DE GEMEENTEBERICHTEN

GEMEENTEBERICHTEN JUNI, JULI, AUGUSTUS, SEPTEMBER 2021

Kopijsluiting: zondag 9 mei 17.00 uur.

Kopij per e-mail, in Word opmaak, sturen naar:

gemeenteberichtenthomaskerk@gmail.com

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden bijdragen in te korten, te wijzigen of niet te plaatsen.

ALGEMENE INFORMATIE

GEESTELIJKEN

Marije Stevens – Engels

Marjolein te Pas (met ziekteverlof)

Wilma Bos (met emeritaat)

BESTUUR

Voorzitter: Henri Lansink

Secretaris: Laurien van der Laan de Vries

Penningmeester: Ad Buijs

Lid en vertegenwoordiger in de landelijke raad: Henri Lansink

Namens het convent: Marjolein te Pas.

ADRESSENBESTAND LEDEN EN BELANGSTELLENDEN

Adreswijzigingen: Ledenadministratie Thomaskerk,

Groot Hertoginnelaan 2, 2517 EG Den Haag.

E-mail: ledenadmie.thomaskerk@gmail.com.

KOSTERSWONING

Groot Hertoginnelaan 4, 2517 EG Den Haag.

***** VANWEGE PRIVACY ZIJN NAMEN EN PERSOONLIJKE
GEGEVENS UIT DEZE WEBVERSIE VAN DE GEMEENTEBERICHTEN
VERWIJDERD *****

De Christengemeenschap

Beweging tot religieuze vernieuwing

Gemeente te Den Haag

De Thomaskerk

Groot Hertoginnelaan 2

2517 EG Den Haag

E-mail: thomaskerk@live.nl

De gemeentebereichten is een uitgave van de Thomaskerk en verschijnt vijf maal per jaar.

Het programma van diensten en activiteiten van de Thomaskerk en meer vindt u op www.den-haag.christengemeenschap.nl, en van alle gemeenten in Nederland en Vlaanderen op www.christengemeenschap.nl.

Het werk van de Christengemeenschap wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van leden en belangstellenden, u kunt uw bijdrage overmaken naar:

NL35TRIO 0212114158 t.n.v. Christengemeenschap Gemeente Den Haag
of naar:

NL11INGB 0000465228 t.n.v. Christengemeenschap Gemeente Den Haag
ANBI: 824275883.

