

De Christengemeenschap

Gemeente te Den Haag



De Thomaskerk

gemeenteberichten
december 2018, januari 2019

KERSTNACHT

Kerstnacht—het woord is als een lafenis,
een koele sneeuw, glanzend onder het zachte
stralen der sterren—op de landen is
het weerloos stil, een ongerept verwachten.

Kerstnacht—het eenzaam zwerven der gedachten
rondom het oud verhaal, het nimmer uit te spreken
verlangen naar het helder zingen in de nacht en
het opgaan van de ster, een lichtend teken.

Kerstnacht—het sneeuwt op uw geschonden aarde,
dun en verstuivend dekt een huivering
van ijle val, een lichte zuivering
het vragen, dat wij ongestild bewaarden.

Ida Gerhardt

DE MENSENWIJDINGSDIENST

DE MENSENWIJDINGSDIENST IN DE THOMASKERK

In de Thomaskerk zijn de mensenwijdingsdiensten op:

zondag 10.15 uur,

woensdag 10.00 uur, geen dienst op 6 februari.

Geen dienst op maandag 31 december.

Zie ook de mensenwijdingsdiensten in de Kersttijd hieronder.

DE MENSENWIJDINGSDIENST IN RUDOLF STEINER ZORG

In Rudolf Steiner Zorg (Nieuwe Parklaan 58) is er een dienst op:

vrijdag om 10.30 uur.

Data: 7 en 21 december, 11 en 25 januari, 8 februari.

DE MENSENWIJDINGSDIENST IN DE KERSTTIJD

Zondag 23 december **Vierde Advent** 10.15 uur

Maandag 24/25 december **Kerstnacht** 24.00 uur

Dinsdag 25 december **Kerstochtend** 8.00 uur

Dinsdag 25 december **Eerste Kerstdag** 11.00 uur

Woensdag 26 december **Tweede Kerstdag** 10.15 uur

Donderdag 27 december 10.00 uur

Vrijdag 28 december 10.00 uur

Zaterdag 29 december 10.00 uur

Zondag 30 december 10.15 uur

Dinsdag 1 januari 2016 **Nieuwjaarsdag** 10.15 uur

Woensdag 2 januari 10.00 uur

Donderdag 3 januari 10.00 uur

Vrijdag 4 januari 10.00 uur

Zaterdag 5 januari 10.00 uur

Zondag 6 januari **Epifanie** 10.15 uur

DE DRIE BIJZONDERE DIENSTEN MET KERSTMIS

De mensenwijdingsdienst wordt op de eerste Kerstdag driemaal gehouden: te middernacht, bij het ochtendgloren en overdag.

Door het voltrekken van de mensenwijdingsdienst in het middernachtelijk uur (24.00 uur) kan beleefd worden hoe het licht van de Christus-zon in het aardeduister straalt.

In de ochtend (8.00 uur) volgt de bevestiging hiervan in het horen van het naderend schepperwoord, dat in de ziel van de mensen kan klinken.

Bij de derde kerstdienst (11.00 uur) kunnen de mensen die van goede wil zijn, instemmen met de offerzang van de engelhiërarchieën, opdat God openbaar wordt. Deze derde kerstdienst wordt twaalf keer gecelebreerd van 25 december tot en met 5 januari (zie hierboven).

[Tijdens de kerstnachtsdienst van 24.00 uur is er geen gemeentecommunie]

DE ZONDAGSDIENST VOOR KINDEREN

De zondagsdienst voor de kinderen om 9.00 uur wordt in de Adventstijd voorafgegaan door een Adventsverhaal voor jong en oud.

Data: 2, 9 en 16 december (niet op 23 december).

Op 6 en 20 januari en 3 februari is er weer een verhaal voor de ouders en kinderen.

KERSTDienst VOOR DE KINDEREN

Kerstdienst voor de kinderen 1e Kerstdag 25 december om 10.00 uur.

Deze dienst heeft een bijzonder karakter en wordt één keer per jaar alleen met Kerstmis gehouden voor kinderen vanaf 6 jaar die in klas 1 (groep 3) zitten. De gemeente wordt van harte uitgenodigd erbij aanwezig te zijn.

HET EVANGELIE

25 november Openbaring 20, 11 - 14

tot en met Openbaring 21, 1 - 5

Advent

2 december Lukas 21, 25-37

9 december Markus 13, 24-37

16 december Mattheüs 25, 31-40

23 december Lukas 21, 15-37

In de Kersttijd

Mattheüs 1, 1-24 (kerstnacht)

Lukas 2, 1-20 (kerstochtend)

Johannes 21, 15-25 (kerstdag)

Van 26 december tot en met 5 januari:

Johannes 1, 1-18

Epifanie

6 januari Mattheüs 2, 1-12

13 januari Lukas 2, 41-52

20 januari Johannes 2,1-11

27 januari Mattheüs 8, 1-13

DE FEESTTIJDEN

De Adventstijd begint op 2 december

Kersttijd: 25 december tot en met 5 januari

Epifanie: 6 januari tot en met 2 februari

LIEDEREN IN DE MENSENWIJDINGSDIENST

Advent

Heilig, heilig, heilig

O Heer uw vrede wone onder ons

Kerst

God wij loven U

Geopenbaard zij God

Epifanie

Laat uw aangezicht

God is liefde

LIEDEREN IN DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN

Advent

Maria door een doornbos ging

Epifanie

Hoe helder staat de morgenster

MEDEDELINGEN UIT HET CONVENT

AFWEZIGHEID VAN DE GEESTELIJKEN

Marjolein is van 14 tot en met 19 januari afwezig. Marije is afwezig van 21 tot en met 26 januari.

Beide geestelijken zijn i.v.m. de synode afwezig van 4 tot en met 6 februari. In dringend geval kunt u bellen naar 0343 511900 of naar 06 47170136.

ONZE GEMEENTE

Nieuw lid

Op Michaëlsdag 29 september hebben wij twee nieuwe leden mogen ontvangen:

... en

Beiden heel hartelijk welkom!

Overleden

De stervenswijding en de mensenwijdingsdienst werden gehouden voor ..., overleden 2018, geboren 1949.

HET VERHAAL VOOR DE KINDEREN EN GESPREKSGROEPEN

HET VERHAAL VOOR DE KINDEREN

Klas 1 tot en met 7 op zondag 9.00 uur in de Thomaskerk.

Data: 2, 9 en 16 december, 6 en 20 januari en 3 februari.

GESPREGSGROEPEN

Het Mattheüs evangelie

Gespreksgroep met Marjolein te Pas op woensdag van 11.00 - 12.00 uur.

Data: 28 november, 12 december, 9 en 23 januari en 20 (!) februari.

Het Onze Vader

Gespreksgroep met Marjolein te Pas op zaterdag van 11.00 - 12.00 uur.

Data: 15 december, 26 januari en 16 februari.

De mensenwijdingsdienst

Gespreksgroep met Marije Stevens en Marjolein te Pas op een zondag na de mensenwijdingsdienst. Eén van de geestelijken zal een opmaat houden, waarna we met elkaar in gesprek kunnen komen.

Datum: 17 februari.

BIJEENKOMSTEN IN DE THOMASKERK

Donderdag 29 november om 20.00 uur

Tussen passie en repressie, tussen ideaal en realiteit.

Marjolein zal een inleiding houden over het leven en werk van de componist en pianist **Dmitri Sjostakovitsj** (1906-1975).

De inleiding wordt omlijst door muziek van Sjostakovitsj, uitgevoerd o.l.v.

....

Zaterdag 1 december van 11.00 - 13.00 uur

Vorbereidingen voor Advent. Het plaatsen van de boom, het maken van de adventskrans, het voorbereiden van het adventstuintje voor de kleintjes, koperpoetsen, kortom: we kunnen vele helpende handen gebruiken.

Ook hebben wij behoefte aan **groene takken, snoeiafval e.d.**, overleg even met de koster hoe dat te bestemder plaatse komt.

Zondag 2 december om 14.30 uur

Zoals elk jaar zal er ook nu weer een **Adventstuin** zijn, waar de kleintjes begeleid door de engel hun lichtje in de adventstuin mogen plaatsen.

Met een verhaal, muziek en zang.

[I.v.m. het adventstuintje worden koffie en theedrinkers na de mensenwijdingsdienst verzocht om 12.00 uur plaats te maken voor de voorbereiders van het Adventstuintje]

Adventszondagen 2, 9 en 16 december om 9.00 uur (niet op 23 december)

Adventsverhalen verteld door Marjolein.

In de Adventstijd worden verhalen verteld voor jong en oud.
De verhalen brengen ons steeds dichterbij de geboorte van het Kerstkind.
Er zal ook muziek zijn.
Aansluitend vindt de zondagsdienst voor de kinderen plaats (9.30 uur).

Zondag 9 december om 12.00 uur

Opvoering van het Paradijsspel door een kompanij uit de gemeente.

Zondag 16 december om 12.00 uur

Opvoering van het Kerstspel door een kompanij uit Rudolf Steiner Zorg.

Over de spelen: De kerstspelen zijn van laat middeleeuwse oorsprong en werden in heel Europa vanaf de 12e eeuw als toneelspel vertoond. De meeste van deze spelen zijn echter verloren gegaan en werden zodanig gewijzigd dat zij niet meer in de oorspronkelijke vorm bewaard zijn. Een uitzondering hierop vormen de Kerstspelen uit Oberufer. Oberufer is gelegen op een eiland in de Donau in het Hongaars Oostenrijks grensgebied. De bevolking bestond sinds de 16e eeuw uit voornamelijk Duitse boeren, immigranten. Zij spraken een andere taal dan de mensen uit de omgeving en hadden ook een andere cultuur. Zij wensten hun eigen gebruiken en gewoonten te handhaven. Zo voerden zij jaarlijks dezelfde oude spelen op in de Kersttijd. Deze traditie wisten zij tot midden in de 19e eeuw voort te zetten. Door het eeuwenlange culturele isolement, gevrijwaard van modernisering, zijn deze volkse middeleeuwse spelen uit Oberufer authentiek te noemen.

Zondag 23 december na de dienst

Vorbereiding voor Kerstmis. Er zijn vele helpende handen nodig om de kerk op Kerst voor te bereiden!

Zaterdag 29 december van 11.15 - 12.15 uur

Marjolein zal een inleiding houden over 'Het leven, het werk en de missie van de Italiaanse Renaissanceschilder Rafaël (1483-1520)'.

Zondag 6 januari om 12.00 uur

Een groep enthousiaste spelers zal **het Driekoningenzangspel** ten gehore brengen (onder voorbehoud).

Zondag 20 januari om 11.45 uur

De proloog van Johannes, op muziek van Rob van Asch.

Het zangkwartet van ... zal deze compositie, met eventueel een uitbreiding tot aan de Bruiloft van Kana, uitvoeren.

Duur ongeveer 45 minuten.

Zondag 27 januari van 11.45 - 12.30 uur

Thomas-gesprekskring

Zaterdag 9 februari

Landelijke korendag in de Thomaskerk

Ieder die van zingen houdt wordt van harte uitgenodigd op de landelijke korendag van de Christengemeenschap.

Nadere informatie zal te lezen zijn op het prikbord in de hal.

Zondag 17 februari na de mensenwijdingsdienst

Gespreksgroep over de mensenwijdingsdienst met Marije Stevens en Marjolein te Pas. Eén van de geestelijken zal een opmaat houden, waarna we met elkaar in gesprek kunnen komen.

EXPOSITIES IN DE ONTMOETINGSRUIMTE



In de Michaëlstijd hingen er behalve grote schilderijen van Michaël ook kopieën van gezichten van Jawlensky. Deze laatste geschilderd door Nu hangt er een tentoonstelling van ... getiteld "Sferen Muziek" die tot in de Advent te zien zal zijn.
Dank aan alle betrokkenen.

TERUGBLIK

ZOMERBEZINNING OVER METAMORFOSE (24 en 25 aug.)

Op 24 en 25 augustus was er een zomerbezinning over metamorfose met Marjolein te Pas. We keken naar de metamorfose van de vlinder.

Wat heeft deze metamorfose met de mens te maken?

Voltrekt zich aan of in de mens een vergelijkbaar proces van verandering? Marjolein vertelde ons wat zij waargenomen had bij haar thuis: zij heeft het hele proces vanaf de eitjes tot aan de vlinders (in dit geval van het koolwitje) gevolgd. Deze metamorfose verloopt sprongsgewijs, beweging en rust wisselen elkaar af.

Naast haar verhaal waren er prachtige boeken met foto's van vlinders (eitjes, rupsen, poppen), ook ons bezoek aan de vlindertuin "Vlinders aan de Vliet" droeg bij aan de beeldvorming van deze geheimzinnige processen.

Rupsen zijn nauwelijks zichtbaar als ze uit hun eitjes komen en voorlopig is het enige dat ze doen eten, uitscheiden en vervellen. Dit gebeurt een keer of 3, 4. Ze zijn inmiddels enorm gegroeid. Dan stoppen ze met eten, maken draden waarmee ze zich inspinnen. De nu onzichtbare rups in zijn cocon wordt pop genoemd. In de cocon lost de rups op, alles wordt vloeibaar. In deze "oceaan" kan je stromingen onderscheiden. Dan verschijnt er op de cocon een tekening van de organen van de vlinder: als een ontwerp van hoe hij zal worden en in de cocon wordt de vlinder opgebouwd volgens die tekening. Er ontstaat een opening in de cocon, iets onooglijks kruipt eruit tevoorschijn. Dat dit een vlinder is, kan je nog niet geloven.

Wat zeggen ons deze processen? Gaat ook de mens niet door allerlei stadia heen in zijn leven, is veel daarvan ook onzichtbaar? Worden wij ook verwandeld? Verpoppen wij ons? En als je de vlinder ziet, die uit de cocon

tevoorschijn gekomen, opstijgt naar het licht en de warmte van de zon, denk je aan de ziel die na de dood het lichaam ontstijgt.

ZONDAG NA DE DIENST (23 sept.)

Zondag 23 september na de dienst is met bloemen herdacht dat Marjolein inmiddels al een jaar in de Haagse gemeente woont, leeft en werkt, maar heel bijzonder is dat Marije daar – in dezelfde maand – 30 jaar priester is. Een gedenkwaardige dag waar toch even aandacht voor werd gevraagd voor dat overgegaan werd tot een bijzonder muzikaal gebeuren.

... heeft het Esoterische Onze Vader op muziek gezet en Marijke, ... en ... hebben het op deze zondagmorgen ten gehore gebracht. Erg mooi klonk dit trio: fijn wevend op de basis van de bas was het heel geconcentreerd. Het was zonder begeleiding en dat verhoogde de intensiteit. Veel dank.

STICHTING VAN DE CHRISTENGEMEENSCHAP IN RUSLAND (14 okt.)

Beste mensen,

Zoals jullie wel begrepen hebben, was de reis naar Moskou en de aanwezigheid bij de stichting van de Christengemeenschap in Rusland onvergetelijk. Wij werden zo gastvrij ontvangen. Alles was goed doordacht en verzorgd. Bovendien mochten we genieten van een boeiend en afwisselend programma met lezingen, eurytmie, muziek, zang, bothmergymnastiek, uitstapjes en nog veel meer.

Er waren 240-250 gasten uit de hele wereld naar Moskou gekomen, naast de mensen uit heel Rusland en 33 priesters.

De mensenwijdingsdienst op zondag 14 oktober, de officiële dag van de stichting, was intens en ontroerend.

Anna Geijer, (de enige) Russische priester, celebreerde.

De conferentiezaal, waar de mensenwijdingsdienst gehouden werd, was met gasten gevuld, met levende en gestorven mensenzielen. Mensen die zich verbonden weten met het Russische volk. Daar heb ik het belang mogen ervaren van het sacrament in dit immense land. Het zaadje is gelegd.

Op deze dag heb ik het door Den Haag en Driebergen bijeengebrachte bedrag aan Anna kunnen overhandigen.

Als reactie ontving ik het volgende bericht:

Beste vrienden,

Wij, in Rusland, zijn gelukkig, vervuld van de grote liefde, het licht en de warmte die wij uit de hele wereld mochten ervaren. Dank!

Het feest heeft plaatsgevonden, door de samenwerking van ons allen. Een begin is gemaakt. En de Christengemeenschap in Rusland begeeft zich op weg, terwijl wij de ondersteuning en liefde van gemeenten uit de hele wereld voelen.

Wij omarmen jullie. Kom ons weer bezoeken!

Namens de gemeenten in Rusland, Anna Geijer.

Marjolein te Pas

THOMAS-KRINGGESREK

IMPRESSIES VAN HET 2^E EN 3^E THOMAS-KRINGGESPREK

Gespreksleider: Sjerp van der Vaart. (8 juli en 7 okt.)

(8 juli) Opening met de 14^e weepspreuk van R. Steiner. Veel aandacht gaat uit naar de vraag hoe meer (jongere) mensen zijn te interesseren voor de Christengemeenschap in Den Haag. Genoemd worden het 'meenemen in gebed' van gestorvenen die verbonden zijn met de gemeente; de recente landelijke activiteiten voor jonge mensen; gemeenschappelijke programmering van vieringen en activiteiten samen met het Elisabeth Vreedehuis zoals in voorjaar 2018; contacten met de Vrije School; continuering van de zomerkampen.

Praktische ideeën zijn welkom in de ideeënbus (= apart postvakje).

(7 oktober) Opmaat door Marjolein te Pas die verhaalt van de veldmuis die 'licht, warmte en woorden' verzamelt om te overleven.

Penningmeester Rense Kuil dankt iedereen voor de gulle gaven ten behoeve van de nieuwe gemeente in Moskou; Marjolein zal dit geschenk overbrengen.

Vervolgens wordt door het nieuwste lid van de Thomaskerk (met ingang van de Michaëlstijd) uitgesproken dat zij intens verlangt naar het uitstromen van de Christuskracht in haarzelf en in de wereld (de Pinksterervaring). Zij wil als Christus zelf zijn en vraagt wat zij daarvoor moet

doen? In welgemeende, hartelijke antwoorden komt naar voren dat het raadzaam is om 'los te laten'; te vertrouwen dat de Christuskracht ervaarbaar wordt in de ontmoeting met de ander; te aanvaarden dat het ontvangen van de Christuskracht een genade is.

Sjerp rondt af met een citaat van Erasmus: "Ik hoop dat je de moed zult vinden te worden die je bent".

DIVERSE BERICHTEN

BOEKENTAFEL EN BIBLIOTHEEK

Er zijn weer Urachhaus-agenda's verkrijgbaar bij de Boekentafel, ook Johannes-olie, Adventskalenders, het Nieuwe Testament en een boekje getiteld: *De andere kant van euthanasie: maakt het uit hoe je sterft?* (diverse auteurs).

En het nieuwste boek van S. Knijpenga: *Paulus van Tarsus: voortvarend op weg.*

Aan de bibliotheekcollectie werd toegevoegd: *Brücken zwischen Leben und Tod: Begegnungen mit Verstorbenen.* Bruggen "slaan" tussen deze en gene wereld: I. Paxino vertelt over de weg van de ziel na de dood en zij geeft voorbeelden van wat zij waargenomen heeft en hoe zij gestorvenen heeft kunnen bijstaan.

PROGRAMMA COMMISSIE

We zijn verheugd u te berichten dat ..., ... en ... lid zijn geworden van de programmagroep. Samen met ..., ... en Marjolein te Pas zullen zij zorg dragen voor het programma in de Thomaskerk.

De programmagroep

KOPIJDATUM VAN DE GEMEENTEBERICHTEN

GEMEENTEBERICHTEN FEBRUARI, MAART 2019

Kopijsluiting: zondag 13 januari 17.00 uur.

Kopij per e-mail, in Word opmaak, sturen naar:

gemeenteberichtenthomaskerk@gmail.com De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden bijdragen in te korten, te wijzigen of niet te plaatsen.

ALGEMENE INFORMATIE

GEESTELIJKEN

Marjolein te Pas

Marije Stevens – Engels

Wilma Bos (met emeritaat)

BESTUUR

Voorzitter: Sjerp van der Vaart

Secretaris: Ingrid Klerk

Penningmeester: Rense Kuil

Lid en vertegenwoordiger in de landelijke raad: Peter de Haan

Namens het convent: Marjolein te Pas.

ADRESSENBESTAND LEDEN EN BELANGSTELLENDEN

Adreswijzigingen: Ledenadministratie Thomaskerk,

Groot Hertoginnelaan 2, 2517 EG Den Haag.

KOSTERSWONING

Groot Hertoginnelaan 4, 2517 EG Den Haag,

***** VANWEGE PRIVACY ZIJN NAMEN EN PERSOONLIJKE
GEGEVENS UIT DEZE WEBVERSIE VAN DE GEMEENTEBERICHTEN
VERWIJDERD *****

De Christengemeenschap

Beweging tot religieuze vernieuwing

Gemeente te Den Haag

De Thomaskerk

Groot Hertoginnelaan 2

2517 EG Den Haag

E-mail: dethomaskerk@gmail.com

De gemeenteberichten is een uitgave van de Thomaskerk en verschijnt vijf maal per jaar.

Het programma van diensten en activiteiten van de Thomaskerk en meer vindt u op www.den-haag.christengemeenschap.nl, en van alle gemeenten in Nederland en Vlaanderen op www.christengemeenschap.nl.

Het werk van de Christengemeenschap wordt uitsluitend mogelijk gemaakt door bijdragen van leden en belangstellenden:

IBAN: NL11INGB0000465228 t.n.v. Christengemeenschap gemeente 's Gravenhage.

ANBI: 824275883.

