

De Christengemeenschap

Gemeente te Den Haag



De Thomaskerk

gemeenteberichten

juni, juli, augustus, september 2019

O, grote, almachtige, goede God,
wij loven en prijzen en danken U voor al Uw zegeningen.
Geen mens is waard zich met Uw naam te noemen.
Van U zijn alle dingen.

Wij danken U voor broeder Zon,
die ons verlicht en warmte geeft.
Zijn schone, stralende flonkerende pracht
getuigt, o Heer, van Uw goddelijke macht.

Heb dank, o Heer, voor zuster Maan
en voor de vele, vele sterren,
Die Gij geplaatst hebt in de nacht,
ontelbaar, en helder flonkerend van verre.

Geloofd zijt Gij voor broeder Wind,
voor lucht en wolken, storm en stilte,
Door al Uw schepselen, o Heer,
zij leiden naar Uw wil hun leven.

Heb dank voor zuster Water, Heer,
want zij is zacht en koel en zuiver.
Heb dank voor Uw broeder Vuur, o Heer,
want hij is sterk en warm en machtig!

Wij danken U, o God, mijn Heer,
voor onze zuster, moeder Aarde,
voor al Uw bloemen, al Uw bomen,
voor dag en nacht, voor onze dromen.

Ik dank u voor allen die vergeven
uit Uw naam van Uw heilige, grote liefde.
Want gezegend zijn zij die de vrede bewaren,
de rechtvaardige vrede van U, o Heer.

En Heer, heb dank voor broeder Dood,
aan wie geen sterveling kan ontkomen.
Doch wie leefde naar Uw wil zal steeds in vrede bij U wonen.
Ik dank U voor mijn leven, God, en al uw zegeningen!

Franciscus van Assisi

DE MENSENWIJDINGSDIENST

DE MENSENWIJDINGSDIENST IN DE THOMASKERK

In de Thomaskerk zijn de mensenwijdingsdiensten op:

zondag 10.15 uur,

woensdag 10.00 uur, geen dienst op 19 en 26 juni, 3, 10 en 17 juli en 25 september.

Zie de diensten met Hemelvaart, Pinksteren en bij het begin van de feesttijd van Johannes en van Michaël hieronder.

DE MENSENWIJDINGSDIENST IN RUDOLF STEINER ZORG

In Rudolf Steiner Zorg (Nieuwe Parklaan 58) is er een dienst op: vrijdag om 10.30 uur.

Data: 31 mei, 14 juni en 13 en 27 september.

DIENSTEN MET HEMELVAART, PINKSTEREN EN BIJ HET BEGIN VAN DE FEESTTIJD VAN JOHANNES EN VAN MICHAËL

Hemelvaartsdag: donderdag 30 mei 10.15 uur.

Pinksteren: 9, 10 en 11 juni 10.15 uur.

Johannesdag: maandag 24 juni om 10.15 uur.

Michaëlsdag: zondag 29 september om 10.15 uur.

MENSENWIJDINGSDIENST VOOR OVERLEDENE

De mensenwijdingsdienst zal op 1 juni 10.15 uur gehouden worden voor: ..., geboren 28 juli 1960, overleden 29 april 2019.

DE ZONDAGSDIENST VOOR KINDEREN

De zondagsdienst voor de kinderen (9.30 uur) wordt voorafgegaan door een verhaal om 9.00 uur.

Data: 2, 9(!) en 23 juni (laatste verhaal en kinderdienst vóór de zomervakantie). Hervatting op 8 en 22 september en 6 oktober.

HET EVANGELIE

30 mei **Hemelvaart**, Johannes 16, 24-33

2 juni Johannes 16, 24-33

9, 10 en 11 juni **Pinksteren**, Johannes 14, 23-31
12 juni (woensdag) Johannes 4, 1-26.
16 juni Lukas 10, 30-37
23 juni Johannes 3,1-17
24 juni **Johannesdag**, Markus 1,1-11
30 juni Johannes 1,19-34
7 juli Johannes 3, 22-36
14 juli Mattheüs 11, 2-15
21 juli Markus 8, 27-38
28 juli Mattheüs 7, 1-14
4 augustus Lukas 15, 3-32
11 augustus Lukas 9, 1-17
18 augustus Lukas 18, 25-43
25 augustus, Markus 7, 31-37
1 september Lukas 10,1-20
8 september Lukas 17, 5-19
14 september Mattheüs 6, 19-34
22 september Lukas 7, 1-19
29 september **Michaëlsdag**, Mattheüs 22,1-14

DE FEESTTIJDEN

Hemelvaart: 30 mei tot en met 8 juni

Pinksteren: 9, 10 en 11 juni

Johannes de Doper: 24 juni tot en met 26 juli

De Michaëlstijd: 29 september tot en met 26 oktober

LIEDEREN IN DE MENSENWIJDINGSDIENST

Hemelvaart

Tot de hoogten

De vrede Gods, die hoger is

Pinksteren en tussentijd

Wij hebben niet ontvangen

De God van de vrede

Johannestijd

Wij staan voor U

O Heer Uw vrede

Tussentijd

Groot en vol wonderen

Wie kan der koren zien

Michaëlstijd

Laten wij afleggen

De waarachtige

LIEDEREN IN DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN

Hemelvaart en Pinksteren

Openbreekt de aarde

Tussentijd

Hij is de ster

Tussentijd september

Wij leren op de aarde

Michaëlstijd

Onoverwinnelijk sterke held

MEDEDELINGEN UIT HET CONVENT

AFWEZIGHEID VAN DE GEESTELIJKEN

Beide geestelijken zijn afwezig van 17 tot en met 21 juni voor de internationale synode in Dresden en van 23 tot en met 25 september voor de synode in Zeist.

In dringende gevallen kunt u bellen naar 06 47170136.

Marjolein heeft vakantie van 25 juni tot en met 20 juli en Marije van 22 juli tot en met 17 augustus.

ONZE GEMEENTE

Overleden

In Rudolf Steiner Zorg overleed op 27 april 2019 ..., geboren op 12 januari 1929. De dienst bij de crematie werd in Rotterdam gehouden.

De stervenswijding en de dienst bij de crematie werden gehouden voor ..., geboren 28 juli 1960, overleden 29 april 2019.

De mensenwijdingsdienst voor haar is op 1 juni om 10.15 uur.

JEUGDWIJDING 2019

Op 12 mei heeft ... in Rotterdam de jeugdwijding ontvangen.

VOORBEREIDING JEUGDWIJDING 2020

Eind september wordt begonnen met de voorbereiding voor de jeugdwijding in de Paastijd van 2020.

Mocht u uw zoon of dochter (8e klas of 2e klas middelbare school, 13 á 14 jaar) aan deze voorbereiding willen laten deelnemen, neem dan vóór 3 september contact op met Marjolein te Pas, tel. 070-3310686, e-mail: m.tepas@hetnet.nl.

HET VERHAAL VOOR DE KINDEREN, EN GESPREKSGROEPEN

HET VERHAAL VOOR DE KINDEREN

Klas 1 tot en met 7 op zondag 9.00 uur in de Thomaskerk.

Data: 2, 9 (!) en 23 juni.

Na de zomervakantie: 8 en 22 september en 6 oktober.

Ouders die voor het eerst met hun kinderen (vanaf klas 1 / groep 3) naar de kinderdienst willen komen zijn van harte welkom.

U kunt contact opnemen met Marjolein te Pas, tel. 070-3310686, e-mail: m.tepas@hetnet.nl, voor meer informatie.

GESPREKSGROEPEN

De mensenwijdingsdienst

Gespreksgroep met Marije Stevens en Marjolein te Pas op een zondag na de mensenwijdingsdienst. Eén van de geestelijken zal een opmaat houden, waarna we met elkaar in gesprek kunnen komen.

Datum: 2 juni na de dienst.

Nieuwe gespreksgroep: Over de zeven sacramenten

Gesprek met de twee geestelijken op een zondag na de mensenwijdingsdienst. De eerste bijeenkomst zal gaan over het sacrament van de biecht/het gesprek.

Datum: 20 oktober.

Thomas-kringgesprek

Op een zondag na de mensenwijdingsdienst.

Data: 8 september en 10 november.

Het Mattheüs evangelie

Gespreksgroep met Marjolein te Pas op woensdag van 11.00 - 12.00 uur.

Data: 5 juni, 4 en 18 september en 2 en 16 oktober.

Het Onze Vader

Gespreksgroep met Marjolein te Pas op zaterdag van 11.00 - 12.00 uur.

Data: 15 juni.

Nieuwe gespreksgroep: De zeven tekens in het Johannesevangelie die Christus' lichtwezen tot verschijning brengen:

De bruiloft van Kana

De genezing van de zoon van de beambte

De genezing van de oude zieke op de sabbat

De spijziging van de vijfduizend

Het wandelen op het meer

De genezing van de blinde

De opwekking van Lazarus

Gespreksgroep met Marjolein te Pas op 7 zaterdagen van 11.00-12.00 u.

Data: 5 oktober, 9 november, 7 december...

BIJEENKOMSTEN IN DE THOMASKERK

[ZIE OOK BIJ DE GESPREKSGROEPEN]

Donderdag 30 mei, Hemelvaartsdag, na de mensenwijdingsdienst
Marjolein zal een korte inleiding houden.

Zondag 2 juni na de mensenwijdingsdienst
De mensenwijdingsdienst

Gespreksgroep met Marije Stevens en Marjolein te Pas.

Eén van de geestelijken zal een opmaat houden, waarna we met elkaar in gesprek kunnen komen.

Donderdagavond 6 juni om 20.00 uur
Het middeleeuwse koninkrijk van Bosnië en
Herzegovina

Een inleiding over de **Bogomielen** door Ingrid Klerk.

De huidige situatie van Bosnië en Herzegovina zal slechts zijdelings worden belicht.

De woorden van Mak Dizdar op het herdenkingsmonument van de oorlogsgruwelen van 1992-1995 in Tuzla, getuigen van de veerkracht van dit land: *Hier leef je niet om te leven - Hier leef je niet om te sterven - Hier sterf je om te leven.*

[Er is een vervolg op 10 juni, zie hieronder]



Zondag 9 juni, Eerste Pinksterdag, na de mensenwijdingsdienst
Marjolein zal een korte inleiding houden.

Maandag tweede Pinksterdag 10 juni na de Mensenwijdingsdienst
Een tweede bijeenkomst over **het middeleeuwse koninkrijk van Bosnië en Herzegovina** met kunstzinnige verwerking o.l.v.

[Vervolg van de bijeenkomst op 6 juni]

Zaterdag 21 juni vanaf 11.00 uur

Schoonmaakdag in en om het gebouw met Laurien van der Laan de Vries. Iedereen is van harte welkom om de handen uit de mouwen te

steken. Welkom vanaf 11.00 uur tot uiterlijk 14.00 uur. Op het prikbord komt een intekenlijst te hangen in verband met de catering.

Vragen en opmerkingen bij Laurien, tel. 06 54638566.

Zaterdag 29 juni 11.00 uur in de Paleistuin

Op zaterdag 29 juni gaan we **naar de Paleistuin waar een klassiek labrynt is aangelegd** op een van de grasvelden.

We verzamelen om 11.00 uur bij de hoofdingang aan de Prinsessewal, vlakbij de Prinsenstraat. Vandaar lopen we met elkaar naar het meest rechter grasveld waar we het labrynt lopen.

Een labrynt is een eeuwenoud symbool dat de weg naar binnen aangeeft en kan met vele redenen gelopen worden.

Marion Kuipéri (www.ruimtevoorrituelen.nl) werkt veel met het labrynt en zal voor we gaan lopen uitleg geven over het labrynt.

Voor wie niet lang kan staan, is het raadzaam een opklapkrukje mee te nemen.

Zondag 14 juli na de mensenwijdingsdienst Boekenbazar

Woensdag 28 en donderdag 29 augustus

Zzomerbezinning over 'Het leven van en met bijen' met Marjolein.

Vijftienduizend jaar geleden verzamelde de mens al honing. De verbinding tussen de mens en de bij is oeroud. In vroeger tijden werd de bij als een heilig wezen beschouwd. Tegenwoordig ziet men in de bij niet veel meer dan een honing-productie-diertje. Bijen worden met uitsterven bedreigd. Hoogste tijd om een zomerbezinning aan het leven en werken met bijen te wijden, ons te verwonderen over de wijsheid van deze honingdragers die zo intens verbonden zijn met de zon en ons aardebestaan.

De twee dagen zullen deels gehouden worden in de Thomaskerk en deels plaatsvinden rond landgoed Op Hodenpijl in Schipluiden, vlakbij Delft. Naast een bezoek aan het landgoed zullen we bij de boerderij aan de overkant van de Levende Buitenplaats met een imker de BIJenfarm bekijken. Het landgoed is eenvoudig te bereiken met het openbaar vervoer. Meer informatie vanaf half juli op het prikbord.

Zondag 15 september na de mensenwijdingsdienst

In 1922, op 16 september, werd de mensenwijdingsdienst geboren.

45 priesters hadden de wijding ontvangen en werden uitgezonden om de vernieuwde sacramenten uit te dragen.

Eduard Lenz (1901-1945) was één van hen. Marjolein vertelt uit zijn leven.

Zondag 22 september na de mensenwijdingsdienst

Jaarlijkse brandoefening

We zullen met elkaar de maatregelen in geval van brand door nemen en oefenen. Met name is het zinvol om de vluchtwegen daadwerkelijk langs te lopen, zodat die geen mysterie blijken in geval van nood.

Laurien en ...

Zondag 25 september na de mensenwijdingsdienst

Boekenbazar

Zondag 29 september, Michaëlszondag, na de mensenwijdingsdienst

'Neem je bed op en wandel; neem je lot op en doe er iets mee!'

Marjolein zal een korte inleiding houden over dit thema.

Met dit thema in gedachten zal ... ons op **3, 10 en 17 oktober** laten kennismaken met chi en qigong (met aspecten van tai chi), om via lichaam en bewustzijn harmonie en vrede te bereiken.

Jongeren en ouderen kunnen meedoen.

EXPOSITIES IN DE ONTMOETINGSRUIMTE

In de Paastijd hebben wij ... tentoonstelling "Van Pasen tot Hemelvaart" kunnen zien en waarderen. Hartelijk dank ... (zie de afbeeldingen hieronder).

Vanaf Pinksteren hoop ik een serie aquarellen van ... te kunnen tonen.

Vooruitzicht van twee zomertentoonstellingen: Vanaf st. Jan portretten in kleur van Daarna beeldhouwwerk van





TERUGBLIK

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING (17 maart)

Opening en Opmaat

Sjerp opent de vergadering met een hartelijk welkom. Marjolein vraagt om onze aandacht te richten op de kaars die in het midden staat, opdat we ons ook geestelijk kunnen laten bijlichten. Laurien nodigt uit om in kleine groepjes uit te wisselen hoe de leden het afgelopen jaar haar gemeenschap heeft ervaren. De woorden die oplichten worden aan het papier toevertrouwd:

Turbulente Verdieping – Ontmoeten – Gevulde Rust – Gezellig –
Vertrouwde Ruimte – Harmonie – Spannend – Voldoening – Inspirerend –
Transitie – Ontmoeten – Formatie – Verrijkende Verdieping –
Aanwezig – Kiemwording – Veilig – Kunst – Spelplezier – Geestelijk Huis –
Verdiepend – Ontwikkeling – Ontkiemend – Horizontaal nog nauwelijks (op
weg) – Zoekende.

Financiën: Rense laat weten dat wij het jaar positief hebben afgesloten. Dat is een hele prestatie vanwege alle extra acties, en dat getuigt van

veerkracht. Voor de begroting van 2019 is echter het advies van de kascommissie overgenomen om niet te overmoedig te worden, ons leden/belangstellenden aantal vertoont toch een langzame glijvlucht naar beneden.

Het buiten-schilderwerk en dak behoeven vernieuwing, dat gaat dit jaar gebeuren. En met het Landelijk bestuur zijn wij in gesprek om een zorgvuldig omgaan met de liquiditeitspool, waarin zich onze reserves bevinden. Isolatie en de energietransitie (van gas naar duurzaam) hebben de volle aandacht van het bestuur.

Convent: Marjolein meldt een vereenvoudiging van de ophanging van de antipendia, de kleuren aan het altaar. Dit zal na de Pasen zichtbaar worden.

Bestuur: Er wordt met warmte en dankbaarheid afscheid genomen van Ingrid en Laurien neemt haar taak als secretaris met bemoedigende woorden vanuit de gemeente over.

Tot slot wordt de verwarming van het kerkgebouw genoemd als welkome hulp om onze sociale warmte te blijven organiseren.

De secretaris

OUDERENMIDDAG (10 april)

Het thema voor deze middag was – net als op de vorige ouderenmiddag in november vorig jaar – *Wat kunnen wij doen voor onze dierbare overledenen en zij voor ons?*

Allereerst las ... haar gedicht voor waarin zij tastend contact probeert te leggen naar haar overleden moeder. Hierna hield Marije een inleiding waarbij zij (weer) putte uit het boek *Brücken zwischen Leben und Tod* van Iris Paxino.

Er zijn veel gestorvenen die het moeilijk hebben om hun weg aan gene zijde te gaan. Vooral diegenen die zich tijdens hun leven geen voorstelling daarover hebben kunnen of willen maken. Of gestorvenen die zich schamen over wat zij gedaan hebben met hun leven. Maar hun engel, die hen begeleidt door alle levens heen, laat hen ook nu niet in de steek. Het enige wat ze nu moeten doen, is zich omwenden om hem te kunnen zien. Want hij is vlakbij.

Iris Paxino beschikt over veel ervaring op dit gebied, zij kan helderziend waarnemen wat mensen doormaken als ze gestorven zijn. Haar aanwijzingen hoe wij kunnen helpen zijn zeer waardevol (zie het vorige verslag) en ook praktisch. Als je bijvoorbeeld bloemen neerlegt op de plek waar iemand is verongelukt, dan wordt hij steeds opnieuw naar deze plek getrokken, en dat helpt hem niet. Het helpt veel meer als je zijn naam uitspreekt en hem vertelt dat hij nu naar het licht kan gaan en dat zijn engel hem daarbij kan helpen.

Spirituele mensen kunnen veel doen voor de gestorvenen en doen zij dat tegelijkertijd, dan wordt de hulp meervoudig versterkt! Mensen die tijdens hun leven niets wilden weten van antroposofie, kunnen, nadat zij gestorven zijn, juist heel geïnteresseerd raken omdat zij er nu iets mee kunnen. Marije gaf er een voorbeeld van: de zoon van August Pauli, één van de eerste priesters. Hij verongelukte bij het bergbeklimmen en zijn vader kon nadien met hem contact opbouwen.

Na deze inleiding kwamen wij in gesprek. Iemand vertelde dat bij het verstrooien van de as van een vriendin een roodborstje verscheen - het vogeltje waar de overledene iets mee had. Iemand had meegemaakt dat iemand, die naast haar in het vliegtuig zat, plotseling stierf en zij reageerde hierop door het Onzevader te bidden voor deze persoon in nood.

Er klonk een woord van dankbaarheid: dat wij de Christengemeenschap hebben. Marije zei dat wij als "voorlopers" gezien kunnen worden en dat dit in zekere zin verplichtingen schept: wij kunnen echt iets *betekenen* voor de overledenen. En dat is hard nodig, want de nood is hoog.

Als contact tijdens het leven niet soepel liep - door wat voor oorzaak dan ook - hoeft dit ons niet af te schrikken: het kan nu wrijvingsloos zijn.

In onze gemeente is veel substantie van gestorvenen aanwezig, wij nemen ook zelf (in alle vrijheid) onze gestorvenen mee naar de dienst. Toch kan er twijfel optreden: dat we ons niet meer kunnen voorstellen dat zij er echt bij zijn. Zelfs Johannes de Doper kende twijfel: zo vroeg hij zich in de kerker af of Jezus wel de Messias was.

Marije las tot slot psalm 23: *Christus is mijn leider*, waarna ... een prachtige suite van Bach op zijn cello speelde.

DIVERSE BERICHTEN

DANK

Bij deze wil ik nog een paar mensen bedanken die onlangs een taak hebben neergelegd.

... heeft jarenlang met de hogedrukspuit de gevel van de kerk gereinigd. Zijn hogedrukspuit gebruik ik nog steeds en ... brengt en haalt hem jaarlijks naar en van de kerk. ... was jarenlang actief voor de boekentafel, ... heeft jarenlang gewaden gestreken en ... is nu na ruim 8 jaar met altaarwisselen en wassen gestopt met haar taak.

Allen hartelijk dank hiervoor.

BLOEMEN BIJ HET ALTAAR

Iedere zondag staan er verse bloemen bij het altaar. Ook op andere plaatsen in de kerk, zoals in de hal, de gesprekskamertjes en de sacristie beneden. Het is de Bloemengroep die daar voor zorgt. Dat zijn ..., ..., ..., ... en ondergetekende. Nu doe ik dit werk al vele jaren en zorg ook voor de coördinatie en toen ik onlangs zei dat ik ermee wilde stoppen, vroeg iemand mij om een stukje te schrijven over de bloemverzorging.

Waarom zetten wij bloemen bij het altaar? Bloemen leven, zij zijn ontstaan uit de krachten van de zon, de sterren en de aarde. Zij zijn sterk verbonden met het licht. Er zijn elementenwezens mee verbonden. Bloemen passen bij wat er aan het altaar gebeurt. Door het jaar heen zie je steeds andere bloemen verschijnen. Degene die aan de beurt is om voor bloemen aan het altaar te zorgen, stemt ze af op de feesttijd, de kleuren die je aan het altaar ziet.

In de Adventtijd staat er een dennenboom naast het altaar en hangt er een prachtige Adventskrans in de hal. In de Lijdenstijd zie je kale takken naast het altaar en in de Stille Week staat er niets. Met Johanni staat er een mooi, feestelijk boeket.

Voor bloemen zorgen in de kerk is mooi en dankbaar werk, ik heb het altijd met plezier gedaan. Als coördinator maakte ik, in overleg met de andere "bloemenmeisjes", het rooster en zorgde ik dat de onkosten vergoed

werden. De penningmeester maakt daarvoor maandelijks een bedrag over en hij krijgt aan het eind van het jaar een staatje met de uitgaven van het afgelopen jaar.

Vanaf 1 juni neemt ... de coördinatie van mij over en stop ik met de bloemverzorging. Ik wil hierbij een oproep doen, of beter, mensen *uitnodigen* mee te gaan doen met de Bloemengroep, al is het maar één keer per maand of twee maanden.

Van harte aanbevolen!

BETAALD PARKEREN

Vanaf maandag 1 juli 2019 worden de tijden voor betaald parkeren (grootste deel Duinoord) gewijzigd. Er is dan betaald parkeren van maandag t/m zondag van 13.00 uur tot 24.00 uur.

Met vriendelijke groeten Antoon namens de Gemeente Den Haag.

KOPIJDATUM VAN DE GEMEENTEBERICHTEN

GEMEENTEBERICHTEN OKTOBER NOVEMBER 2019

Kopijsluiting: zondag 8 september 17.00 uur.

Kopij per e-mail, in Word opmaak, sturen naar:

gemeenteberichtenthomaskerk@gmail.com.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden bijdragen in te korten, te wijzigen of niet te plaatsen.

ALGEMENE INFORMATIE

GEESTELIJKEN

Marjolein te Pas

Marije Stevens – Engels

Wilma Bos (met emeritaat)

BESTUUR

Voorzitter: Sjerp van der Vaart

Secretaris: Laurien van der Laan de Vries

Penningmeester (tijdelijk): Rense Kuil

Lid en vertegenwoordiger in de landelijke raad: Peter de Haan

Namens het convent: Marjolein te Pas.

ADRESSENBESTAND LEDEN EN BELANGSTELLENDE

Adreswijzigingen: Ledenadministratie Thomaskerk,

Groot Hertoginnelaan 2, 2517 EG Den Haag.

KOSTERSWONING

Groot Hertoginnelaan 4, 2517 EG Den Haag.

***** VANWEGE PRIVACY ZIJN NAMEN EN PERSOONLIJKE
GEGEVENS UIT DEZE WEBVERSIE VAN DE
GEMEENTEBERICHTEN VERWIJDERD *****

De Christengemeenschap

Beweging tot religieuze vernieuwing

Gemeente te Den Haag

De Thomaskerk

Groot Hertoginnelaan 2

2517 EG Den Haag

E-mail: dethomaskerk@gmail.com

De gemeenteberichten is een uitgave van de Thomaskerk en verschijnt vijf maal per jaar.

Het programma van diensten en activiteiten van de Thomaskerk en meer vindt u op www.den-haag.christengemeenschap.nl, en van alle gemeenten in Nederland en Vlaanderen op www.christengemeenschap.nl.

Het werk van de Christengemeenschap wordt uitsluitend mogelijk gemaakt door bijdragen van leden en belangstellenden:

IBAN: NL11INGB0000465228 t.n.v. Christengemeenschap gemeente 's Gravenhage.

ANBI: 824275883.

