

De Christengemeenschap

Gemeente te Den Haag



De Thomaskerk
gemeenteberichten
april, mei 2024

Zoals een mens, op een donkere dag, de zon vergeet, -
hoewel zij straalt en aldoor schijnt, -
zo kan men U op een donkere dag vergeten,
om dan opnieuw en telkens weer
ontroerd, verblind zelfs te gevoelen,
hoe onuitputtelijk, ononderbroken
Uw zonnegeest
voor ons, die in het donker wand'len straalt.

Christian Morgenstern (uit de bundel "Wij vonden een pad")

DE MENSENWIJDINGSDIENST

DE MENSENWIJDINGSDIENST IN DE THOMASKERK

In de Thomaskerk zijn de mensenwijdingsdiensten op:

zondag 10.15 uur;

woensdag 10.00 uur. **Geen dienst** op woensdag 24 april en 29 mei.

N.B.

- In de **Stille Week** is er vanaf maandag 25 maart elke dag een dienst om 10.00 uur.
- Op **Goede Vrijdag** 29 maart om 15.00 uur lezing Lijdensevangelie.
- Op zondag 31 maart (Paaszondag) begint de **zomertijd**.
- Op maandag 1 april, **tweede Paasdag** begint de dienst om 10.00 uur.
- De dienst op **tweede Pinksterdag** maandag 20 mei is in de Duitse taal en begint om 10.00 uur.
- De dienst op **derde Pinksterdag** dinsdag 21 mei is in de Italiaanse taal en begint om 10.00 uur.

DIENSTEN IN HET RAPHAËLHUIS (Nieuwe Parklaan 58)

De data van de mensenwijdingsdiensten in het Raphaëlhuis zijn 19 april en 24 mei.

HET EVANGELIE

31 maart	Markus 16
7 april	Johannes 20:19-29
14 april	Johannes 10:1-21
21 april	Johannes 15:1-27
28 april	Johannes 16:1-33
5 mei	Johannes 14:1-21
9 mei	Johannes 16:24-33 Hemelvaart
12 mei	Johannes 16:24-33
19, 20 en 21 mei	Johannes 14:23-31 Pinksteren
26 mei	Johannes 3:1-21
2 juni	Handelingen 17:22-34

FEESTTIJDEN

Lijdenstijd	zondag 3 maart tot en met zaterdag 30 maart
Paastijd	zondag 31 maart tot en met woensdag 8 mei
Hemelvaartstijd	donderdag 9 mei tot en met zaterdag 18 mei
Pinksteren	zondag 19 mei tot en met dinsdag 21 mei
Trinitarische tijd	woensdag 22 mei tot en met zondag 23 juni

LIEDEREN IN DE MENSENWIJDINGSDIENST

Paastijd (eerste vier weken)

Verrezen is de Heer

Heer in uw woorden

Paastijd (laatste 2 weken)

Tot de hoogten

De vrede Gods, die hoger is

Hemelvaart

Tot de hoogten

De vrede Gods, die hoger is

Pinksteren

Wij hebben niet ontvangen

De God van de vrede

Trinitarische tijd

Wij hebben ontvangen

De God van de vrede

DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN

DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN

Aanvang om 9.30 uur. Graag tien minuten voor aanvang aanwezig zijn voor het oefenen van het lied.

Voorafgaand aan de zondagsdienst wordt om 9.00 uur een verhaal verteld voor het hele gezin, waarbij ook de ouders en andere volwassenen welkom zijn. In het verhaal wordt een verbinding gelegd met het evangelie dat die zondag wordt gelezen en met de feesttijd van het jaar.

Data: 1 april (tweede Paasdag om **11.30 uur**), 14 april, 28 april,
19 mei en 2 juni.
(NB: na 28 april verspringt het tweewekelijkse ritme)

PAASTUIN TWEEDE PAASDAG

Op Tweede Paasdag, maandag 1 april, is er de Paastuin (zie pag. 9).
De kinderdienst begint dan om 11.30 uur. We verzamelen 5 minuten
voor aanvang om 11.25 uur bij de deur van het landelijke secretariaat
(bij de trap) en oefenen het lied in de gespreksruimte.

HET EVANGELIE IN DE ZONDAGSDIENST VOOR KINDEREN

1 april	Johannes 20	Opstanding
14 april	Johannes 20	Thomas
28 april	Johannes 15	Ik ben de ware wijnstok
19 mei	Handelingen 2	Pinksteren
2 juni	Johannes 3	Nikodemus

LIEDEREN IN DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN

Paastijd

Open breekt de aarde

Pinksteren

Hemelse vlammen dalen neder

Trinitarische tijd

Hij is de ster

MEDEDELINGEN UIT HET CONVENT

BESTE MENSEN

In februari konden wij bij de priesterwijdingen in Stuttgart zijn. Het is altijd een bijzonder moment als de vanuit de hele wereld afgereisde priesters samen de nieuwgewijden in hun kring opnemen. De priesterwijding is een mensenwijdingsdienst waarin een aantal delen zijn ingevoegd en als je dit hebt meegemaakt, dan weet je dat het doel van onze Christengemeenschap is dat ooit elke mensenwijdingsdienst een priesterwijding is.

Voor en na de wijdingen vindt er bijscholing plaats voor alle priesters die de afgelopen vier jaren zijn gewijd. Er waren bijna 50 priesters uit Duitsland, Polen, Roemenië, Finland, Spanje, Nederland, Engeland, Schotland, de Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Japan, Oekraïne, Zuid-Afrika en Colombia.

Samen konden we bewegen rond zielzorgthema's in onze gemeentes.

Sinds oktober afgelopen jaar vindt er weer maandelijks een mensenwijdingsdienst plaats in het Raphaëlhuis van de Rudolf Steiner Zorg. Het is diep ontroerend om te zien hoe er een intens religieuze stemming ontstaat in de kapel onder vrijwilligers en bewoners. We zijn ervan overtuigd dat het belangrijk is om hiermee door te gaan, zowel voor de mensen als voor het gebouw met zijn bijzondere geschiedenis. Hartelijke groet namens het convent,
Mathi van der Duijs

AFWEZIGHEID VAN DE GEESTELIJKEN

In dringende gevallen kunt u bellen naar de koster van de Thomaskerk
06 47149470.

ONZE GEMEENTE

Jeugdwijding

Op 7 april zal ... jeugdwijding in Rotterdam ontvangen. ... heeft trouw aan de kinderdienst in onze gemeente deelgenomen. We wensen ... veel geluk!

Stervenswijding

Op 20 januari heeft ... stervenswijding ontvangen.

Op 21 januari heeft ... stervenswijding ontvangen.

Op 19 februari heeft ... stervenswijding ontvangen.

PRIESTERWIJDINGEN

Op 24 en 25 februari hebben in Stuttgart de volgende kandidaten het sacrament van de priesterwijding ontvangen:

Nannette Doering (uitgezonden naar Stuttgart Sillenbuch), *Vicente*

Machi Gómez (uitgezonden naar Freiburg), *Céline Zkitischwilli*

(uitgezonden naar Colmar), *Lina Dvaranauskiené* (uitgezonden naar

Vilnius), *Ewoud Mahler* (uitgezonden naar Antwerpen).

CURSUS EN GESPREKSGROEPEN

GESPREGSGROEP DE OPENBARING VAN JOHANNES: DE ZEVEN ZENDBRIEVEN

Woensdagochtend na de mensenwijdingsdienst.

Gespreksgroep over de eerste drie hoofdstukken van de Openbaring van Johannes. Deze brieven van tweeduizend jaar oud zijn verrassend actueel en herkenbaar.

Begeleid door Wilma Bos.

Data: 10 april, 1 en 15 mei.

CURSUS WERBECK ZINGEN

Woensdag van 19.00 – 20.00 uur.

“Ieder die op zoek wil gaan naar haar/zijn ideale zangstem, bied ik weer een cursus aan van 7x op woensdagavond.”

Bijdrage 7,- euro per avond voor de kerk.

Data: 15, 22 en 29 mei en 5, 12, 19 en 26 juni.

GESPREGSGROEP OVER DE GENEZINGEN IN HET LUKAS EVANGELIE

Donderdag van 19.30 tot 21.00 uur.

Aan de hand van de genezingen gaan we proberen het evangelie te beleven. Hoe breng ik het evangelie in mijn ziel tot leven?

Aanmelden bij Mathi van der Duijs.

Data: 28 maart, 18 april, 2 en 23 mei.

GESPREGSGROEP OVER HET EVANGELIEGEDEELTE VAN DE WEEK

Donderdag van 20.00 tot 21.30 uur.

We gaan werken met het evangeliegedeelte (perikoop) dat tijdens de kinderdienst en de mensenwijdingsdienst wordt gelezen. Hoe vind je daar een toegang toe, hoe staat het in de stroom van het christelijke jaar en de jaarfeesten en wat heeft het te maken met je eigen leven?

Informatie en aanmelden bij Līga Skujiņa.

Data: 21 maart, 11 en 25 april en 16 mei.

BIJeenKOMSTEN IN DE THOMASKERK

[Een volledig verkort overzicht van de bijeenkomsten staat geheel aan het eind van deze gemeenteberichten.

Zie ook bij Cursus en Gespreksgroepen hierboven]

IN DE STILLE WEEK

Woensdag 27 maart van 19.30 tot 20.45 uur

Sacrament van het gesprek

De woensdag van de Stille Week is een keerpunt van veel activiteiten die openlijk in de buitenwereld plaatsvonden zoals de intocht in Jeruzalem, de tempelreiniging, de disputen, naar steeds meer innerlijke processen. Het laatste avondmaal werd gevierd in een gesloten ruimte, het gebed van Christus op de Olijfberg was verhuld in het donker van de nacht, de laatste woorden aan het kruis sprak Christus innig tot zijn Vader.

Je zou de gebeurtenissen van de Stille Week als een gesprek kunnen zien. Een gesprek dat buiten in de menigte begint en dat steeds meer naar het wezenlijke wordt gericht, naar het vervullen van dat, wat gebeuren moet.

Een van de zeven sacramenten van de Christengemeenschap is het sacrament van het gesprek, de biecht. Wat maakt een gesprek tot een sacrament? Hoe kan zo'n gesprek tot een scheppende werkzaamheid in je eigen leven en in het leven van de gemeente worden?

De avond wordt geleid door Līga Skujiņa.

Goede Vrijdag 29 maart om 15.00 - 15.45 uur

Lezing Lijdensevangelie

In de kerkruimte wordt 'op het negende uur' het Lijdensevangelie gelezen, omlijst door muziek, voor iedereen die op deze dag en dit uur wil stil staan bij de gebeurtenissen op Golgotha.

PASEN

Tweede Paasdag maandag 1 april om 12.00 uur

Paastuin voor de kinderen

Op deze ochtend van de tweede Paasdag is de ontmoetingsruimte van de Thomaskerk omgetoverd tot een Paastuin vol lentegroen. We zingen over Pasen en horen een verhaal. Kinderen vanaf 3 jaar mogen om de beurt door de zonnige tuin lopen naar de Paasgrot.

Graag een vrijwillige bijdrage.

Donderdag 4 april 19.30 - 21.00 uur

Concert - Ich sag es jedem dass er lebt

Deze paasboodschap van Novalis staat centraal in dit concert van Cristina en Evert Popa-van Grootel (piano en zang).

Novalis kon in zijn 'geestelijke liederen' getuigen van zijn persoonlijke verbinding met de levende Christus. Hij is onder de denkers en dichters van het Duitse idealisme degene die het diepste in de werkelijkheid van de bovenzinnelijke wereld kon doordringen. Onder zijn burgerlijke naam Friedrich von Hardenberg (1770-1801) werkte hij als jurist en mijnbouwingenieur.

Vele componisten hebben zijn 'geestelijke liederen' muzikaal vertolkt. Een van de eersten was Franz Schubert, van hem staan al zijn zes Novalis-composities op het programma.

Hans-Georg Burghardt, Jürgen Schriefer, Raimund Schwedeler en Jan Nilsson componeerden vanuit een door de antroposofie vernieuwde toegang tot Novalis' gedichten.

De liederen, in Duitse taal, worden afgewisseld met pianowerken van Franz Schubert, Franz Liszt en het Roemeense muzikale genie Georg Enescu.

Vrijwillige bijdrage na afloop.

Zondag 14 april na de mensenwijdingsdienst Thomaskringgesprek

Zondag 19 mei na de mensenwijdingsdienst Pinksterviering op Eerste Pinksterdag

Een Pinksterviering waarin we verbinding zoeken met de taal en met elkaar. Na een paar speelse spraakoefeningen onder leiding van ... EN ... zal een klein gedeelte uit het credo in verschillende talen klinken. We hopen hiermee aangeraakt te kunnen worden door het Pinkstervuur! Iedereen is van harte welkom!

Zondag 26 mei na de mensenwijdingsdienst Thomaskringgesprek

IN DE ONTMOETINGSRUIMTE

EXPOSITIE VAN HANS-DIETER APPENRODT

Hans-Dieter Appenrodt werkt sinds 1974 als tekenaar en schilder in Nederland.

Hans-Dieter: "Als schilder begin ik het liefst met een uitgesproken kleurkeuze, of dit nu oranje, paars en lentegroen wordt, of oker, ultramarijn en indigo of... De kleur bepaalt de sfeer, het 'stemmingslandschap' waaruit een schilderij kan groeien. Soms wordt mij gevraagd: schilder je realistisch of abstract?"



Dit brengt mij steeds wat in verlegenheid, want ook een vrije vorm is als zodanig concreet, heeft een eigen gebaar en werking.

En, een figuur of figuratie heeft wederom een vorm nodig om zichtbaar te worden. Belangrijk is vooral een zinvolle samenhang van alle beeldelementen in harmonie en contrasten."

De schilderijen van Hans-Dieter Appenrodt zijn nog tot Palmпасen (24 maart) te zien in de ontmoetingsruimte. Daarna is er een tentoonstelling van werk van Ina van Dijk.

TERUGBLIK

IMPRESSIE VAN HET THOMASKRINGGESPREK (21 jan.)

Aantal aanwezigen 22.

Als opmaat stelt ... de vraag hoe wij in de kerkgemeenschap omgaan met natuurwezens en techniekwezens. Liefdevolle omgang met de huisgeesten vormt een steun voor het Christuswezen.

In praktische zin speelt dat bijvoorbeeld bij de soort koffie die we schenken of de intentie bij het musiceren.

Ervaringen worden gewisseld zoals het aanspreken van de watergeest tijdens de afwas, of het tot de orde roepen van een haperend elektromagnetisch deurslot. Volgens ... hebben de elementenwezens zich buitengesloten.

... herinnert aan het voldane gevoel dat iedereen wel zal hebben als je het huis opruimt en poetst; dat geldt ook voor de Thomaskerk. Naast het vele werk dat de koster doet, zou er nog meer mogelijk zijn.

Denkbaar is dat elke plek in het gebouw persoonlijke aandacht krijgt.

... ervaart de invloed van elementenwezens bij het maken van casula's, en vertelt over haar a.s. missie naar Argentinië, om les te geven in het naaien van casula's.

Tenslotte citeert ... uit een voordracht (24-9-1919) van R. Steiner: *'Geest is nooit zonder materie, materie nooit zonder geest'*.

...

THOMASKRINGGESPREK (25 febr.)

Aantal aanwezigen: 15.

... geeft de opmaat met een gedicht over "Niet treuren bij het graf, want de persoon om wie je treurt, is daar niet aanwezig, maar in de natuurverschijnselen en spreekt vandaaruit tot de treurende(n)".

... vertelde over de mail die hij ontvangen had over een mogelijke landelijke bijeenkomst na de zomer voor waakgroepen uit de Christengemeenschap. Was hier belangstelling voor? Onze waakgroep is de laatste tijd niet erg actief geweest, maar we zouden wel weer eens bij elkaar kunnen komen. ... heeft zich beziggehouden met het waken

bij gestorvenen, zij zou wat handreikingen kunnen geven. Zoals iets lezen dat voor de overledene van betekenis was. Muziek maken, bijvoorbeeld lierspel. Of bidden, of mediteren, het “halleluja” euritmiseren. Dit zorgt voor een beschermende omhulling van de overledene tijdens het proces van het loslaten van het lichaam.

... biedt aan om een bijeenkomst van de waakgroep te organiseren. Daar kan dan dieper worden ingegaan op de aspecten van het waken. In overleg met ... zal er een bijeenkomst gepland worden na Pasen. ... biedt aan om iets te vertellen uit haar praktijk en bepaalde oefeningen te doen. ... is dankbaar dat we ons gezamenlijk met het onderwerp sterven en de zorg daar omheen bezighouden, ze voelt zich gesteund.

... zegt dat er iemand van het convent en ook iemand van het bestuur bij het Thomaskringgesprek aanwezig moet zijn. Van het bestuur is ... nu aanwezig, de andere bestuursleden en onze geestelijken zijn vandaag verhinderd.

In het Thomaskringgesprek mag “dat, wat in hoofden en harten leeft”, klinken, aldus In de algemene ledenvergadering is daar geen ruimte voor. De ledenvergadering is het rechtsleven van de gemeente, het Thomaskringgesprek is het geestesleven. Daar kunnen initiatieven ontstaan en mensen gevonden worden die deze doordragen.

We sluiten af met gezamenlijk zingen van “Naar de bergen”.

...

INLEIDING LIJDENSTIJD (3 maart)

Op zondag 3 maart na de mensenwijdingsdienst hield Mathi van der Duijs een inleiding over de Lijdenstijd, die omlijst werd door muziek op piano door ... (begin en slot) en op viool en cello door ... en ... (middenin).

Mathi liet ons aan de hand van een appel zien hoe het meeleven met de seizoenen in de natuur ons dichterbij het beleven van de jaarfeesten kan brengen. De appel draagt het lichtje van de kinderen in het adventstuintje en hangt in de boom van kennis van goed en kwaad in het Paradijs spel. De vijfster in het hart van de appel, die tevoorschijn komt als je de appel horizontaal doorsnijdt, kan ons erop wijzen dat je in

de Lijdenstijd eerst naar binnen moet gaan voordat je de opstanding met Pasen kunt beleven. In de Lijdenstijd kunnen wij oefenen ons eigen licht op onze binnenwereld te laten schijnen.

Mathi eindigde zijn verhaal met een tekst van Pablo Picasso, waarin hij zegt: "Ik zoek niet - ik vind." en vervolgens beschrijft dat met die innerlijke houding iets volledig nieuws kan worden gevonden. De muziek bewoog mee met het verhaal van Mathi en kon ons hier ook nog op een andere laag iets van laten ervaren.

...

BERICHTEN VAN HET BESTUUR

KORT VERSLAG LEDENVERGADERING (10 maart)

- Het financiële verslag over het jaar 2023 is vastgesteld. De kascommissie, bestaande uit ... en ... heeft de boekhouding gecontroleerd en in orde bevonden.

De vergadering verleent het bestuur décharge over het gevoerde financiële beleid in 2023 en gaat akkoord met het toevoegen van het overschot aan het fonds onderhoud gebouw.

- De vergadering gaat akkoord met de begroting 2024. In deze begroting gaat het bestuur uit van een verhoging van de reguliere bijdragen met 4 procent.

- Het mandaat van de Thomaskringcommissie wordt wederom voor een jaar verleend aan

- Het bestuur herstelt tijdens de vergadering een omissie in het Sociaal Jaarverslag: net als in 2022 heeft ... in 2023 beginnende ministranten opgeleid en begeleid. Dit is een toevoeging aan de tekst onder 'Ministrantengroep'.

Vergeeten hoekjes

Tijdens de ledenvergadering is gesproken over het bouwkundige onderzoek waartoe de vergadering in oktober 2023 had besloten. Ook heeft het bestuur uitleg gegeven over hoe het denkt het thema duurzaamheid en natuur/elementenwezens onderdeel te laten zijn van het bestuursbeleid. Daarover meer in het vergaderverslag dat u nog zal worden toegezonden. Eerder bent u al geïnformeerd over het project 'Vergeeten hoekjes' (vergroting van het bewustzijn van het gebouw). Op verzoek van het bestuur verklaart ... zich bereid om dit werk te coördineren. Wilt u een deel van het gebouw regelmatig in het oog houden en wellicht af en toe schoonmaken? Neem dan contact op met haar. Haar e-mailadres vindt u bij de Algemene informatie (achter in deze berichten onder 'Ministrantenagenda').

FINANCIËLE RICHTBEDRAGEN

Een vaste en regelmatige bijdrage van iedereen die de Christengemeenschap wil dragen, is verreweg de belangrijkste bron van inkomsten voor onze gemeente.

Een mogelijke richtlijn bij de bepaling van deze bijdrage is dat u 1% tot 2% van uw bruto-(gezins)inkomen schenkt.

Voor vakantie van de geestelijken of voor onderhoud van het gebouw zal het bestuur u vragen naar vermogen extra te schenken.

Bijdragen voor speciale gelegenheden kunt u overwegen naast een vaste regelmatige bijdrage. Ook als u alleen een sacrament wilt ontvangen kunnen onderstaande bedragen een richtlijn zijn:

- voor een doop 300 euro
- voor de jeugdwijding 350 euro
- voor een huwelijkswijding 500 euro
- rond het sterven tussen 500 en 1500 euro
- voor een opbaring 125 euro per etmaal
- voor gesprekken met een priester vragen we een bijdrage naar eigen mogelijkheid en inzicht
- voor cursussen 10 euro per cursusavond/ochtend/middag
- voor godsdienstlessen voor kinderen 5 euro per les.

DIVERSE BERICHTEN

DE GEBEDSKRING

Iedere avond om 21.30 uur wordt er door een kring van gemeenteleden, ieder op zijn/haar eigen stek het Onze vader gebeden.

Niet iedereen doet iedere avond mee maar het gebeurt wel iedere avond. Voordat het Onze vader gebeden wordt spreken we de naam van de bekenden van onze kerk die gevraagd hebben om hen in ons gebed op te nemen.

Wilt u ook meebidden, of wilt u dat er voor u korte of langere tijd gebeden wordt, laat het weten en neem dan contact op met ...: 06 47149470.

KOPIJDATUM VAN DE GEMEENTEBERICHTEN

GEMEENTEBERICHTEN JUNI, JULI, AUGUSTUS EN SEPTEMBER

Kopijsluiting: zondag 12 mei 17.00 uur.

Kopij in Word opmaak, per e-mail of de kopij in de e-mail, sturen naar: gemeenteberichtenthomaskerk@gmail.com.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden bijdragen in te korten, te wijzigen of niet te plaatsen.

ALGEMENE INFORMATIE

GEESTELIJKEN

Mathi van der Duijs,

Līga Skujiņa

Wilma Bos, geestelijke met emeritaat.

Marije Stevens-Engels, geestelijke met emeritaat.

BESTUUR

Voorzitter

Henri Lansink

Secretaris

Vacant

Penningmeester

Ad Buijs

Bestuurslid

Charlotte Luijterink

Vertegenwoordiger in de landelijke raad

Henri Lansink

Namens het convent

Līga Skujiņa

ADRESSENBESTAND LEDEN EN BELANGSTELLENDEN

Adreswijzigingen: Ledenadministratie Thomaskerk,

Groot Hertoginnelaan 2, 2517 EG Den Haag.

E-mail: ledenadmie.thomaskerk@gmail.com

***** VANWEGE GEWENSTE PRIVACY ZIJN NAMEN EN
PERSOONLIJKE GEGEVENS UIT DEZE WEBVERSIE VAN DE
GEMEENTEBERICHTEN VERWIJDERD *****

OVERZICHT PROGRAMMA eind maart tot en met mei 2024 in de Thomaskerk

Woensdag 27 maart 19.30 - 20.45 uur
Het sacrament van het gesprek
Witte Donderdag 28 maart 19.30 - 21.00 uur
Gespreksgroep: Genezingen in het Lukas Evangelie
Vrijdag 29 maart 15.00 - 15.45 uur
Lezing Lijdensevangelie
Paasmaandag 1 april 12.00 uur
Paastuin voor kinderen en hun ouders
Donderdag 4 april 19.30 - 21.30 uur
Paasconcert 'Ich sage es jedem dass er lebt' (zang en vleugel)
Zondag 7 april na de mensenwijdingsdienst
Ina van Dijk vertelt over haar expositie
Woensdag 10 april na de mensenwijdingsdienst
Gespreksgroep: Zendbrieven Openbaring van Johannes
Donderdag 11 april 20.00 - 21.30 uur
Gespreksgroep: Evangelie van de week
Zondag 14 april na de mensenwijdingsdienst
Thomaskringgesprek
Donderdag 18 april 19.30 - 21.00 uur
Gespreksgroep: Genezingen in het Lukas Evangelie
Donderdag 25 april 20.00 - 21.30 uur
Gespreksgroep: Evangelie van de week
Woensdag 1 mei na de mensenwijdingsdienst
Gespreksgroep: Zendbrieven Openbaring van Johannes
Donderdag 2 mei 19.30 - 21.00 uur
Gespreksgroep: Genezingen in het Lukas Evangelie
Woensdag 15 mei na de mensenwijdingsdienst
Gespreksgroep: Zendbrieven Openbaring van Johannes
Woensdag 15 mei 19.00 - 20.00 uur
Cursus Werbeck zingen
Donderdag 16 mei 19.30 - 21.00 uur
Gespreksgroep: Genezingen in het Lukas Evangelie
Zondag 19 mei na de mensenwijdingsdienst
Pinksterviering: verbinding met en door taal
Maandag 20 mei
Mensenwijdingsdienst in de Duitse taal
Dinsdag 21 mei
Mensenwijdingsdienst in de Italiaanse taal
Woensdag 22 mei 19.00 - 20.00 uur
Cursus Werbeck zingen
Zondag 26 mei na de mensenwijdingsdienst
Thomaskringgesprek
Woensdag 29 mei 19.00 - 20.00 uur
Cursus Werbeck zingen

De Christengemeenschap

Beweging tot religieuze vernieuwing

Gemeente te Den Haag

De Thomaskerk

Groot Hertoginnelaan 2

2517 EG Den Haag

E-mail: gemeentedenhaag@christengemeenschap.nl.

De gemeenteberichten is een uitgave van de Thomaskerk en verschijnt vijf maal per jaar.

Het programma van diensten en activiteiten van de Thomaskerk en meer vindt u op www.den-haag.christengemeenschap.nl, en van alle gemeenten in Nederland en Vlaanderen op www.christengemeenschap.nl.

Het werk van de Christengemeenschap wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van leden en belangstellenden, u kunt uw bijdrage overmaken naar:

NL72TRIO 0320239101 t.n.v. Christengemeenschap Gemeente Den Haag.

ANBI: 824275883.

[De kosten voor de gemeenteberichten zijn minimaal € 45,- per jaar]

