

De Christengemeenschap

Gemeente te Den Haag



De Thomaskerk
gemeenteberichten
oktober, november 2024

Vertrek uit G.

Of je zwijgt,
Of spreekt,
Voel je op de mond gelegd,
Zoals een vinger is 't, een teken.
Tekenen dat zich zacht beweegt.

Je herkent het.
Drievoudig kent het
Voorhoofd en mond en hart aangeraakt,
Heeft het daags (en hoe vaak 's nachts)
Jou uit jezelf naar Hem gevoerd.

Nu liet het zich
Vermanend neer.
Gloeïende kool, hostie wit.
En beschrijft de delen van het kruis.
Sluitend met de zonnecirkel.

Maria Krehbiel-Darmstädter

uit: *Von Gurs nach Auschwitz. Der innere Weg*
van: Peter Selg

MENSENWIJDINGSDIENST

Let op! Vanaf 6 oktober begint de mensenwijdingsdienst op zondag- en op feestdagen om 10.30 uur!

DE MENSENWIJDINGSDIENST IN DE THOMASKERK

In de Thomaskerk zijn de mensenwijdingsdiensten op:
zondag 10.15 uur, vanaf 6 okt. 10.30 uur;
woensdag 10.00 uur (zie N.B.).

N.B.

- Er is **geen** dienst op woensdag 20 november.
- Op zondag 27 oktober begint de **wintertijd**.

DIENSTEN IN RAPHAËLHUIS

In de zomermaanden konden we, na goed overleg met de nieuwe eigenaar van het Raphaëlhuis, twee keer een gemeenteviering houden en op 27 september vindt er een mensenwijdingsdienst plaats. Begin oktober heeft het bestuur een overleg met het management van Lievegoed Antroposofische Zorg om de toekomstige samenwerking definitief te bespreken en we hopen dan de data voor de mensenwijdingsdienst in het Raphaëlhuis te kunnen vastleggen.

HET EVANGELIE

29 september	Mattheüs 12:1-18
6 oktober	Openbaring 12:1-18
13 oktober	Brief aan Efeziërs 6:10-18
20 oktober	Openbaring 19:11-16
27 oktober	Openbaring 1:9-20
3 november	Openbaring 3:1-6
10 november	Openbaring 4:1-11
17 november	Openbaring 8
24 november	Openbaring 21
1 december	Lukas 21:25-36

FEESTTIJDEN

Michaëlstijd	zondag 29 september t/m zaterdag 26 oktober
Trinitarische tijd	zondag 27 oktober t/m zaterdag 30 november
Advent	zondag 1 december t/m dinsdag 24 december

LIEDEREN IN DE MENSENWIJDINGSDIENST

Michaëlstijd

Laten wij afleggen

De waarachtige

Triniteit

O Heer Gij die werkt

Temidden van ons zijt Gij

Advent

Heilig, heilig, heilig

O Heer uw vrede wone onder ons

DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN

Vanaf 6 oktober begint de kinderdienst om 10.00 uur.

Aanvang om 10.00 uur; oefenen van het lied om 9.50 uur.

Voorafgaand aan de zondagsdienst wordt om 9.30 uur een verhaal verteld voor het hele gezin, waarbij ook de ouders en andere volwassenen welkom zijn. In het verhaal wordt een verbinding gelegd met het evangelie dat die zondag wordt gelezen en met de feesttijd van het jaar. Data: 6 en 20 oktober, 3 en 17 november en 1 december (zie pag. 14 over de adventstuin).

Inlichtingen en aanmelding van nieuwe kinderen bij Līga Skujiņa
liga@xs4all.nl, tel. 06 4567 0390.

HET EVANGELIE IN DE ZONDAGSDIENST VOOR KINDEREN

6 oktober	Openbaring 12	De strijd van Michaël
20 oktober	Openbaring 19	De witte ruiter
3 november	Openbaring 1	De Mensenzoon
17 november	Openbaring 21	Het nieuwe Jeruzalem
1 december	Lukas 1	De verkondiging aan Maria

LIEDEREN IN DE ZONDAGSDIENST VOOR DE KINDEREN

Michaëlstijd

Onoverwin'lijk sterke held

Trinitarische tijd

Hij is de ster

Advent

Nu daagt het in het oosten

VOORBEREIDING JEUGDWIJDING

Verzoek aan ouders van kinderen in de leeftijd van 12 en 13 jaar die in het voorjaar van 2025 of 2026 het sacrament van de jeugdwijding willen ontvangen: neem contact op met Līga Skujina (tel.nr. 0645670390).

MEDEDELINGEN UIT HET CONVENT

LIEVE GEMEENTE!

In deze zomer konden wij, priesters, dankzij jullie giften heerlijk uitzwermen en datgene wat we gevonden hebben, van barnsteen aan de Oostzee tot bergkristal in de Alpen, als nieuw herwonnen kracht mee terug nemen in de gemeente. Het kunnen opzoeken van familie en of geboortegrond is een belangrijk iets dat ons met onze wortels verbindt en het mogelijk maakt ook in Den Haag weer nieuwe wortels te vormen. Heel hartelijk dank!

Gesterkt en met veel zin gaan we het najaar tegemoet. Een najaar dat ook veel veranderingen in onze persoonlijke situatie met zich mee zal brengen. Līga zal deze herfst beginnen met het opbouwwerk van de gemeente in Letland. Ikzelf heb de afgelopen maanden veel tijd en energie moeten stoppen in het zoeken naar een woning, met helaas geen resultaat. De mogelijkheid om de vrijgekomen woning boven de kerk te gaan bewonen neem ik dankbaar aan. Het opleveren van ons huis in Zwitserland en de verhuizing naar Nederland zal in het najaar nog wel wat tijd in beslag nemen en ook zorgen voor afwezigheid die ik

bij het schrijven van dit bericht nog niet kan overzien.

In de gemeente zullen ook een hoop veranderingen volgen. De ruimtes waarin wij werken zijn echt dringend aan renovatie toe en voldoen ook niet meer aan de eisen die deze tijd stellen. Het grote schimmelprobleem en het feit dat we in onze ruimtes eigenlijk geen goede gespreksmogelijkheden hebben, dwingt ons voortvarend hiermee aan het werk te gaan en we hopen hierover bij de algemene ledenvergadering in oktober meer te kunnen zeggen.

Er zijn ook veel leuke dingen voor het najaar gepland en daar verheugen we ons op. Zo zal van 19 tot 22 oktober de leiding van het Priesterseminar Hamburg samen met mijn wijdingsgroep op bezoek komen en ook kennismaken met de gemeente. Ze komen op bezoek in het kader van een nieuwe 'pilot', waarin het seminarie in Hamburg zoekt naar mogelijkheden van na- en bijscholing, vanuit de praktijk van jonggewijde priesters.

Verder willen we in het najaar beginnen met het langzaam invoeren van een gemeenteavond, een avond waarop we gezamenlijk inhoudelijke thema's die verband houden met de sacramenten kunnen bewegen en die altijd zal eindigen met een cultische afsluiting.

Naast de zorgen om de toestand van ons gebouw is het ontbreken van kinderen en jongeren in onze gemeente een groot punt van zorg. Hoewel de teruggang van jonge gezinnen in de hele Christengemeenschap in West-Europa een probleem is, is de situatie in onze gemeente best moeilijk. Laten we allen bij elke gelegenheid innerlijk en uiterlijk de kinderen uitnodigen die we kennen en ook die we misschien nog niet kennen. We blijven daarom ook net als afgelopen jaar activiteiten organiseren en zijn blij en dankbaar met jullie hulp en ondersteuning in welke vorm dan ook.

We verheugen ons op een najaar waarin we vele waardevolle tradities kunnen voortzetten en waarin ruimte kan ontstaan voor het nieuwe dat in de wereld wil komen.

Namens het convent,
Mathi van der Duijs

AFWEZIGHEID VAN DE GEESTELIJKEN

Bij afwezigheid van de geestelijken kunt u in dringende gevallen bellen naar 06 47149470.

ONZE GEMEENTE

Overleden

De mensenwijdingsdienst voor ... werd gehouden op 15 juni.

Op 6 juli 2024 is ... (geboren ...) overleden. De dienst bij de uitvaart werd gehouden op 9 juli (deel I) en op 13 juli (deel II). De mensenwijdingsdienst voor ... wordt gehouden op 5 oktober.

Op 24 juli 2024 is ... (geboren ...) overleden. ... ontving de stervenswijding op 16 juli. De dienst bij de uitvaart (deel I en II) werd gehouden op 29 juli. De mensenwijdingsdienst voor ... werd gehouden op zaterdag 24 augustus.

De mensenwijdingsdienst voor ... wordt gehouden op 26 oktober.

Doop

Op zondag 10 november om 12.00 is er doop in onze gemeente.
Allen hartelijk welkom!

GESPREKSGROEP DE OPENBARING VAN JOHANNES: DE ZEVEN ZENDBRIEVEN

Woensdagochtend na de mensenwijdingsdienst.

Gespreksgroep over de eerste drie hoofdstukken van de Openbaring van Johannes. Deze brieven van tweeduizend jaar oud zijn verrassend actueel en herkenbaar.

Begeleid door Wilma Bos.

De data zijn: 25 september, 9 en 23 oktober.

GESPREGSGROEP OVER DE GENEZINGEN IN HET LUKAS EVANGELIE

Donderdag van 19.30 tot 21.00 uur.

Aan de hand van de genezingen gaan we proberen het evangelie te beleven. Hoe breng ik het evangelie in mijn ziel tot leven?

Aanmelden bij Mathi van der Duijs.

Data: 10 en 24 oktober, 14 november.

GESPREGSGROEP OVER HET EVANGELIEGEDEELTE VAN DE WEEK

Donderdag van 20.00 tot 21.30 uur.

We gaan werken met het evangeliegedeelte (perikoop) dat tijdens de kinderdienst en de mensenwijdingsdienst wordt gelezen. Hoe vind je daar een toegang toe, hoe staat het in de stroom van het christelijke jaar en de jaarfeesten en wat heeft het te maken met je eigen leven?

Informatie en aanmelden bij Līga Skujiņa.

Data: 3 en 17 oktober, 7 en 28 november.

BIJENKOMSTEN IN DE THOMASKERK

[Een volledig verkort overzicht van de bijeenkomsten staat aan het eind van deze gemeenteberichten]

Zondag 29 september

Inleiding in de Michaëlstijd

De overwinnende Michaëlskracht in de mens, aan de hand van motieven uit het leven van Maria Krehbiel-Darmstätter door Mathi van der Duijs. Met muzikale omlijsting.

Tijd: na de mensenwijdingsdienst.

Zondag 6 oktober

Thomaskringgesprek

Tijd: na de mensenwijdingsdienst.

Zaterdag 12 oktober

Qigong en Tai Chi

Swie ... biedt net als vorig jaar de mogelijkheid om drie zaterdagochtenden met hulp van Qigong- en Tai Chi-oefeningen onszelf met een glimlach te bekijken en ons daardoor te stimuleren om onze naasten net zo lief te hebben als onszelf.

Zie ook de nadere toelichting op pagina 11.

Tijd: 11.00 – 12.30 uur

Zaterdag 19 oktober

Qigong en Tai Chi onder leiding van Swie

Tijd: 11.00 – 12.30 uur

Zondag 20 oktober

Algemene Ledenvergadering

De vergaderstukken zal het bestuur u 10 dagen vooraf toesturen.

Tijd: na de mensenwijdingsdienst.

Zondag 27 oktober

Boekenbazaar

Marianne van Biert vertelt over haar tentoongestelde werken.

Tijd: na de mensenwijdingsdienst.

Zaterdag 2 november

Qigong en Tai Chi onder leiding van Swie

Tijd: 11.00 – 12.30 uur

Zondag 3 november

Religieuze biografie

Deze zondag is het woord aan Pieter.

Tijd: na de mensenwijdingsdienst.

Woensdagavond 6 november

Ontmoetingsavond voor ouders met (jonge) kinderen

Wat zijn de behoeftes en wensen van jullie als ouders? Wat brengt je naar de christengemeenschap of wat weerhoudt je daarvan? In een informeel gesprek willen onze priesters Līga en Mathi ouders van jonge kinderen leren kennen.

Zie ook de nadere toelichting op pagina 12.

Tijd: 19.30 uur

Woensdagavond 13 november

Rondom het sterven

Op deze gemeenteavond willen wij vertellen over wat wij als geestelijken kunnen bieden rondom het sterven. Wat zou goed zijn om geregeld te hebben? De avond sluiten we af met een cultische dagsluiting.

Zie ook de nadere toelichting op pagina 12.

Aanvang: 19.00 uur.

Vrijdag 15 november

Muziekdag

In de ochtend houdt Marie Helene van der Tol, na de mensenwijdingsdienst, een inleiding, zingen we en maken we muziek. Hierbij is iedereen welkom!

In de middag gaan leden van de muziekgroep (ook die van Leiden is uitgenodigd) aan de slag.

Zie ook de nadere toelichting op pagina 12.

Tijd: aanvang mensenwijdingsdienst om 10.00 uur.

Zondag 17 november

Thomaskringgesprek

Tijd: na de mensenwijdingsdienst

Zondag 24 november

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar **lezen we de kroniek** uit het gemeenteboek en herdenken we de gestorvenen.

Zaterdag 30 november

Vorbereiding kerk voor Advent

Om de kerk aan te kleden voor de adventstijd moeten er een aantal dingen worden gedaan. Wie wil er meehelpen deze klussen uit te voeren? Vele handen maken licht werk!

Zie ook de nadere toelichting op pagina 13.

Tijd: 10.00 tot 13.00 uur.

Zondag 1 december

Adventstuin

Een feest voor kinderen vanaf 3 tot 9 jaar. Met een verhaal en muziek bij het kaarslicht.

Zie ook de nadere toelichting op pagina 14.

Aanvang: 15.55 uur

NADERE TOELICHTINGEN

Uw naaste liefhebben als uzelf

Qigong- en Tai Chi-cursus, 3 zaterdagochtenden

Hebben wij onszelf lief, zoals Christus bedoeld zou hebben? Hoe vaak roepen we weerzin en/of haat in onszelf op door onze irritaties en boosheid door het gedrag van anderen?

Zijn we ons er altijd van bewust dat we onszelf niet kunnen liefhebben omdat we geërgerd zijn?

Qigong en Tai Chi zijn oefeningen die ons helpen om de vrede te vinden, om zacht te worden naar onszelf. De oefeningen kunnen ons helpen om een wenkend gebaar te maken naar onszelf en onze naaste. Swie ... biedt net als vorig jaar de mogelijkheid om 3 zaterdagochtenden met hulp van Qigong en Tai Chi oefeningen onszelf met een glimlach te bekijken en ons daardoor te stimuleren om onze naasten net zo lief te hebben als onszelf.

Data: 12 en 19 oktober, 2 november. Tijd: 11.00 – 12.30 uur.

Vrijwillige bijdrage (zonnedaalders)

Ontmoetingsavond voor ouders met (jonge) kinderen

Woensdag 6 november om 19.30 uur

Verhalen, muziek, vieringen van jaarfeesten, toneel, kinderdienst, godsdienstles en jeugdwijding, lezingen en cursussen – een hele rijkdom wat wij in de Christengemeenschap aan de kinderen en ouders kunnen bieden. Onze vragen hierbij zijn: wat zijn de behoeftes en wensen van jullie als ouders? Wat brengt je naar de Christengemeenschap of wat weerhoud je daarvan? In een informeel gesprek willen we elkaar leren kennen en misschien plannen voor de toekomst smeden. Kom zelf en neem iemand mee!

We kijken uit naar je komst.

Līga en Mathi, priesters in de Thomaskerk

Gemeenteavond

Thema: Rondom het sterven

Woensdag 13 november om 19.00 uur

Als geestelijken horen we vaak: zouden jullie iets willen vertellen over de mensenwijdingsdienst, over uitvaartdiensten, over lidmaatschap, over kampen e.a.? We hebben altijd ja geknikt, maar waar begin je als de behoeftes zo breed zijn? Daarom hebben we besloten om gemeenteavonden te introduceren. Een avond gewijd aan een thema, met een inleiding, gesprek en een cultische dagsluiting. Dat is dan een begin dat later meer verdieping kan krijgen.

We hebben afgelopen maart al een avond over het sacrament van het gesprek, de biecht, gehad. Op de gemeenteavond op 13 november willen wij vertellen over dat, wat wij als geestelijken kunnen bieden rondom sterven en over dat, wat goed zou zijn om geregeld te hebben. De avond sluiten we af met een cultische dagsluiting.

Hartelijk welkom! - Mathi van der Duijs en Līga Skujiņa

Muziekdag

Vrijdag 15 november om 10.00 uur

Op deze dag zijn Marie-Hélène van Tol, geestelijke van de gemeente Veldhoven en leden van de Landelijke muziekgroep onze gasten.

Marie-Hélène is lid van de Internationale muziekgroep van de Christengemeenschap.

Het dagprogramma bestaat uit drie delen. Voor deel een en twee is iedereen van harte uitgenodigd. Deel drie is bedoeld voor musici van de muziekgroepen in Den Haag en Leiden (ook voor musici in wording).

Deel I

Om 10.00 uur vieren we de mensenwijdingsdienst met muziek.

Deel II

Na de koffiepauze geeft Marie-Hélène een inleiding over muziek in de cultus. Hoe helpt muziek bij het voltrekken van sacramenten? Hoe beleven we muziek in de mensenwijdingsdienst? Hoe goed zou je de gemeentezang kunnen ontwikkelen? We zingen en maken ook zelf muziek – ervaring en kennis is daarvoor niet nodig.

Deel III

Na de lunch (voor soep wordt er gezorgd, neem zelf je brood mee) werken de muzikanten van de muziekgroep samen met Marie-Hélène en leden van de landelijke muziekgroep verder. Ook de muziekgroep van gemeente Leiden is van harte uitgenodigd. Ben je nog geen lid van de muziekgroep maar zou je graag ooit muziek bij de mensenwijdingsdienst willen verzorgen? Kom dan ook!

De muziekdag sluiten we af met een cultische dagsluiting met muziek.

Muziek inspireert en verbindt. Blijf niet thuis, kom meedoen.

Voor vragen: bel of mail Līga Skujiņa, tel.nr. 06 4567 0390, e-mail: liga@xs4all.nl

We verheugen ons op je komst!

Vorbereitung kerk voor Advent

Zaterdag 30 november van 10.00 tot 13.00 uur

Om de kerk aan te kleden voor de adventstijd moeten er een aantal dingen worden gedaan: een adventskrans maken voor in de hal, de kerstboom plaatsen in de kerkzaal, twee kandelaren ophangen aan de zijwanden in de kerkzaal, de ontmoetingsruimte opnieuw inrichten en het schilderij met de adventsengel ophangen, appels boren en kaarsjes erin insteken voor het adventstuintje en koper poetsen. Wie wil er meehelpen deze klussen uit te voeren?

Heeft u een voorstel voor een klus, die nog niet op deze lijst staat, zoals bijvoorbeeld “sterren vouwen”, meld dit dan van tevoren bij de koster. Als er materiaal voor nodig is kan dit in overleg gedeclareerd worden. U kunt zich aanmelden door uw naam bij een taak te zetten op de intekenlijst op het prikbord in de hal of per e-mail aan kosterthomaskerk@gmail.com of telefonisch via 06 47149470. Vele handen maken licht werk!

Adventstuin

Zondag 3 december om 16.00 uur

Een feest voor kinderen vanaf 3 tot 9 jaar met een verhaal en muziek bij het kaarslicht. De donkere tuin wordt steeds lichter.

Je wordt verzocht vijf minuten van tevoren aanwezig te zijn.

Graag een vrijwillige bijdrage.

Aankleden kerk voor de kersttijd

Zondag 22 december na de mensenwijdingsdienst

Om de kerk aan te kleden voor de kersttijd moeten er weer een aantal dingen gebeuren: drie kandelaars aan de wanden plaatsen en kaarsen erin zetten, de adventskrans onttakelen en opruimen, de aankleding van de ontmoetingsruimte veranderen, de kerstboom uit de cultusruimte verplaatsen naar de ontmoetingsruimte en optuigen, tafels in de ontmoetingsruimte dekken voor het kerstontbijt en “kmb” en “geopenbaard zij God in hemelhoogte” op het altaar plaatsen.

Wie wil er meehelpen? Heeft u een voorstel voor een klus, die nog niet op deze lijst staat, zoals bijvoorbeeld “kerststukjes maken”, meld dit dan van tevoren bij de koster. Als er materiaal voor nodig is kan dit in overleg gedeclareerd worden. U kunt zich aanmelden door uw naam bij een taak te zetten op de intekenlijst op het prikbord in de hal of per e-mail aan kosterthomaskerk@gmail.com of telefonisch via 06 47149470. Vele handen maken licht werk!

IN DE ONTMOETINGSRUIMTE

EXPOSITIE VAN WALDAR WEERMAN

Van 11 juli tot 6 september hing er werk van Waldar Weerman in de ontmoetingsruimte. Op 21 juli gaf Waldar onder meer de volgende toelichting op zijn 'kleurstemmingen':

“De kleurstemmingen zelf schilder ik met waterpigmentmengsels en etherische olie in vele dunne glaceerlagen over elkaar heen ...



Elk schilderij is opgebouwd in zeven fasen, gerelateerd aan de wezensdelen van de mens. Als kunstenaar probeer ik met respect en aandacht om te gaan met de voor mij beschikbare materialen en elementen uit de natuur om zo het wezen van kleur vorm en gestalte te geven.”

EXPOSITIE SCHILDERIJEN VAN MARIANNE VAN BIERT

Vanaf 6 september tot en met 27 oktober zijn in de ontmoetingsruimte schilderijen van Marianne van Biert tentoongesteld.

Op een enkel pastelwerk na, zijn alle schilderijen ontstaan vanuit kleurvlakken, die met een paletmes in transparante dunne lagen over elkaar zijn aangebracht.



Marianne schrijft over deze schilderijen het navolgende: “De kleur gaat voorop, de vorm en de compositie volgen. Schilderen ervaar ik als een gesprek met de kleuren, vormkracht, licht en duister. Wat wil er, wat vraagt het? Wanneer het af is stopt het gesprek op het doek, maar ik hoop dat het gesprek voortgezet wordt, met de toeschouwer, met u. Een ontmoeting.

Reflecterend op de schilderijen van deze expositie geloof ik dat ik altijd op zoek ben naar een combinatie van harmonie en spanning, van transparantie en kracht. Precies op die grens zoek

ik het licht. Hoe kan ik dat zichtbaar maken, waar beleef ik het? Het is er of het is er niet, het verschijnt en het is ook zo weer weg.

In sommige schilderijen is bladgoud verwerkt. Ook hier speelt licht een rol. Het goud schenkt zijn warme lichte glans wanneer het wordt aangebracht. Het is een groot geschenk, maar het overheerst alles. In het schilderij komt het pas tot kracht wanneer het verweven is met de kleur, geleidelijk opgenomen, totdat het uit de kleur voort lijkt te komen. Je zou kunnen zeggen: totdat het een weg heeft afgelegd van buiten naar binnen.

Misschien zoeken we dat als mens ook wel, licht buiten ons, dat ons aanraakt, met ons verweven raakt, ons verandert, dat misschien nu en dan in ons straalt en zijn kracht vindt.”

TERUGBLIK

‘HIJ KOMT IN DE WOLKEN’ (4 en 11 augustus)

Wilma Bos hield twee besprekingen over de Wederkomst van Christus, na de mensenwijdingsdienst.

Tekst: Judith beschrijft 4 augustus, Charlotte beschrijft 11 augustus.

De eerste bijeenkomst (4 augustus) was een gedegen opmaat, waarvan ik er één wil toelichten die mij bijzonder raakte.

We liepen in sneltreinvaart langs enkele gebeurtenissen en verschijningsvormen van Christus tussen Goede Vrijdag en Pinksteren. Die kun je beschrijven als enorm beweeglijk en veranderlijk. Je zou ook kunnen zeggen: verdichten, verschijnen, verdwijnen. Dit kun je op een speelse manier ervaren als je op je rug ligt buiten op de aarde en naar de zomerse hemel tuurt.

De opstijgende waterdamp condenseert, er ontstaan wolken die continu van gestalte veranderen, en naar gelang van de omstandigheden weer oplossen of zich tot onweerswolken samenballen en in de vorm van regen weer terug op de aarde vallen. Ik zou eraan toe willen voegen dat je dit bewust zou kunnen oefenen om van de concentratie tijdens een gebed of in de mensenwijdingsdienst weer over te gaan naar het gewone leven van alledag.

De tweede bijeenkomst (11 augustus) had vooral een oefenend karakter. Omdat Christus zou verschijnen in de etherwereld, gingen we oefenen om wat meer zicht op het etherische te krijgen. Wilma koos voor de na-beelden. De drie primaire kleuren rood, geel en blauw, hebben een complementair nabeeld: groen, paars en oranje.

Via gekleurde afbeeldingen liet Wilma ons zo ontspannen mogelijk kijken, om dan na verloop van tijd in dezelfde vorm van de afbeelding het nabeeld te krijgen. Dit bleek nog niet zo gemakkelijk, ook het stil zijn niet, om het nabeeld de kans te geven te verschijnen. We keken ook nog naar de vorm en kleur van een boom.

Tot slot beschreef Wilma het belang van het ontwikkelen van empathie. Sympathie en antipathie kennen we vaak goed. We zijn blij met iets of

iemand, of we hebben er last van. Dit heeft vaak een oordelend karakter.

Empathie is het vermogen om je in te leven in de gedachten en belevingswereld van anderen. Door je in die ander te verplaatsen, kun je de gevoelens en emoties van een ander begrijpen, ook zonder ze zelf te ervaren.

Ook dit empathische vermogen speelt zich af in het etherische, daarom is het belangrijk om dat te ontwikkelen.

Gezien het belangwekkende thema, de wederkomst van Christus, hoop ik zeer dat Wilma hier nog verder aan wil werken met ons.

THOMASKRINGGESPREK

THOMASKRINGGESPREK (26 mei)

Bij dit Thomaskringgesprek was Lucienne ... aanwezig, voorheen lid van onze gemeente en thans geestelijke in Aberdeen, Schotland. Zij vertelde wat over haar gemeente, en over de andere gemeenten in het Verenigd Koninkrijk waar zij regelmatig celebreert. Ook celebreert ze eens per maand in Bologna (Italië). Onlangs heeft zij, op derde Pinksterdag, in onze kerk een Italiaanse dienst gehouden.

Christine vertelde (kort) wat over haar ervaringen in Buenos Aires alwaar zij lesgegeven heeft in het maken van casula's. Zij maakte de wijding van één van de gemaakte casula's mee: het moment dat de lap stof werkelijk ook geestelijk tot een casula werd. Dat kon zij intens ervaren.

Iemand kwam met een vraag waar hij spreuken, die Steiner vaak uitsprak als hij een voordracht hield tijdens de eerste wereldoorlog, zou kunnen vinden, en daar kwam een bevredigend antwoord op.

In het kader van het streven naar mens- en milieubewust handelen bracht Karin The Good Roll onder de aandacht, het nieuwe toiletpapier dat al een tijdje gebruikt wordt voor onze toiletten.

Er ging een kaart rond voor iemand uit onze gemeente die onlangs aan haar knie was geopereerd.

Marijke vroeg aan Līga of het convent over het Esoterische Onze Vader zou kunnen spreken, Līga gaf aan dat Marijke dit zo niet kon vragen, aangezien Līga bij het Thomaskringgesprek zit als lid van de gemeente, en niet als lid van het convent. Judith verduidelijkte dat nogmaals.

Er moest ook nog even duidelijk gezegd worden dat het de bedoeling is dat we echt naar elkaar luisteren in het Thomaskringgesprek, en niet meteen met een reactie komen als iemand wat zegt. Het vasthouden en doorgeven van een steentje helpt ons daarbij.

Antoon zegt dat het Zonnelied van Franciscus zal klinken bij het afscheid van Marije en dat er nog zangers gezocht worden.

We besluiten met het zingen van Naar de bergen.

Joke

IMPRESSIE VAN HET THOMASKRINGGESPREK (9 juli)

Aantal aanwezigen 12.

Bericht van verhindering: Līga

Gespreksleider: Pieter.

Tekst: Askon

Het woord is aan Marijke die zich heeft verdiept in de esoterische beschouwing van het Onze Vader door R. Steiner. Afgewisseld met een Nederlandse vertaling draagt zij het 'esoterische Onze Vader' tweemaal in het Duits voor.

De aanwezigen zijn onder de indruk en ervaren de inhoud als een bijzondere verbreding van het bekende Onze Vader. Steiner benoemt de 'verzoeker'. De inhoud heeft ook te maken met lotsaanvaarding.

Er wordt gereflecteerd op een verband met het Paradijsspel.

Literatuur: Peter Selg, *'Das Vaterunser in der Darstellung Rudolf Steiners'*. Verlag Freies Geistesleben. Bronnen: GA 96 en 97.

Tot slot wordt het 'Amen' geoefend in canon.

THOMASKRINGGESPREK (18 augustus)

Pieter vertelt als inleiding over zijn bezoek aan Praag, waar hij kon logeren bij de Christengemeenschap. Pieter wilde graag naar Praag om

persoonlijke redenen. Hij heeft in het beroemde kasteel Karlstein vele afbeeldingen (wandschilderingen) bekeken van de Apocalyps, en liet ons er één van zien: een afbeelding van het Heilige der heiligen: de Ark des Verbonds.

In het daaropvolgende gesprek vroeg iemand waarom de altaarkaarsen, die van links naar rechts aangestoken worden, ook gedooft worden van links naar rechts en niet van rechts naar links. Het meest voor de hand liggende antwoord: kaarsen die het eerst aan gaan kan je het beste ook het eerst doven, zo houdt je kaarsen van gelijke lengte. Iemand merkte op dat de 7 kaarsen staan voor de 7 tijdperken van de aarde en dat daarbij de eerste kaars aan de linkerkant staat voor het eerste tijdperk. Daarom is het het meest logisch dat ze ook gedooft worden van links naar rechts. En het beeld van wat we waarnemen aan het altaar, gaat met ons mee als we de kerk uitgaan. Op de vraag waarom de communie van rechts naar links wordt uitgedeeld i.p.v. andersom, werd geen eenduidig antwoord gegeven door de aanwezige geestelijke.

Antoon heeft wat zoutlampen over die meegenomen mogen worden. Hij ruimt op want hij gaat verhuizen, op 11 september verhuizen ze. Gelukkig blijft hij zijn kosterstaken uitvoeren. Er zijn algegadigden voor de woning boven de kerk, het bestuur en het conventbeslissen wie erin komt.

Verena zal zorgen dat er mooie bloemen bij het altaar staan voor de mensenwijdingsdienst voor ... op 24 september. Tot besluit oefenden we het refrein van het lied dat ten gehore gebracht gaat worden op het afscheidsfeest van Marije op 15 september.

Joke

INTERNATIONALE CONFERENTIE

De cultusmuziek van de Christengemeenschap

Tekst: Hille en Henri

Waarnemen - accepteren – overgave: Samen de cultus voltrekken. 'De cultus-muziek in deze tijd, vraagt ons meer vertrouwen, moed en comfort te ontwikkelen. Hoe kunnen we in de muziek het tijdloze meenemen naar een nieuwe tijd?'

Dit was de centrale vraag voor zo'n 100 musici, priesters, belangstellenden en instrumentbouwers uit verschillende landen, tijdens de conferentie van 7 tot 11 augustus in Schloss Hamborn Borchon (Duitsland). Hille ..., als fluitiste actief bij de Christengemeenschap in Den Haag, heeft deelgenomen aan deze conferentie.

Hoe hebben de deelnemers gewerkt aan de centrale vraag van de conferentie?

Als musicus ga je door een proces van proberen en onderzoeken om je muzikale voorstelling van de cultusmuziek te realiseren. Jezelf hierin waarnemen. Gewerkt werd aan de innerlijke weg om te komen tot ontwikkeling van jezelf als musicus in deze. Hoe kun je je mogelijkheden op dat moment, in die cultus en in die ruimte inzetten. In het moment zijn en in rust accepteren, hoe realiseer je dat?

Samen met de priester: hoe 'spreek' je met elkaar? Op welke wijze kan de muziek het beste klinken, dus zo dat de priester de ruimte ervaart om de cultische handelingen te voltrekken? In een spannende plenaire podiumpresentatie van een priester (musicus) en professionele musicus werd dit onderzocht.

De muziek wil bijdragen, dat de aanwezigen het cultische gebeuren open kunnen opnemen en verwerken. De speciaal voor de dienst gecomponeerde muziek klinkt steeds 'open', sluit niet af en wekt een actieve luisterhouding van alle aanwezigen, om te ontvangen wat klinkt in het ritueel. De muziek helpt de aanwezigen om in een innerlijk rustmoment te komen, te verwerken en zo actief deel te blijven nemen aan het ritueel van de dienst.

Wat gebeurde er nog meer tijdens de conferentie?

Elke avond werd de muziek voor de dienst van de volgende morgen gespeeld. Hierbij waren vragen en opmerkingen van alle aanwezigen aanleiding de gespeelde stukken nogmaals en anders te spelen.

Te onderzoeken wat een passende interpretatie kan zijn. Opvallend was de open sfeer met ruimte voor iedereen om laagdrempelig vragen te stellen. De componisten Reubke en Stolzenbach werden veel gespeeld, maar ook anderen. Dit alles in wisselende samenstelling van de groep musici.

Zowel in de werkgroepen als tijdens de studieochtenden en ook plenair, heeft veel muziek geklonken. Ook werden nieuw ontwikkelde instrumenten gepresenteerd. Tijdens de laatste mensenwijdingsdienst op zondagmorgen heeft er koormuziek geklonken, gezongen door alle 100 deelnemers, onder leiding van Jitka Kozeluhová, de componiste. Deze ontroerende muziek was in de dagen ervoor gerepeteerd.

Vanzelfsprekend was er een gedenk moment voor Lothar Reubke, die in april jl. over de drempel is gegaan. Velen hebben uit hun ontmoetingen met hem verteld.

Het was een inspirerende bijeenkomst.

TAAKGROEPEN, CONVENT EN BESTUUR

UIT DE VERHALENVERTELLERS GROEP

Voordat ze naar de kinderdienst gaan, horen de kinderen en andere aanwezigen een verhaal, zo ook bij de adventstuin. Willemien ... had altijd een verhaal bij zich, zo leek het. Willemien is een echte vertel-STER. Hoeveel kinderen en volwassenen dragen haar verhalen, haar stem en haar blijde en lichte verschijning in hun hart?

Door de jaren heen zullen dat er heel veel zijn. Willemien heeft aangegeven dat het vertellen haar om gezondheidsredenen niet meer lukt. Ze heeft besloten om te stoppen met vertellen. Willemien, we zullen je missen. Onze dank is groot voor al het mooie dat je de

kinderen en volwassenen hebt geschonken! We wensen je al het goede.

Namens alle luisteraars, klein en groot,
Het convent,
Līga en Mathi

ONZE KOSTER VERHUIST

Eind augustus heeft Antoon 'met een gevoel van weemoed' mede namens Alexandra per 1 oktober 2024 de huurovereenkomst van de kosterwoning opgezegd. Beiden zijn intussen verhuisd.

Het bestuur dankt beiden voor hun waardevolle bijdrage aan het gemeentelven als kostersechtpaar. Alexandra was naast Antoon koster tot 2021. Alexandra en Antoon zijn sinds mei 2016 een grote steun en toeverlaat geweest voor iedereen die iets in onze mooie kerk wilde en kwam doen.

Priesterwoning?

Per 1 oktober 2024 komt de kosterwoning beschikbaar voor een andere bewoner. Onze priester Mathi heeft te kennen gegeven dat hij graag de woning wil gaan bewonen. Het bestuur heeft besloten om samen met Mathi deze wens verder gestalte te geven. Hierover zullen we u nader informeren tijdens de ledenvergadering van 20 oktober a.s.

Met Antoon zijn we in gesprek over de wijze waarop de kosterstaken voortgezet kunnen worden.

Namens bestuur en convent, Henri

UIT DE BLOEMENGROEP

Afgelopen jaren heeft Antoon de bloemen in de kerk verzorgd. Door de verhuizing wil hij zijn taak even neerleggen. Antoon, veel dank voor je toewijding, waarmee je stap voor stap met de natuur samenliep en dat wat buiten bloeide, binnen in de vazen schikte!

Voor de degenen voor wie 'het handschrift' van bloemenschikken in de cultusruimte van weggeweest nu weer bekend voorkomt: ja het klopt. Verena heeft het verzorgen van de bloemen weer op zich genomen.

Verena, we zijn heel blij dat je deze taak weer oppakt, veel vreugde daarmee!

Namens het convent,
Mathi

UIT DE SACRISTIE GROEP

Sinds afgelopen voorjaar hebben wij in de sacristie een prachtige koperen trechter waardoor de geurige ongebruikte wierookkorrels na de dienst makkelijk in het flesje terug kunnen worden gedaan.

Het is een interessant verhaal hoe deze trechter de weg naar onze sacristie heeft gevonden. Wil je dat weten? Vraag het aan Georgina en Rense, aan wie wij de trechter te danken hebben!

Namens het convent,
Līga

SCHOONMAKEN VAN DE KERK

Iedere week wordt ons kerkgebouw gepoetst en lang heeft Antoon dat gedaan. Afgelopen voorjaar heeft Antoon besloten om daarmee te stoppen. Antoon, heel veel dank voor het schoonhouden van onze Thomaskerk!

Blij en dankbaar zijn we dat Natascha de schoonmaak taken in ons gebouw overgenomen heeft van Antoon. Veel succes Natascha!

Namens het bestuur, Henri

STANDAARD VOOR MANTEL

Zeven keer per jaar spreekt de priester omhuld met een mantel met brede kraag het credo tijdens de mensenwijdingsdienst. De linkerministrant neemt de mantel van de driehoekige tafel die altijd in de kerkzaal staat. Vervolgens wordt de mantel omgehangen en spreekt de celebrant de tekst.

Voorheen werd de mantel voor en na het spreken opgevouwen op een tafeltje neergelegd.

Afgelopen zomer heeft Rense voor de mantel een mooie houten standaard gemaakt waarop de mantel kan hangen.

Vanaf de eerstvolgende keer dat de celebrant omhuld met de mantel het credo spreekt, zal de ministrant de mantel kunnen nemen van en terughangen op een mooie houten standaard.

Bestuur en convent zijn Rense zeer erkentelijk en dankbaar voor het werk dat hij erin heeft gestoken!

Namens bestuur en convent,
Henri

UIT DE MINISTRANTENGROEP

We zoeken versterking!

Heb je wel eens gedacht dat je ooit zou willen ministreren? Spreek dan een van de priesters of Rense aan, want ministreren kun je leren!

Zonder ministranten kunnen we geen dienst vieren. Ministreren is dankbaar werk.

Namens het convent,
Līga

UIT DE EXPOSITIEGROEP

Momenteel hangt er werk van Marianne van Biert in de kerk. Ze kan jammer genoeg pas op 27 oktober over haar werk komen vertellen. Dat is tevens de laatste dag dat haar werk bij ons hangt en het valt samen met de Boekenbeurs die zondag.

Voor de schilderijen van Marianne hing er werk van Waldar Weerman. Opvallend daarbij waren zijn mooie zelfgemaakte houten lijsten.

En daarvoor hing de serie schilderijen voor Nelson Mandela van Charlotte in de ontmoetingsruimte.

Namens de expositiegroep,
Charlotte

BERICHT VAN DE PENNINGMEESTER

De actie 'Afscheid Marije' heeft geresulteerd in een heel mooi bedrag dat bij haar afscheid als actieve gemeentegerestelijke op 15 september aan haar is geschonken.

Ook is voor de actie 'Vakantiegeld geestelijken' royaal bijgedragen. Aan onze 4 geestelijken zijn de gegarandeerde bedragen aan het begin van

de vakantie overgemaakt. Binnenkort wordt het extra ontvangen bedrag ook uitgekeerd.

Met de reguliere bijdragen gaat het na 8 maanden nog gelijk op met de begroting. Op de Algemene Ledenvergadering van oktober kunnen we besluiten of we een brief voor een najaarsactie gecombineerd met Actie Onderhoud Gebouw laten uitgaan.

Onze hartelijke dank voor alle bijdragen.

Namens het bestuur,

Ad

QR-CODE: BETAAL-LINK



**VOOR EEN BIJDRAGE AAN DE
GEMEENTE TE DEN HAAG VAN DE
CHRISTENGEMEENSCHAP**

Hoe gebruik je de code?

iPhone:

1. open de camera en scan de qr-code
2. klik op de mollie.com-link
3. er verschijnt een opdrachtscherm (zie hiernaast)
4. vul een bedrag in, geef desgewenst een omschrijving en klik op 'Nu betalen'

Android:

1. gebruik een scan-app
2. klik op: 'Ga door naar website'
3. er verschijnt een opdrachtscherm (zie hiernaast)
4. vul een bedrag in, geef desgewenst een omschrijving en klik op 'Nu betalen'



KOPIJDATUM VAN DE GEMEENTEBERICHTEN

GEMEENTEBERICHTEN DECEMBER 2024 EN JANUARI 2025

Kopijsluiting: zondag 10 november 17.00 uur.

Kopij in Word opmaak, per e-mail of de kopij in de e-mail, sturen naar: gemeenteberichtenthomaskerk@gmail.com.

De redactie behoudt zich het recht voor om ingezonden bijdragen in te korten, te wijzigen of niet te plaatsen.

ALGEMENE INFORMATIE

GEESTELIJKEN

Mathi van der Duijs,
06 49781272, e-mail: duijs@icloud.com

Līga Skujīņa,
06 45670390, e-mail: liga@xs4all.nl

[Voor de geestelijken geldt: geen vaste opbeltijd, na 22.00 uur alleen in noodgevallen en op maandag en zaterdag liever niet bellen]

Wilma Bos, geestelijke met emeritaat.

Marije Stevens-Engels, geestelijke met emeritaat.

BESTUUR

Voorzitter

Henri Lansink, e-mail: henrilansink@hotmail.com, tel. 06 24781517.

Secretaris

Vacant

Penningmeester

Ad Buijs, e-mail: penningmeesterdenhaag@christengemeenschap.nl,

Bestuurslid

Charlotte Luijterink

Vertegenwoordiger in de landelijke raad

Henri Lansink

Namens het convent

Līga Skujīņa

ADRESSENBESTAND LEDEN EN BELANGSTELLEN

Adreswijzigingen: Ledenadministratie Thomaskerk,

Groot Hertoginnelaan 2, 2517 EG Den Haag.

E-mail: ledenadmie.thomaskerk@gmail.com

PROGRAMMA oktober 2024
Thomaskerk Groot Hertoginnenlaan 2 Den Haag

Zondag 29 september na de mensenwijdingsdienst

Inleiding in de Michaëltijd (met muzikale omlijsting)

Donderdag 3 oktober 20.00 - 21.30 uur

Gespreksgroep: Evangelie van de week

Zondag 6 oktober na de mensenwijdingsdienst

Thomaskringgesprek

Woensdag 9 oktober na de mensenwijdingsdienst

Gespreksgroep: De zeven zendbrieven

Donderdag 10 oktober 19.30 - 21.30 uur

Gespreksgroep: Genezingen in het Lukas Evangelie

Zaterdag 12 oktober 11.00 – 12.30 uur

Cursus Qigong en Tai chi o.l.v. Swie

Donderdag 17 oktober 20.00 – 21.30 uur

Gespreksgroep: Evangelie van de week

Zaterdag 19 oktober 11.00 – 12.30 uur

Cursus Qigong en Tai chi o.l.v. Swie

Zondag 20 oktober na de mensenwijdingsdienst

Algemene ledenvergadering

Woensdag 23 oktober na de mensenwijdingsdienst

Gespreksgroep: De zeven zendbrieven

Donderdag 24 oktober 19.30 - 21.30 uur

Gespreksgroep: Genezingen in het Lukas Evangelie

Zondag 27 oktober na de mensenwijdingsdienst

Boekenbazaar & Gesprek met Marianne van Biert

PROGRAMMA november 2024
Thomaskerk Groot Hertoginnenlaan 2 Den Haag

Zaterdag 2 november 11.00 – 12.30 uur

Cursus Qigong en Tai chi o.l.v. Swie

Zondag 3 november na de mensenwijdingsdienst

Pieter vertelt zijn religieuze biografie

Woensdag 6 november 19.30 – 21.30 uur

Ontmoetingsavond voor ouders met (jonge) kinderen

Donderdag 7 november 20.00 – 21.30 uur

Gespreksgroep: Evangelie van de week

Woensdag 13 november 19.00 – 21.30 uur

Gemeenteavond: Rondom het sterven

Donderdag 14 november 19.30 - 21.30 uur

Gespreksgroep: Genezingen in het Lukas Evangelie

Vrijdag 15 november 10.00 – 12.30 uur en 14.00 – 17.00 uur

Muziekdag

Zondag 17 november na de mensenwijdingsdienst

Thomaskringgesprek

Zondag 24 november na de mensenwijdingsdienst

Lezing van de kroniek

Donderdag 28 november 20.00 – 21.30 uur

Gespreksgroep: Evangelie van de week

Zaterdag 30 november 10.00 – 13.00 uur

Vorbereiden van de kerk voor de Advent

Zondag 1 december 15.55 uur

Adventtuin

De Christengemeenschap

Beweging tot religieuze vernieuwing

Gemeente te Den Haag

De Thomaskerk

Groot Hertoginnelaan 2

2517 EG Den Haag

E-mail: gemeentedenhaag@christengemeenschap.nl.

De gemeenteberichten is een uitgave van de Thomaskerk en verschijnt vijfmaal per jaar.

Het programma van diensten en activiteiten van de Thomaskerk en meer vindt u op www.den-haag.christengemeenschap.nl, en van alle gemeenten in Nederland en Vlaanderen op www.christengemeenschap.nl.

Het werk van de Christengemeenschap wordt mogelijk gemaakt door bijdragen van leden en belangstellenden, u kunt uw bijdrage overmaken naar:

NL72TRIO 0320239101 t.n.v. Christengemeenschap Gemeente Den Haag.

Of via de betaallink hiernaast met desgewenst een omschrijving.
ANBI: 824275883.

[De kosten voor de gemeenteberichten zijn minimaal € 45,- per jaar]

